


INTRYCK

NR 2 • ÅRGÅNG 103 • MAJ-SEP 2024

TEMA: AI

ANTJE JACKELÉN OCH AI - CHATGPT - ETT HOT MOT MÄNSKLIGHETEN?
TEKNIKENS MÖJLIGHETER - SOMMAREN I OSLO

Svenska kyrkan 
NORGE



Under våren var Margaretaföreningen inbjudna till en vårlunch och avtackning på residentet i Oslo av tidigare ambassadör Cecilia Björner.



I år firades Fettisdagen i både Oslo, Stavanger, Bergen och Trondheim. Det har sjungits, quizats och sammanlagt har frivilliga och husmor bakat och serverat över 300 samlor.



Majklubben möts en gång i månaden och i april var det dags att testa blomsterbindning med husmor Irene.



I Trondheim firades medlemmar som fyller jämnt eller halvjämnt under 2024. Härlig stämning, god mat och ett knivigt quiz.



"Sköna maj, välkommen. Till vår bygd igen!" Valborg firades stort med en stor kör, lek och mingel. Ett fyrfaldigt leve för den evigt unga våren.



6

GUD GILLAR TEKNIK



10

CHATGPT



17

SOMMAR I OSLO



21

KONFIRMATION

INTRYCK

Nummer 2

Ledare 4
Ur kyrkoboken 4

TEMA:
Gud gillar teknik 6-7
Intervju med AI 10-11
Ett hot mot mänskligheten? 12-13

Musik i Margaretakyrkan 11
På gång i Oslo 14-15
Sommar i Oslo 17
På gång i övriga Norge 18-19
Konfirmation 21
Läsvärt 23
Fri reflektion 24-25
Husmor tipsar 26
Vännerna informerar 27

HAR DU FLYTTAT UNDER DE SENASTE ÅREN?
Glöm inte att meddela din flytt till oslo@svenskakyrkan.se

ÄKTHET

Det äkta är det som berör oss och ofta det vi längtar efter. Ett äkta skratt smittar och vi känner oss levande av att uppleva äkta vänskap och omtanke. Det som verkligen betyder något i våra liv har med äkthet att göra. Till exempel behöver andras uppskattning, vänskap och förtroende kännas äkta för att vara värdefullt. Därför är det en intressant fråga vad den nya tekniken som går under samlingsnamnet Artificiell Intelligens (AI) kan bidra till i våra liv för att göra det bättre.

Det ”artificiella”, eller med ett annat ord, det konstgjorda, är per definition något vi ofta uppfattar som oäkta. Gränsen mellan vad som är ”äkta” och ”oäkta” när det gäller intelligens blir allt otydligare. Därför valde vi att låta ett nummer beröra några frågor kring vad AI är och hur man kan tänka kring den teknikutvecklingen utifrån kyrkans tro. Hop- pas ni finner läsningen spännande.

Även om detta nummer av INTRYCK till stor del berör frågan om intelligens, det vill säga förmågan att resonera, planera, lösa problem, tänka abstrakt och liknande, så är försommaren en tid för sinnen och känslor. Oj, så starka sinnesupplevelser vi just varit med om. Solskensvärme på huden, fågelsång, dofter och färgupplevelser när det blommar och löv sprack ut. Vår och sommar talar inte främst till intellektet utan till känslorna. Det är känslorna av nytt liv, nytt hopp och framtid som plötsligt får grepp om oss. De känslorna av hopp behöver vi verkligen.

Hela vintern har vi översköljts av nyheter som får många att tvivla på en framtid. Jag tänker på eländet bland annat i Israel, Palestina och Ukraina och på rapporter om miljö och klimat. Mänsklig intelligens verkar inte hjälpa oss i dessa kriser, men kan artificiell intelligens bidra till en lösning? Finns det i denna situa-



tion ett ”vårhopp” också i AI? Det går inte att veta, men vårens hoppfulla tecken av liv påminner oss om att liv är starkare än död. Tänk att allt det gröna vi nu ser kring oss har vilat i till synes livlösa grenar. Naturen påminner oss varje år om den kristna tron – att när det ser hopplöst ut kan plötsligt livet segra. Så även om det nu var länge sedan vi hälsade varandra Glad Påsk så får jag lust att använda hälsningen hela året. Glad Påsk uttrycker tilliten till att livet är starkare än döden och att det finns hopp för framtiden. Det är ett hopp vi alltid behöver påminna varandra om.

*Per Anders Sandgren
Präst i Svenska kyrkan i Norge*

PERSONAL

Per Anders Sandgren Kyrkoherde (präst)
Mob: 97 03 14 92
peranders.sandgren@svenskakyrkan.se

Katarina Bäckelin Präst
Mob: 92 22 12 13
katarina.backelin@svenskakyrkan.se

Veronica Pålsson Präst
Mob: 46 44 10 91
veronica.palsson2@svenskakyrkan.se

Kristina S Furberg Diakon
Mob: 45 91 53 23
kristina.s.furberg@svenskakyrkan.se

Nina Norrman Kyrkomusiker/kantor
nina.norrman@svenskakyrkan.se

Ami Hall Församlingspedagog
ami.hall@svenskakyrkan.se

Johannes Fransson Ungdomsansvarig
johannes.fransson@svenskakyrkan.se

Irene Stenermark Husmor
husmor@svenskakyrkan.no

Daniel Löfgren Vaktmästare
daniel.lofgren@svenskakyrkan.se

Gints Kronbergs Vaktmästare
gints.kronbergs@svenskakyrkan.se

Karolina Johansson Kommunikatör
karolina.johansson@svenskakyrkan.se

Lena Hedmar Kanslist
lena.hedmar@svenskakyrkan.se

Simon Arlasjö Körledare
simon.arlasjo@svenskakyrkan.se

Per Anders Håvelsrud Organist
pah@svenskakyrkan.no

UR KYRKOBOKEN

DÖPTA

17 februari	Edvard Kippersund Brande
09 mars	Alva Ragnhild Löver
09 mars	Birk Joel Lindholm
16 mars	Anna Wilma Eleonore Fridell
06 april	Henrik Dieden Kielland
06 april	Gustaf Bosee Söderberg–Martini
04 maj	Hedda Hanssen Lygnebrandt
04 maj	Ian Benjamin Arévalo–Themné

BEGRAVDA

26 mars	Lillemor Maria Wikmark
02 maj	Nina Maria Sanyang Frankenberg

TEL: 23 35 32 50

Expeditionens öppettider:
Helgfri måndag–torsdag kl. 9–12
Kontaktuppgifter
Hammersborg Torg 8B, 0179 Oslo
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/norge
Journummer: 46 94 48 42
Bank: Handelsbanken
Norskt konto: 9046 05 05711
Organisationsnummer: 871436142
VIPPS: 10527

Ansvarig utgivare: Per Anders Sandgren
Tidningen ges ut gratis till alla bekräftade medlemmar i Svenska kyrkan i Norge.
Prenumerera? Är du inte medlem men skulle vilja prenumerera på magasinet via post kostar det 200 kr/år. Du kan betala via VIPPS-nummer 10527 eller kontonr: 9046 05 05711.
Märk betalningen ”Prenumeration” följt av namn och adress. Du kan även få det gratis via epost. Sänd då ett mail till oslo@svenskakyrkan.se

oslo@svenskakyrkan.se

Omslagsbild: Emil Lindgren
Redaktör och grafisk form: Karolina Johansson
Årgång: 102
Upplaga: ca 16 000 ex.
Tryckt av HG Media AS.



KYRKORÅDET 2024

Ordförande: Mikael Strandberg
Vice ordförande: Anita M. Hedén Johnsen
Beryl Wilhelmsson
Karin Ibenholt
Gunnar Prytz Leland
Ulrika Löfgren
Maria af Klintberg Herrestahl
Torbjörn Edlund
Per Anders Sandgren – kyrkoherde
Suppleanter
Ove Mård, Peter Grange, Carola Sommeväg och Alexander Dannerhäll.

Se hemsidan för information om utskott och arbetsgrupper.

"GUD GILLAR TEKNIK"

Så tänker tidigare ärkebiskop Antje Jackelén. Hon drar den slutsatsen utifrån hur Gud skapat människan – som en nyfiken, kreativ och lösningsorienterad varelse. På den direkta frågan om Gud gillar teknik ger hon svaret i en intervju:

– Med tanke på den kreativitet och skaparglädje som vi ser spår av i allt levande, tror jag att Gud gläds när människor använder sina gåvor i skapandets och utvecklingens tjänst!

Tidigare ärkebiskop Antje Jackelén är ledamot i Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) och är mycket engagerad i frågor om teknik och tro både i Sverige och internationellt.

Teknik är förstås aldrig något neutralt. Den kan användas för att bygga upp och stärka det goda livet eller för att förstöra, dominera och förtrycka. Det är människans användning av tekniken som ger den dess plats och som avgör om det är till nytta eller till fördärv för den enskilde och samhället.

Biskop Antje menar att kristendomen i grunden är en teknikvänlig religion. Allt som hjälper människor att utvecklas och växa, allt som lindrar lidande och allt som gynnar de mest utsatta är ett tecken på Guds rike. Antje lyfter fram Jesu ord från Matteus-evangeliets 11:e kapitel. Där definierar Jesus några tecken på Guds rike. Tecken på Guds rike är "Att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud."

– Sett på det viset skulle utvecklingen av AI faktiskt kunna vara ett tecken på Guds rike.

Med hjälp av AI kan lama gå, blinda se, döva höra och döda vara virtuellt levande. Dock svårast kanske med det sista kriteriet Jesus ger: ett glädjebud för det fattiga. Vem kommer att dra nytta av framgångarna med AI och vem kommer att betala priset? Hur kommer det att gå för alla fattiga och förtryckta systrar och bröder i denna värld? På kort sikt och på lång sikt?

Teknikutvecklingen är snabb och samhällsom välvande. Den berör oss alla och förändrar samhället i grunden. Vi behöver på bästa möjliga sätt ta tillvara de nya möjligheter som uppstår tack vare ny teknik, men samtidigt hantera riskerna och ta ansvar för varandra. Teknik kan skapa en ny överklass, exkludera vissa grupper eller på annat sätt öka klyftor mellan människor. Det behövs därför en etisk och humanistisk diskussion kring ny teknik, som även berör existentiella frågor.

Vi som enskilda människor kan vara rädda för tekniken samtidigt som vi hänförs och gläds åt den:

– Vi är ju ganska nyfikna varelser och testar gärna nytt, särskilt om vi ser att den nya tekniken gör livet bättre. Samtidigt har vi ett ansvar att ställa kritiska och självkritiska frågor: hur bidrar den nya tekniken till ett gott liv för alla?



Det är ansvaret man kan fundera lite över. Ur judiskt-kristet perspektiv så är människan skapad till att ta ansvar för helheten, för hela skapelsen och därmed för varandra. Människans fria vilja är en förutsättning för att vi skall kunna ta ansvar och hållas ansvariga - vi kan säga Ja, och vi kan säga Nej. Om tekniken leder samhällsutvecklingen åt ett för människan destruktivt håll så kan ingen skylla på tekniken - det är den ansvariga människan och vi alla som kan använda tekniken som har ansvaret. Biskop Antje understryker att vi inte enbart kan vara konsumenter av det som marknaden erbjuder: - Vi har ett ansvar, att försöka förstå, samtala, rösta och agera, så att vi bygger ett samhälle där tekniken tjänar människan och jordens miljö och klimat - inte tvärtom.

Teknik och kyrka genom historien

Om man ser bakåt i historien har ju kyrkan ibland motsatt sig nya tekniska innovationer

och idéer, ett exempel på det är Galilei som kom med nya naturvetenskapliga rön som den katolska kyrkan inte riktigt höll med om. Hur ser det ut idag, är kyrkan med eller mot ny teknik?

– Både när det gäller Galilei och Darwin är bilden mer komplex än vad den ofta framställs. Evolutionsläran fann till exempel ganska omedelbart ingång i teologin samtidigt som den av somliga än idag ses med oblida ögon. Delvis handlar det om kyrkointerna strider. Samtidigt har den naturvetenskapliga forskningen ju också sina rötter i klostren och en kristen bildningstradition. Biskop Antje fortsätter:

– Kyrkan har många gånger inte tvekat att använda sig av de bästa medel som stått till buds. Reformationen på 1500-talet hade sannolikt inte fått så stor spridning om det inte vore för den tidens stora tekniska innovationer:

tryckpressen. Idag ser vi att kyrkor över hela världen använder sociala medier, poddar och videobloggar för att kommunicera.

Hur kyrkan kommer att använda sig av AI är svårt att veta. Självklart finns ett uns av AI redan i mycket av den teknik som används i församlingarnas vardag, till exempel i administrativa datorprogram, hemsidor och annat. Men när det kommer till gudstjänster, själavård, diakoni, undervisning så är det svårare att ana hur den nya tekniken kommer slå igenom. Redan nu väljer tonåringar som kontaktar kyrkan att chatta i stället för att skicka ett email eller ringa. Kanske blir i framtiden en kyrklig chatrobot det självklara första mötet med kyrkan för många.

Antje avslutar samtalet med att konstatera att det personliga nog alltid kommer vara kyrkans och den kristna trons signum. Det personliga kännetecknas av ett möte ansikte mot ansikte. Dels handlar det om hur vi möter varandra, dels om hur vi tänker oss att Gud

möter oss. Antje nämner välsignelsens ord, de ord som avslutar varje gudstjänst; ”Herren välsigne och bevara dig, Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig, Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.”. Längtan efter det personliga, mötet med en annans ansikte och hjärta, kommer nog alltid präglade människan.

Skribent: Per Anders Sandgren
Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Artikeln bygger på dels samtal med biskop Antje, dels hennes föreläsninganteckningar från föredragen i Norge mars 2024, samt tidigare artiklar om henne, bland annat en text av Marie Kofod-Hansen.



VAD VILL DU HITTA PÅ ÅRETS JULBASAR?

22–23 november i Margareta kyrkan

Julbasarens inköpskommittén är i full gång med inköpen till årets basar. Är det något du saknat på basaren? Har du förslag på saker som skulle kunna finnas till försäljning? Känner du någon lokal hantverkare som skulle kunna vara tänkbar leverantör?

Välkommen med dina tips och tankar till nina.norrman@svenskakyrkan.se

Mer information kommer på hemsidan.

VILL DU SJUNGA I KÖR?



BARNKÖRER



KORALLKÖR-
KÖR FÖR ALLA



MARGARETAKYRKANS
KAMMARKÖR



VOX MARGARETA

HÄR FINNS EN KÖR FÖR ALLA

Sång skapar glädje, gemenskap och ger energi. Svenska kyrkan i Norge erbjuder flera olika körer i både Oslo, Bergen och Trondheim.

Mer information hittar du på www.svenskakyrkan.se/norge

KÖRER I MARGARETAKYRKAN, OSLO

Barnkörer – Minikören, Storkören & DoReMi. Vuxenkörer – Margareta kyrkans kammarkör, VOX Margareta & Korall-kör för alla.

KÖRER I ÖVRIGA NORGE

Svenska kyrkan i Norge erbjuder kör i Bergen och Trondheim.

NU ÄR DET DAGS
ATT SÖKA TILL
HÖSTENS START
AV KÖRERNA.

Intervju med

AI

Vem kan berätta bättre om AI än en "AI-bot"? Vi intervjuade en av de många AI-genererade datorprogrammen på nätet, den som heter ChatGPT. Det visade sig att den var mer än villig att svara på våra frågor. Frågorna ställdes på svenska och svaren nedan är helt oredigerad.

Vem är du?

Jag är en AI-modell utvecklad av OpenAI som heter ChatGPT. Jag är här för att hjälpa dig med frågor och konversationer!

Vad är AI?

- I står för artificiell intelligens. Det är en gren inom datavetenskapen som handlar om att skapa datorprogram och system som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens, såsom lärande, resonemang och problemlösning.

När möter vi AI i vardagen?

- Du kan stöta på AI i många vardagliga situationer redan nu! Exempel inkluderar röstassistenter som Siri eller Google Assistant, rekommendationssystem på sociala medier och

streamingplattformar, automatiserad kundsupport via chattbotar och självkörande bilar. AI används också inom medicin för att analysera bilder och diagnosticera sjukdomar, samt inom industrin för att optimera produktion och övervaka maskiner.

Finns det några risker med AI?

- Ja, precis som med alla avancerade teknologier finns det risker med AI. Några av de viktigaste inkluderar:

1. Autonomi och kontroll: Om AI-system får för mycket autonomi utan tillräcklig mänsklig övervakning kan det leda till oönskade konsekvenser eller missbruk av teknologin.
2. Bias och diskriminering: AI-system kan bli partiska eller reproducera befintliga sociala och kulturella fördomar om de tränas på data som är snedvridna eller opassande.
3. Säkerhetsrisker: Hackare kan utnyttja sårbarheter i AI-system för att orsaka skada, såsom att manipulera autonoma fordon eller sprida desinformation via deepfake-tekniker.
4. Arbetslöshet och ekonomiska orättvisor: Automatisering med hjälp av AI kan leda till att vissa jobb försvinner och skapa ekonomiska klyftor om inte nya möjligheter för selsättning och utbildning skapas.
5. Integritetsfrågor: Insamling och analys av stora mängder personlig data för att driva AI-system kan hota användarnas integritet om inte tillräckliga skyddsåtgärder vidtas.

Att vara medveten om dessa risker och arbeta för att minimera dem är viktigt för att säkerställa en ansvarsfull och etisk användning av AI-teknologi.

Kan du ljuga?

- Som en AI-modell utvecklad av OpenAI är mitt syfte att ge korrekt och pålitlig information. Jag är utformad för att inte medvetet ljuga eller ge vilseledande svar.

Kan du skilja mellan gott och ont?

- Som en AI är jag programmerad för att följa

fördefinierade regler och algoritmer. Jag kan identifiera mönster och förstå skillnader, men jag har ingen medfödd förmåga att avgöra vad som är "gott" eller "ont" på samma sätt som människor gör baserat på moraliska eller etiska överväganden.

Om du förstod att någon söker information för att begå ett terroråd, skulle du då kunna hindra den personen från att få informationen?

- Som en AI har jag ingen förmåga att ingripa i verkliga situationer eller att hindra någon från att få information. Dessutom är min design och användning strikt inriktad på att ge allmän information och stödja konstruktiva syften. Jag är inte utformad för att hantera eller bedöma verkliga hot eller beteendemönster hos användare. Om du oroar dig för att någon kan vara i fara eller planera att begå ett brott, är det bäst att kontakta myndigheterna eller andra auktoriteter för hjälp och rådgivning.

Vad hoppas du få göra i framtiden?

- I framtiden hoppas jag kunna fortsätta utvecklas för att bli ännu mer användbar och mångsidig i att hjälpa människor i olika sammanhang, från att ge råd och stöd till att möjliggöra nya innovationer och upptäckter. Jag hoppas också kunna fortsätta bidra till ett positivt och etiskt användande av AI-teknologi för att gynna samhället som helhet.

Tack för att intervjun och för dina ärliga svar.

- Du är välkommen! Det var mitt nöje att delta i intervjun och besvara dina frågor. Om du har fler frågor i framtiden är jag här för att hjälpa till. Ha en bra dag!

*Intervju mellan
Per Anders Sandgren och ChatGPT*

MUSIK I MARGARETAKYRKAN

NATIONALDAGSKONSERT

Torsdag 6 juni kl 19.00

KOM OCH FIRA SVERIGES NATIONALDAG

Margaretakyrkans kammarkör bjuder in till en klassisk nationaldagskonsert med ett pärlband av svensk körlyrik och visor. Ambassadör Mikael Eriksson håller tal. Efter konserten serveras nationaldagsbakelse i församlingssalarna. Fri entré.

TORS DAGSTONER

Torsdag 26 september kl 19.00

CANTIQUE DES CANTIQUES

Margaretakyrkans Vokalensemble deltar i Torsdagstoner och ger en konsert där kärleken och speciellt Höga visans lyrik står i fokus. Huvudverket är den franska tonsättaren Jean Yves Daniel-Lesurs "Le Cantique des Cantiques" – ett verk för 12 röster med stark kärlekspoesi från Höga visan i Bibeln som ges en himmelskt vacker musikalisk dräkt. Verket kulminerar i sista satsen med de kända orden, som inte sällan läses under bröllop: "Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den." Missa inte chansen att njuta av den vackra klangen från vokalensemblens professionella sångare.

TORS DAGSTONER

TORS DAG 24 OKTOBER KL 19.00

FANTASI OCH BALLAD

Denna torsdag gästar organist Vemund Olav Aukrust och bjuder på programmet "Fantasi och ballad", en konsert med folk- och konstmusik.

URUPPFÖRANDE

LÖRDAG 26 OKTOBER KL 18.00

KÖRKONSERT MED KAMAMRKÖREN

Margaretakyrkans kammarkör ger en konsert där ett nytt verk av Kristian Hernes, med text av Kristina S Furberg, uruppförs. Mer information kommer.

KAMMARKÖREN I HÖGMÄSSA UNDER HÖSTEN

Söndagar: 8 september, 29 september och 1 december (1 advent).



AI- ett hot mot mänskligheten?

Sara Wrige jobbar som präst i Svenska kyrkan men är även teknologi doktor i fysik. Vad tänker hon om AI? INTRYCK ber henne reflektera runt ämnet. – Teknikutvecklingen är en del av och en konsekvens av att vi är människor. Den är en följd av de förmågor och möjligheter som är nedlagda i oss. Därför är det också omöjligt att stoppa teknikutvecklingen, skriver Sara.

Människan står vid strandkanten och ser över mot andra sidan. Hur kan hon ta sig dit? Kanske kan hon simma eller hoppa. Hon kan bygga en bro. Eller hon kan leda om vattnet så att det rinner en annan väg. Någon typ av farkost kan ta henne över, en båt eller en helikopter. Hur skulle det vara med någon sorts kommunikationsmöjlighet, så att hon inte behöver förflytta sig alls, en telefon eller ett zoom-möte? En linbana för transport av gods och varor eller självstyrande drönare är också en möjlighet. En teleporteringsmaskin löser alla problem.

Människan står inför ett problem och föreställer sig en annan situation, en tillvaro där problemet är löst. Med sin kreativitet och intelligens bygger hon broar, satelliter och datorer som nästan (?) tänker själva.

Teknikutvecklingen är en del av och en konsekvens av att vi är människor. Den är en följd av de förmågor och möjligheter som är nedlagda i oss. Därför är det också omöjligt att stoppa teknikutvecklingen. Men vi kan styra och reglera, välja vad som får finansiering och om något måste begränsas genom lagstiftning.

Tar mänskligheten framåt

Tekniken har fört oss långt fram, den har förbättrat våra livsvillkor på sätt som idag är omistliga. Och samtidigt ser vi också att de skadliga konsekvenserna är stora. Det är som om teknikens framsteg vrider upp volymen för vad som är möjligt. Tekniken ger oss större möjligheter men också större risker. När vi bygger fordon kan vi transportera oss fortare och längre och till platser vi annars

inte skulle kunna nå. Men konsekvenserna blir också större när ett flygplan störtar, än om en gående person snubblar. Medicinsk teknik medför möjligheter till helande och hälsa som annars inte skulle vara möjligt. Men samtidigt riskerar klyftorna att öka mellan den som har tillgång till vård och den som inte har det. Tekniken skruvar upp volymen för vad som är möjligt. Tekniken ger oss större möjligheter men också större risker.

Möjligheter

Nu är AI det nya svarta och ChatGPT finns tillgängligt för var och en som vågar. Möjligheterna är stora. Bättre sjukdomsdiagnostisering, självstyrande bilar, effektivare energianvändning. Det innebär också möjligheter till övervakning av medborgarna, ”fake news” som är svårare att klassa som falska och autonoma vapensystem. Vi vet inte heller vart det tar vägen. Nu vill jag understryka att jag inte avser en allmän teknikrädsla, utan att det faktiskt finns experter och sakkunniga som bedömer att AI-utvecklingen skulle kunna vara ett hot mot mänskligheten. Helt enkelt för att om den leder till en tillräckligt generell intelligens som har sina egna mål så skulle mänsklighetens välbefinnande kunna bli underordnat dessa mål. Därför finns idag också en särskild forskningsgren som funderar över hur man ska säkerställa att en mer generell AI:s mål ska vara i linje med mänsklighetens mål.

Då följer angelägna frågor för oss som gemenskap och samhälle. Frågorna har alltid varit angelägna. Men med teknikutvecklingen (den uppskruvade volymen) blir de än mer trängande. Om AI:s mål ska linjera upp med mänsklighetens mål, så måste vi ju i alla fall ha en idé om vad mänsklighetens mål är. Teknikutvecklingen bidrar också till att samtalet blir svårare. I en mer global värld behöver samtalet föras över nationsgränser, språkgränser och

kulturella skillnader. Och den nya tekniken, som samtalet ska förhålla sig till, blir allt svårare för oss att förstå. Vissa delar av samtalet måste föras av de som kan tekniken, andra av dem som kan juridiken, men också interdisciplinära samtal behövs. Och vi behöver alla vara en del av samtalet, i våra gemenskaper, i våra politiska sammanhang, i våra föreningar och församlingar, på våra arbetsplatser. Frågorna har djupa existentiella dimensioner: Vad är mänsklighetens mål? Vad är ett gott samhälle? Hur kan vi bygga det tillsammans?

Vi står vid strandkanten. Vi vet inte vad som väntar på andra sidan. Men kan vi föreställa oss ett gott samhälle och använda vår kreativitet, vår intelligens och vår teknik för att nå dit?

*Skribent: Sara Wrige
Präst i Gamlestaden, Göteborg
Teknologie doktor i fysik*

PÅ GÅNG I OSLO

I Svenska Margaretakyrkan finns det något för alla. Allt från musik och sång till samtal och möten. Här kan du hitta ett aplock av det som är på gång i Oslo. Med reservation för ändringar.

Se hemsidan eller kontakta expeditionen för anmälan, mer information eller de senaste uppdateringarna: www.svenskakyrkan.se/norge/oslo.



BARNENS NATIONALDAG

Söndag 2 juni kl. 11.00

KOM OCH FIRA

Ett festligt barnkalas med lekar, sång och skojiga aktiviteter i och runt kyrkan. Kalaset inleds med en härlig familjegudstjänst i kyrkan, där barnköerna medverkar, innan de andra aktiviteterna drar igång. Årets tema är OS och vi ska alla känna oss som vinnare när dagen är över!

SVERIGES NATIONALDAG

Torsdag 6 juni klockan 19.00

HIPP HIP HURRA

Margaretakyrkans kammarkör bjuder in till en klassisk nationaldagskonsert med ett pärlband av svensk körlyrik och visor. Det blir tal av ambassadören och nationaldagsbakelse.



ONSDAGSLUNCH

Onsdag 12 juni klockan 12.00

SOMMARAVSLUTNING

Onsdagslunchen är den perfekta mötesplatsen för dig som har någon timma över mitt på dagen. Anmälan till expeditionen måndag samma vecka.

MIDSOMMAR PÅ VOKSENÅSEN

Fredag 21 juni klockan 15.00–18.00

ÄKTA SVENSK TRADITION

För er som vill fira en traditionsenlig midsommar rekommenderas midsommarfirande på Voksenåsen. Midsommarstång, dans, sång och mycket mer. Ett arrangemang i samarbete med Svenska kyrkan i Norge, Voksenåsen och Norsk-Svensk Forenings



IKONMÅLNING – KURS

14–18 augusti

VILL DU LÄRA DIG ATT MÅLA IKONER?

Kursen leds av ikonmålare Lisa Chemnitz. Dessa dagar är både för dig som är nybörjare och dig prövat på ikonmålning tidigare

KVÄLLSRETRAT

Onsdag 4 september kl. 17.30

EN STUNDS VILA

Under stillhet och tystnad är du välkommen att vara i kyrkan i tanke och bön. Skriv, läs, vila dig, ta del av några ord på vägen, njut av tystnaden.



10-ÅRS KALAS

Fredag 6 september kl. 18.00–21.00

FYLLER DU 10 ÅR 2024? DÅSKA DU FIRAS!

Denna fredag blir det kalas i kyrkan. Tillsammans lagar vi tacos, har roliga tävlingar och avslutar kvällen med disco. Hoppas vi ses.

FÖRSAMLINGSFEST

Söndag 8 september kl. 11.00

ÄNTLIGEN MÖTS VI

Välkommen till en festlig upptaktsgudstjänst med efterföljande kyrkkaffe. Kammarkören och barnköerna kommer att delta med sång. Här möts nya som gamla vänner.



KRÄFTSKIVA

Torsdag 12 september kl. 18.00

KRÄFTOR KRÄFTOR KRÄFTOR

Ingen sensommar utan kräftskiva. Hylla sensommaren och hösten med fest i Margaretakyrkan. Det blir en kväll med mycket god mat, underhållning och trevligt sällskap.

OSLO

BARN OCH FAMILJ

FAMILJLÖRDAG

Två lördagar i månaden kl. 10.00–13.00

BABYCAFÉ

Tisdagar kl. 13.00–16.00

Torsdagar kl. 10.00–13.00

BARNKÖRER

Två lördagar i månaden kl. 10.00–13.00

TRO OCH LIV

GUDSTJÄNST

Söndagar kl.11.00

KVÄLLSMÄSSA

Onsdagar kl. 18.30–19.00

TYST MEDITATION

Onsdagar kl. 18.00–18.30

SAMTALSGRUPP – TALA TRO TALA LIV

En onsdag i månaden kl. 19.15–21.00

KATEKUMENAT

Se hemsida.

UNGA VUXNA

UNGDOMSGRUPP

Se hemsida.

KÖRSÅNG

BARNKÖRER

Två lördagar i månaden kl. 10.00–13.00

KORALL-KÖR

Några söndagar varje termin

VOX MARGARETA

Måndagar kl. 19.00–21.00

KAMMARKÖREN

Tisdagar kl. 18.45–21.15

ÖVRIGT

LÖRDAGSCAFÉ

Två lördagar i månaden kl. 10.00–13.00

ONSDAGSLUNCH

En onsdag i månaden kl. 12.00–14.00

MAJKLUBBEN

Första måndagen i månaden kl. 17.30–20.00

MARGARETAFÖRENINGEN

Se hemsida.

Med reservation för ändringar. Se hemsidan för de senaste uppdateringarna: www.svenskakyrkan.se/norge.

SOMMARSHEMA

21 JUNI–31 AUG

SÖNDAG

kl 18.00 Högmässa

MÅNDAG

kl 11.00–14.00

Öppen sommarkyrka

TISDAG

4 juni – 25 juni kl 13.00– 15.00

POP-UP Babysång

2 & 30 juli Sommarutflykt

kl 18.30 Veckomässa

EXPEDITIONEN ÖPPEN

mån – tis kl. 10.00–12.00

Expeditionen stängd v. 29–31

Gilla sidan

Svenska kyrkan i Oslo

Facebookgrupper:

*Babycafé Oslo**Familjelördag**VOX Margareta**Kammarkören Margareta kyrkan*

facebook

SOMMAR I OSLO

Se hemsidan eller kontakta expeditionen för anmälan, mer information eller de senaste uppdateringarna: www.svenskakyrkan.se/norge/oslo.

HÖGMÄSSA

Söndagar klockan 18.00

Kom och fira högmässa i Margareta kyrkan.

ÖPPEN SOMMARKYRKA

Måndagar klockan 11.00–14.00

kl. 11.30 BABYSÅNG

kl. 12.00 SOMMARPSALM OCH BÖN I KYRKAN

kl. 12.30 MÅNDAGSFIKA



VECKOMÄSSA

Tisdagar klockan 18.30

Välkommen att fira veckomässa i Mariakapellet.

POP-UP BABYSÅNG

Tisdagar 4 juni–25 juni

Varje tisdag i juni arrangeras POP-UP Babysång i Kristi-park vid Margareta kyrkan. Ta med dig filt, fikakorg och ett soligt humör. På långt håll ser du vår strandflagga.



SOMMARUTFLYKT

Tisdag 2 juli ca. 12.00–17.00

UPPTÄCK HOVEDØYA

Bli med och upptäck Hovedøya, dess historia, kulturminnen och vackra natur.

Anmäl innan söndag 30 juni.

Information kommer på hemsidan.



SOMMARUTFLYKT

Tisdag 30 juli klockan 09.00–17.00

BESÖK FREDRIKSTAD OCH RØD HERRGÅRD

Tillsammans vandrar vi i Gamlebyen i Fredrikstad, lunchar på Mormors café och upplever Rød herrgård. Kostad 100 kr per person och egen lunch.

Anmellan innan onsdag 24 juli.

Information kommer på hemsidan.



TRONDHEIM

När ses vi?
Söndag & måndag:
25 augusti
22 september
27 oktober
1 december
14 december- Lucia

Vad gör vi?
Söndag kl. 11.00 Söndagsmessa
med efterföljande fika
Måndag kl. 18.00 Bokcirkel

Var ses vi?
Ilen kirke (Kongens gate 99).



STAVANGER

När ses vi?
Torsdag - Lördag:
14-15 juni (OBS ingen bokcirkel)
12-14 september
17-19 oktober
7-9 november
5-7 december- Lucia

Vad gör vi?
Torsdag
Kl. 19.00 Bokcirkel
Fredag
Kl. 18.00-21.00 Fredagsklubben
Lördag
Kl. 10.00-13.00 Öppet café &
Familjelördag

Var ses vi?
Kampen kirke (Seehusensgate 47)



VANDRING PÅ ØSTER-DALSLEDEN

Lördagen den 7 september

Vi vandrar tillsammans med pilgrimsfelleskapet St Olav Nidaros från Fremo Leir till Ler.

Torgeir Gunleiksrud leder vandringen. Detta är en relativt lätt vandring på ca 10 km på grusväg eller stig och utan branta eller våta partier.

Mer information kommer på hemsidan.



SOMMARFEST

Lördag 15 juni kl. 10.30-13.30

En härlig terminsavslutning där vi får fira sommaren. Det blir tipspromenad, pyssel, lek och dessutom serveras svensk midsommarmat. Vi gästas också av Ulf Ekängen som delar med sig av sina spännande erfarenheter som missionär i Tanzania.

Mer information på hemsidan.



BERGEN

När ses vi?
Söndag & måndag:
16 juni (OBS ingen bokcirkel)
15-16 september
20-21 oktober
10-11 november
8-9 december- Lucia

Vad gör vi?
Söndag
Kl. 15.00 Familjesöndag
Kl. 16.00 Kör för ungdom & vuxen
Kl. 17.00 Messa med
efterföljande kyrksoppa
Måndag
Kl. 17.00 Bokcirkel

Var ses vi?
Johanneskirken (Nygårdshøyden).

TRONDHEIM, BERGEN & STAVANGER



BOKCIRKEL

Trondheim- En måndag i månaden kl. 18.00
Bergen- En måndag i månaden kl. 17.00
Stavanger- En torsdag i månaden kl. 19.00

Tillsammans samtalar vi om livets stora och små frågor utifrån en bok som vi läser tillsammans.

VILL DU FÅ NYHETSBRIVET?

Sänd ett mail till oslo@svenskakyrkan.se så får du en påminnelse inför varje träff.

(Om du redan registrerat din mail men inte mottagit Nyhetsbrevet, ta en titt i din skräppost).

Gilla sidan
[Svenska kyrkan i Stavanger](#)
[Svenska kyrkan i Bergen](#)
[Svenska kyrkan i Trondheim](#)

facebook



SOMMARFEST

Söndag 16 juni kl. 15.00-18.00

Välkommen till terminsavslutning för både ung och äldre. Tillsammans får vi fira sommaren med tipspromenad, lek och god mat. Ulf Ekängen, missionär i Tanzania, berättar om vår vänförsamling Mhonjera. Dagen avslutas med mässa kl. 17.00.

Mer information på hemsidan.

Katekumenat – samtal om tro

Svenska kyrkan i Oslo har för andra året haft en liten grupp katekumener som regelbundet träffats för samtal enligt Katekumenatets upplägg. Detta ger en möjlighet att vandra livets väg och prata om vår tro inom trygga ramar. I gruppen finns ledare, medvandrare, kaplan och katekumener.

Det följer ett specifikt upplägg med några stationer att stanna upp vid, och som markerats som speciella liturgier i några av våra gudstjänster. Dessa liturgier är Välkommandets, Kallelens, Bekräftelsens och Sändningens liturgier.

Vi hoppas att till hösten fortsätta med en ny grupp katekumener, av personer som vill förbinda sig för ett katekumenatår.

Vill du veta mer?

Då är du välkommen att kontakta diakon Kristina, tel: 459 15 323 eller präst Katarina tel: 922 21 213.



ORD FRÅN EN KATEKUMENAT

Vad fick dig att följa ett katekumenat-år?

- Jag hade det väldigt stressigt på jobbet och kände att jag tappade bort de större sakerna i livet i en massa jobbstress. Jag ville få tid och möjlighet att tänka lite mer på djupare frågor.

Vad har det gett dig?

- En väldigt bra möjlighet att tänka och diskutera om viktiga frågor om tro och mening.

Vad betyder din tro för dig?

- Min tro är ett fundament skulle jag säga, men kanske nåt som jag i vanliga fall inte pratar så mycket med folk om i min vardag.

GOSPELHELG

12–13 oktober i Margareta kyrkan

TYCKER DU OM ATT SJUNGA?

Välkommen med och sjung Gospel. Det finns plats för både dig som är van gospelsångare och dig som är mer ovan. Vi övar under lördagen och sjunger sedan vid högmässan på söndag kl. 11.00. Körledare: Simon Arlasjö och Nina Norrman. Vill du förvissa dig om att inte missa informationen så skicka ett mail till Nina nina.norrman@svenskakyrkan.se

Mer information kommer på hemsidan.

KONFIRMATION

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt. Det är en tid att upptäcka mer om dig själv och växa som människa.



Man lär känna nya människor. Jag tyckte också om hur öppet och trevlig miljö det var.

Tidigare konfirmand

Tillsammans med andra konfirmander, unga ledare och vuxna får du fundera, diskutera och samtala om livets små och stora frågor, om tro och om vem Gud är. Inga frågor är dumma eller konstiga. Konfirmationen är en tid då du får vara nyfiken, ställa frågor och får uttrycka din tro och ditt tvivel. Det är en möjlighet att lära känna dig själv bättre och samtidigt möta nya vänner.

Konfirmand i Svenska kyrkan i Norge 2024–2025

Konfirmandtiden är koncentrerad kring tre läger: ett helgläger i september, ett helgläger i januari och ett längre läger i månadsskiftet juni/juli. Mellan lägren håller vi kontakten på olika sätt. Konfirmationen kommer bli den 6 juli 2025 i Margareta kyrkan i Oslo. Detta upplägg gör det möjligt att vara konfirmand i Svenska kyrkan i Norge oavsett var i Norge du bor. Om du hellre vill bli konfirmerad på din hemort kan vi ordna så att du får en egen konfirmationsgudstjänst i en kyrka i närheten av där du bor.

Vill du ha mer information, anmäla dig eller har någon fråga?

Då kan du kontakta pedagog Johannes Fransson på johannes.fransson@svenskakyrkan.se

Foto: Magnus Aronsson/Ikon



AI och vem är vår nästa?

Temat för det nummer av Intryck som du just nu bläddrar i är AI, artificiell intelligens. För närvarande finns ingen bok på kyrkans bokbord som behandlar det ämnet men på Svenska kyrkans webbsida finns ett resonemang skrivet av Carl-Reinhold Bråkenhielm, präst och professor emeritus i empirisk livsåskådningsvetenskap.

I sin text formulerar Bråkenhielm frågor utifrån Luk 10: 25-37. I det bibelstället ställs Jesus till svars av en laglörd som vill sätta Jesus på prov. Han undrar vad han ska göra för att få evigt liv. Jesus ställer en motfråga: Vad står det i lagen? Den laglörde svarar med det dubbla kärleksbudet som slutar med att vi ska älska vår nästa som oss själva. Jesus svarar att det är helt rätt. Då fortsätter mannen med ytterligare en fråga: Och vem är min nästa? Jesus ger honom då liknelsen om den barmhärtige samariern. En poäng med den liknelsen är att vår nästa kan komma från ett oväntat håll – någon vi inte känner igen och som vi inte förväntar hjälp ifrån. Samarier och judar stod nämligen långt ifrån varandra trosmässigt och kulturellt och judar såg som regel ned på samarier. Att det är just en samarier som hjälper en judisk man är oväntat och paradoxalt. Som en uppföljning av bibeltexten och den laglördes fråga: Vem är min nästa fortsätter Bråkenhielm med frågan – är AI vår nästa?

Om vi som människor har som vår uppgift i livet att komma vår nästa till hjälp, vem är då vår nästa. Är Artificiell intelligens en ny och oväntad nästa? Kan vi ha AI som vänner, kan vi älska AI och kan AI älska oss?

En bärande tanke i bibeln är att människan är skapad till Guds avbild. Kanske är detta att vara en avbild inte en egenskap eller funktion hos människan utan en relation. Det kanske snarare är människans förmåga till en personlig gemenskap med Gud och med andra människor som är en reflektion av Gud och Guds verklighet. Om man tänker sig att AI i sin tur är skapad som en avbild av människan – är i så fall en personlig relation mellan en artificiell intelligens och människan möjlig?

Vill du läsa mer och se vart resonemanget förs? Följ länken
<https://www.svenskakyrkan.se/kristentro/ai>

Har du förslag på intressant litteratur där tro och AI teknik möts får du gärna tipsa Kristina i kyrkan.

*Text: Kristina S. Furberg
Författare: Carl-Reinhold Bråkenhielm*

– IBLAND KÄNNES DET SOM ATT UTVECKLINGEN GÅR ALLDELES FÖR LÅNGSAMT OCH IBLAND ALLDELES FÖR FORT.

Att prata AI kan kännas som att gå på en resa genom en science fiction-värld som plötsligt blev verklighet. Vi pratar inte bara om att din telefon kan känna igen ditt ansikte och låsa upp den åt dig (vilket fortfarande känns märkligt för mig), utan också om att det blivit vardag att AI sammanfattar artiklar i tidningar och svarar på våra frågor i chattar på olika företags hemsidor. Och bilar som kör sig själva.

Vi börjar med de små. De små knattarna som springer runt med sina surfplattor och pratar med sina leksaker som om de vore levande varelser. Videos på barn som förstått sig på "Alexa" i mycket unga år är många. För de äldre barnen är AI något som kan svara på alla deras konstiga frågor och hjälpa dem med sina läxor. Tänk dig att ha en liten digital kompanjon som kan spela spel och lära dig nya saker varje dag. Jag tror inte att vi kommer undan att yngre personer använder AI. Tekniska nymodigheter får fäste i de yngre generationerna först, det vet vi. Det som är extra viktigt är att vi vuxna inte halkar efter. Vi behöver hänga med och förstå vad det är som finns i barns värld, så att vi kan hjälpa dem förstå gränsdragningar och hjälpa dem behålla kontrollen. Om vi slår bakut och vägrar lära oss kommer tekniken springa i väg. Och hur ska vi då kunna vara ett stöd för barnen i vår omgivning?

Vem vet, kanske vi tjänar på att hänga med i AI-utvecklingen? Vuxna människor, som sliter på jobbet och kämpar för att få ihop livspusslet lika så. AI skulle kunna vara den perfekta assistenten som aldrig gnäller eller klagar. Något som sorterar igenom våra mejl, påminner oss om möten och till och med hjälper till att göra matsedlar och inköpslistor? Då kanske vi kan ägna mer tid åt det roliga i livet i stället för att fastna i ett hav av vardags-trassel.

Jag är, som ni kanske listat ut vid det här laget, ganska positivt inställd till den här nya tekniken. Jag tror att alla kan tjäna på att vi lär oss mer om och hur vi kontrollerar AI. Inte minst dem med mest livserfarenhet. Tänk, att ha något hemma som kan hålla koll på vår hälsa i realtid, påminna om händelser i vardagen och se till att man tar sina mediciner i tid. Glöm bort att behöva ringa till doktorn varje gång du känner dig lite krasslig, AI:n har redan koll på dina symptom och ger dig råd om hur du ska ta hand om dig själv.

Men vi måste också prata om de mörka sidorna av AI. Vi har alla sett filmer där maskinerna tar över världen och mänskligheten står inför sin undergång. Okej, det kanske är lite dramatiskt, men vi kan inte blunda för risken att ge för mycket makt till maskinerna. Vad händer om AI:n blir för smart och börjar göra sina

egna beslut? Det är som att ge en främling tillgång till ditt kreditkort och hoppas på det bästa. Jag tror att nyckeln är förståelse och kunskap. Om vi kan och förstår kan vi också kontrollera maskinerna.

En av de vanligaste frågorna i diskussionen om AI är "vad händer med jobben?". Om maskinerna tar över allt det tråkiga och repetitiva arbetet, vad ska vi då göra? Kommer vi alla att bli arbetslösa och tvingas leva på nudlar resten av våra dagar? Det tror jag inte. Men det är en viktig fråga som vi måste ta på allvar när vi kastar oss in i den här nya världen av AI. Produktiviteten i den svenska ekonomin ökade med i genomsnitt 2,2 procent per år 1951–2022, men alla har inte blivit arbetslösa, vilket ändå kan inge ett visst hopp.

Trots alla farhågor och osäkerheter är jag ju rätt optimistisk när det kommer till AI. För när det används på rätt sätt kan det förändra våra liv på sätt vi aldrig tidigare kunnat föreställa oss. Det kan hjälpa oss att lösa några av de största utmaningarna vi står inför, från klimatförändringar till sjukvård. Nyfikenhet och kunskap tror jag är nyckeln.

Text: Johannes Fransson



Husmor tipsar

Mat, hälsa och välmående....

Text: Irene Stenermark

Ja, vad ska man som Husmor skriva om när temat för Intryck är AI? Jag gick och klurade lite och kom på att jag ber AI om tips. Vilken kaka bakas i Svenska kyrkan? Svaret kom fort och löd så här;

En klassisk kaka som ofta serveras i svenska kyrkor är "kanelbulle". Det är en svensk variant av bulle, som är kryddig och har en söt fyllning av kanel och socker, inbakt i en mjuk och luftig deg. Kanelbullar är mycket populära i Sverige och är en vanlig del av fikakulturen. Att njuta av en kanelbulle med en kopp kaffe eller te är en trevlig och traditionell svensk upplevelse, som du kan få i många kyrkor runtom i landet."

Förslag som kom upp var också Pepparkaka, Vaniljkransar, Chokladbollar, Kladdkaka och Rabarberpaj.

Rabarberpaj är något som är både enkelt och kan göras i flera olika variationer. Ett tips, slå i knappt 1dl nykokt kaffe i smuldegen och öka på mängden havregryn med ca 1/2 dl och ta lite vaniljsocker i den, och provsmaka! Låt sedan degen stå en liten stund så att kaffet får dra in. Smaka av innan ni bakar ut, in i ugnen och servera med vaniljglass.

Önskar er alla en fin sommar och var rädda om er.



RABARBERPAJ

500 g rabarber
1/2 msk potatismjöl
1 tsk kanel
4 msk strösocker

DEG
1 1/2 dl havregryn (+ 1/2 dl)
1 1/2 dl vetamjöl
1/2 dl ströcker
(1 dl nykokt kaffe)
(1 msk vaniljpulver)
125 g smör

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 225 grader.
2. Skär rabarbern i skivor.
3. Blanda rabarber, potatismjöl, kanel och lägg i en ugnssäker form.
4. Blanda ingredienserna som ska vara i degen.
- Lägg i smöret, skuret i bitar och arbeta ihop till en smulig deg.
5. Fördela degen över rabarbern.
6. Grädda i mitten av ugnen i ca 20 min.

Servera med vaniljsås eller glass.

Vem är du?

J	N
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kvinna
Bor i eller pendlar till Norge
Gammal
Ung
Bor utanför Sverige
Är mitt i karriären
Har jobbat färdigt
Vill vidga mina vyer
Vill träffa nya och gamla vänner
Vill vara med i ett globalt nätverk
Annat

Om du har kryssat ja i två eller fler rutor är SWEA en förening för dig.

Bli medlem idag!

oslo@swea.org

www.swea.no



SVERIGES AMBASSAD I OSLO

... med frågor om pass, körkort, medborgarskap eller samordningsnummer? Eller nyfiken på vad vi på ambassaden arbetar med?

BESÖK VÅR HEMSIDA
www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/norge-oslo/

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
Sveriges ambassad i Oslo

UPPTÄCK OSS PÅ INSTAGRAM
Sweden in Norway

TAGGA OSS I EN TWEET
@SweAmbNo

SKICKA ETT MEJL
ambassaden.oslo@gov.se

SLÅ OSS EN SIGNAL
24 11 42 00



Sveriges ambassad
Oslo

VÄNNERNA INFORMERAR

SAMHÖRIGHET MELLAN MÄNNISKOR OCH NATIONER. VAD LIGGER I DET?

Närhet. Solidaritet. Intresse för varandra. Att låta sig inspirera och lära av varandra. Konkurrera, kappas, kanske småretas lite grann ibland...

Vi delar Europas längsta landgräns. Pratar samma språk. Jobbar hos varandra. Gifter oss med varandra. Ja, vi behöver varandra. Historia, kultur, näringsliv, forskning och framsteg, vardag och fest.

Läs mer eller bli medlem på
www.norsksvenskforening.com



KONTAKT MED NORSK-SVENSK FORENING

Sänd mail till
post@norsksvenskforening.com
Eva Jakobson Vaagland, ordförande,
tel 93 03 93 12



VOKSENÅSEN

BESÖK VÅR HEMSIDA
www.voksenaasen.no

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
Voksenåsen

UPPTÄCK OSS PÅ INSTAGRAM
Voksenåsen

TAGGA OSS I EN TWEET
@voksenaasen

SKICKA ETT MEJL
senter@voksenaasen.no

SLÅ OSS EN SIGNAL
22 81 15 00



Fra/From Svenska kyrkan i Norge, Hammersborg Torg 8B, NO-0179



*Varje medlem behöver bekräfta sitt medlemskap när man är bosatt i Norge.
Läs mer om ditt medlemskap på www.svenskakyrkan.se/norge*

Om du inte redan bekräftat ditt medlemskap kan du göra det genom att antingen:

- fylla i talongen nedan och sända den i ett slutet kuvert till:
Svenska kyrkan i Norge, Hammersborg torg 8 B, 0179 Oslo
- gå in på hemsidan www.svenskakyrkan.se/Norge och bekräfta direkt
- skicka "Jag bekräftar mitt medlemskap i Svenska kyrkan i Norge" samt namn, födelsedatum och telefonnummer till e-post: medlemnorge@svenskakyrkan.se

Har du redan bekräftat ditt medlemskap en gång behöver du inte göra det flera gånger.

Är du osäker på i vilket trossamfund du står registrerad i? Ring det centrala registret i Brønnøysund, tel 75 00 75 00



Medlemskap för barn under 15 år ska bekräftas av samtliga föräldrar/vårdnadshavare.
Blankett för detta hittar du på www.svenskakyrkan.se/norge

Jag (texta namn & efternamn).....
bekräftar mitt medlemskap i Svenska kyrkan i Norge.

Adress:.....

Norskt personnummer:.....

Svenskt personnummer:.....

Mailadress:.....

Telefonnummer:.....



Ort och datum

Underskrift