



NAMN PÅ FÖRSAMLINGEN

Annerstads församling

NAMN PÅ PASTORATET

Ljungby pastorat

I. KYRKOR OCH GUDSTJÄNSTLIV

Gudstjänstlivet på sön- och helgdagar (huvudgudstjänst) beskrivs nedan:

<i>Kyrka/lokal</i>	<i>Tid för gudstjänst</i>	<i>Antal söndagliga gudstjänster/månad</i>	<i>Varav högmässa/mässa</i>	<i>Då annan gudstjänstform förekommer, vilken?</i>
Annerstads kyrka	17	3	1 till 2	Gudstjänst

Regelbundet gudstjänstliv utöver sön- och helgdagar (ej huvudgudstjänst) samt ungefärliga öppettider beskrivs nedan:

<i>Kyrka/lokal</i>	<i>Ungefärliga öppettider (om kyrka)</i>	<i>Veckodag och tid för gudstjänst</i>	<i>Gudstjänstform</i>
Annerstads kyrka	8-18		
Annerstads kyrka		några vardagar per år	Gudstjänst

HUVUDGUDSTJÄNSTENS FORM (18 KAP 6 § KO)

Används någon annan ordning eller annan musik än Kyrkohandboken i huvudgudstjänsten?

JA NEJ

Om "JA", firas denna gudstjänst 1 gång/månad eller oftare?

JA NEJ

Om "JA"; insänd gudstjänstagenda som bilaga.

LEKMANNALEDDA GUDSTJÄNSTER (17 KAP 14 § KO)

Firas regelbundet gudstjänster som är lekmannaleda?

JA NEJ

Om "JA", vilken gudstjänsttyp gäller detta?

(t ex huvudgudstjänst, morgonbön, andakt på vårdinrättning etc.)

Huvudgudstjänst

GUDSTJÄNST MED ANNAT TROSSAMFUND (17 KAP 7 § KO)

Firas huvudgudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund?

JA NEJ

Om "JA", ange hur många gånger per år och tillsammans med vilket samfund det sker.

J. FÖRSAMLINGENS IDENTITET

Hur beskriver ni denna församlings identitet och teologiska grundsyn? Relatera särskilt till den pastoratsgemensamma identiteten (punkt c) och ansvarsfördelningen (punkt h).

Annerstad sträcker sig långt i öst-västlig riktning. I byarna närmast Ljungby finns nybyggda hus och unga familjer i ganska stor utsträckning. Längst bort från stan råder andra förhållanden. Ungefär mitt i ligger kyrkbyn, som inte alls är något naturligt centrum i socknen jämfört med när skolan, pastorsexpeditionen och ålderdomshemmet också fanns där. Ändå samlas en del folk till kyrkan och kyrkskolan (församlingshemmet).

I förhållande till sin storlek har Annerstads församling ganska stor verksamhet. I kyrkskolan ordnar en församlingsassistent öppen förskola en gång i veckan under terminstid. Tillsammans med en kantor leder hon också tisdagskul (kombination av barngrupp och barnkör) varannan vecka. Syföreningen lade ner för rätt många år sedan, men sedan några år inbjuds till stickcafé en gång i månaden i Kyrkskolan. Det leds inte i tjänsten av anställd personal utan vilar på frivilligengagemang. Därtill kommer diverse aktiviteter under året, med och utan koppling till gudstjänster i kyrkan, från julfesten i början av januari till glöggservering i advent. I Annerstad finns arbetskretsen, en grupp damer som ställer upp för praktiska insatser, ofta någon slags servering. Annerstads församling odlar också kontakterna med vad som i övrigt finns i bygden: hembygdsföreningen, pensionärsföreningen och den föräldrakooperativa förskolan. Förhållandena är så små att arbetet för större sammanhållning i bygden och arbetet för starkare gemenskap i församlingen i viss utsträckning överlappar. Det är rätt mycket samma människor det handlar om. Det är förhållandevis lätt att hälsa välkommen och känna sig välkommen.

Någon särskild kyrklig profil är svår att identifiera i Annerstad. Det som karakteriserar församlingen är att den är jämförelsevis ung (bara en ledamot i församlingsrådet är pensionär) och otraditionell. Att Annerstad har 17 som sin vanliga gudstjänsttid är inte självvalt men ändå accepterat, och det betyder att församlingens gudstjänstliv har en slags "profil" som ibland lockar besökare från andra församlingar. Ett tydligare exempel är att det finns en serveringsvagn i kyrkan, där kyrkkaffe/saft serveras inför gudstjänsten när det är familjegudstjänst (och ibland annars också), så att gemenskapen den söndagen får en dimension till. Det är också Annerstad som har provat Gudstjänst mitt i veckan med ganska gott gensvar. Det börjar nu bli etablerat att ha gudstjänst onsdag kl 12 med kyrklunch efteråt några gånger om året, och gensvaret är gott.

Församlingen firar gudstjänst 3 söndagar av 4 i månaden, där den fjärde firas gemensamt med Torpa församling, i enlighet med tidigare beviljad dispens av domkapitlet.

Hur framtiden blir är svårt att säga. Det är små förhållanden, där var och en är viktig. Några få familjer är stommen i tisdagskul och familjegudstjänsterna. Ibland kommer inte mer än enstaka av de trognaste till gudstjänsterna. Vi ser ändå möjligheter att fortsätta ett tag till.