

Välkommen till det
som troligtvis blir
ditt *bästa* år hittills!



Svenska
kyrkan

Konfirmation i Tidaholm
2024–2025



Varför *konfirmand*?

Att ha en tro är ungefär som att bära med sig en laddsladd. En laddsladd är ett verktyg att ha med sig i livet, bra att ha när energin på mobilen börjar ta slut och man behöver ladda upp den igen. Sladden kopplas till en kraftkälla och så fylls batteriet upp igen. Denna kraftkälla blir som ett ljus i mörkret som bokstavligen får ljuset att komma tillbaka igen.

Konfirmandtiden rustar dig med flera verktyg som du kommer att ha användning för genom livet: gemenskap, bön, kraft, energi, hopp, tröst, glädje, uppmuntran, självförtroende, kärlek m.m.

En laddsladd är också en bra bild för vad bön är, samtalet med Gud som fungerar som en kraft som återigen ger oss kraften och styrkan att ta oss an livets alla dagar. Eller som en bil som nyss tankats upp med nytt bränsle vid en mack. Gud är som en tankstation, där bränslet bland annat är kärlek.

Så rusta dig med ännu ett verktyg, som är bra att ha med sig genom livet, en tro, en bön – din laddsladd genom livet.



Det gäller dig och *ditt liv!*

Svenska kyrkan bjuder in dig till att bli konfirmand. Under konfirmandtiden varvar vi lek, upplevelser och skratt med funderingar kring livets frågor, såsom kärlek, ondska, godhet, sex, relationer, mänskliga rättigheter, jämställdhet, Gud och Jesus, jul och påsk, livet och döden, förtvivlan och hopp och mycket mera. Vi kommer även att utforska gudstjänster och få möjlighet att åka på läger tillsammans.

Välkommen till en tid där du och ditt liv ställs i fokus. Kanske får du nya sätt att se på livet, nya svar, nya frågor, kanske nya vänner... Välkommen som du är!

Anmäl dig direkt genom att skanna QR-koden med mobilkameran och fyll i formuläret.



Sommar

Den här gruppen träffas lite under terminerna och mest under sommarens tre första veckor. Sommarlovet startar med några härliga dagar på lägergården Sjöhaga, utanför Timmersdala. På Sjöhaga upptäcker vi mer av livet och tron genom bland annat lekar, fika, skapande, bilder, tävlingar med mera.

När vi inte är på Sjöhaga ses vi i Tidaholm, där vi hittar på en massa roliga saker tillsammans. En dag besöker vi Norra kapellet för att ta oss an livets baksida, nämligen döden. En dag åker vi till Göteborg för att göra ett besök på Stadsmissionen samt ett lustfyllt besök på Liseberg.

Under hösten träffas vi två gånger, en gång då det är upptakt och en gång före advent. Under våren blir det kanske ett läger i början av terminen, en konfirmanddag tillsammans med alla andra konfirmander i Tidaholm, en påskträff. Där emellan kommer ni att bjudas in till några gudstjänster och övrig verksamhet som pågår i Svenska kyrkan i Tidaholm.



Uppstart: Tisdag 17 september

kl. 15.30–17.30 i Kyrkans hus

Läger: 13–18 juni 2025 samt

obligatoriska träffar i Tidaholm
vecka 26–27

Konfirmation: 4–5 juli 2025

Lägeravgift: 200 kr samt kostnad för
ett åkband på Liseberg.

Vill du, av någon anledning, inte sova
över när det är läger så går det bra att
vara med på dagarna och kvällarna.



Äventyr

Den här gruppen är för dig som inte räds höga höjder, fart och vatten i olika former.

Livet är ett stort äventyr. Det går upp och ner, ibland står tiden still och ibland ryser det iväg i en farligt hög hastighet. I den här gruppen upptäcker vi mer om vårt liv, vilka vi är och vår tro genom att kasta oss ut i olika upplevelser såsom höghöjdsbana, kanotpaddling, skidåkning, matlagning ute och kanske att vi provar på att sova ute på något läger.



Uppstart: Måndag 16 september

kl. 15.30–17.30 i Kyrkans hus

Läger: 27–29 september och ett läger under våren 2025

Konfirmation: 26 april 2025

Lägeravgift: Kan förekomma

Vill du, av någon anledning, inte sova över när det är läger så går det bra att vara med på dagarna och kvällarna.



Storstad

Det här är gruppen som åker till storstäderna och upplever stadspulsen.

Att förstå mer av livet, tron och sig själv görs bäst när man får se och lära känna nya platser och människor. Vi kommer att åka till Göteborg en dag i höst för att göra ett studiebesök på stadsmissionen och pröva vårt samarbete i ett Escape room. Ett lägerdygn tillkommer i höst och sedan åker vi en helg under våren till Stockholm och prövar och känner på huvudstadens utbud och puls.

Gruppen träffas varannan onsdag och utöver träffarna bjuds man in till någon gudstjänst och övrig församlingsaktivitet som sker, gemensam konfirmanddag m.m.



Uppstart: Onsdag 28 augusti kl. 15.30–17.30 i Kyrkans hus.

Läger: Heldag i Göteborg 13 september, höstläger 15–16 november och vårläger 28–30 mars 2025.

Konfirmation: 26–27 april 2025.

Lägeravgift: Ingen

Vill du, av någon anledning, inte sova över när det är läger så går det bra att vara med på dagarna och kvällarna. Undantag är dock när vi åker till Stockholm.



På dina villkor

Det här är gruppen för dig som behöver en verksamhet som utgår från dina specifika villkor och behov, synliga eller osynliga. Tillsammans utformar vi gruppen så att alla ska kunna vara med. Det här kan vara en egen grupp eller ingå i någon av de andra konfirmandgrupperna men utformade så att det fungerar för alla deltagare.



En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter: det ena spåret var hans, det andra var Guds.

När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv. Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud om detta. "Herre, Du sa den gången jag bestämde mig för att följa Dig att Du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att Du lämnade mig när jag behövde Dig mest.

HERREN svarade: "Mitt kära barn jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår – då bar jag dig.

Författaren okänd

Har du frågor eller vill veta mer, hör av dig till

Peter Håkansson genom att ringa 0502-197 74 eller skicka ett mejl till peter.hakansson@svenskakyrkan.se



Konfirmandassistenterna om sin *konfirmandtid*



Isabella:
– Gemenskap, glädje
och lärorikt.



Aron:
– Glädje, vänner och
positivt kaos.



Cornelia:
– En trygg plats av
värme, vänner och
gemenskap för alla.



Gina:
– Gemenskap,
spännande och en
fenomenal konfatid,
bland det roligaste jag
upplevt!



Ruben:
– Sjukt roliga läger
och minnen för livet.



Jolene:
– Härlig gemenskap,
sena kvällar och
många skratt.



Aidan:
– Spännande, händelserik
och ögonöppnande.

Få en videohälsning från några av
konfirmandassistenter!
Skanna QR-koden med mobilkameran.





Har du *frågor* eller vill veta mer? Hör av dig till...



Lisa Öhgren
0502-197 75
lisa.ohgren
@svenskakyrkan.se



Peter Håkansson
0502-197 74
peter.hakansson
@svenskakyrkan.se



Per Boger
0502-197 73
per.boger
@svenskakyrkan.se

Välkommen till en *träff* i Tidaholm tisdag 21 maj!

Då händer detta:

15.00 – du bjuds på
pommestallrik och dryck
på innergården till Kyrkans hus.

16.00 – en hemlig artist sjunger
och berättar lite om sig själv,
i Tidaholms kyrka.

16.30 – kort presentation av
konfirmandassistenter och
ledare, i Tidaholms kyrka.

Det finns också tid att mingla,
ställa frågor och anmäla dig
(om du inte redan gjort det).

Häng med på Instagram, för info och pågående tävlingar 13–21 maj!

@konfa_tidaholm

#svenskakyrkantidaholm

svenskakyrkan.se
/tidaholm
/konfirmation

