



Svenska kyrkan

Aktuellt i Svenska kyrkan Västerås
måndag till söndag 18–24 november 2024



Avslappning till orgel Go Bach to sleep

Avslappning, reflektion och skön orgelmusik i ett annorlunda rum stämningsfullt inrett med levande ljus. Allt detta en söndagkväll i Önsta Gryta kyrka.

I bänkarna ligger deltagarna under en filt och vilar huvudet på en kudde. Från orgeln hörs dämpad musik av Bach. Musiken är indelad i tre musikaliska delar. Varje del varar en kvart och inleds med en fråga att frivilligt reflektera över. Till exempel: Vad behöver du just nu?

Första delen är till för att somna, den andra för att drömma och den tredje för att stilla vakna upp. Från början är belysningen helt släckt och man omfamnas av de tända stearinljusen. Efterhand tänds ljuset upp.

Vid orgeln sitter Linda Norrman, kyrkomusiker i Önsta Gryta kyrka.

– Det här är ju ett lite annorlunda sätt att använda kyrkorummet på, men kanske ett efterlängtat ett, att få komma till en plats där

vardagen och mobiltelefonerna stängs ute och där man kan få vara för sig själv en stund.

Det är bra att komma lite före utsatt tid, så att man kommer ner i varv och det går bra att vara kvar i sig själv en stund efter att musiken tystnat.

– För den som vill blir det ett lite enkelt eftersnack och fika och möjlighet att skriva i gästboken. Just nu går det att läsa en av förra gångens kommentarer: "Avslappnad och påfylld".

– Den gången var rätt välbesökt, konstaterar Linda nöjt, med besökare från 11 år och uppåt.

Go Bach to sleep är ett entimmes långt program som tagits fram av Göteborgs internationella orgelakademi.

"Ett vilo- och lyssningskoncept för orgel med relaterade klaverinstrument, designat för att sänka trösklarna till orgeln – en värld av sinnlig passion och nya klanger!" enligt hemsidan.

Läs mer på organacademy.se/go-bach-to-sleep

Go Bach to sleep erbjuds den 24 november och 19 januari kl 16.

Foto: Magnus Aronson

Allt är en början

Konstutställning i Lövhallen
Västmanlands sjukhus Västerås
den 14 – 29 november

Bildsatta dikter av Lars Björklund, poet, präst och föreläsare, som förmedlar något av det mest outgrundliga genom de till synes enkla fraserna.



Foto: Axel Ahlgren

Foto: Magnus Ragnvid

Hannes Aitman och Melanie Wehbe ger en *Välgörenhetskonsert*

Den 26 november bjuder Svenska kyrkan Västerås och Lokala Hjälpen in till en unik konsertkväll med två av Västerås mest framstående artister – Melanie Wehbe och Hannes Aitman. De bjuder på en musikalisk kväll som bidrar till att fler västeråsare får en lite bättre jul.

Melanie Wehbe, flerfaldigt guld- och platinabelönad sångerska och låtskrivare, kommer att bjuda på sina mest personliga låtar från sin debut-EP "Bloom" och andra välkända hits. Hennes musik berör själens djup och tar oss på en resa av självacceptans och styrka.

– Jag tror att världen blir en bättre plats om vi hjälps åt, säger hon.

Därför vill jag vara med och skapa en oförglömlig kväll i Västerås domkyrka för att vi tillsammans ska kunna fortsätta skapa och ge glädje till människor i nöd ute i samhället.

Hannes Aitman, Västerås egna stjärnskott, som slog igenom med låten "Dying For A Name" kommer att framföra några av sina stämningsfulla och gripande låtar.

Lokala Hjälpen-konsert

Tisdag 26 november
kl 18–19.30 i Västerås domkyrka.

Alla intäkter (100%) går till Lokala Hjälpens julinsamling.

Mer info:

lokalahjalpen.se



Mässa i regnbågens alla färger

Fredag 22 november
klockan 18.00
Västerås domkyrka

Från Bach till Taube

Duo Danica & Magnus

Musik av Bach, Corelli och Tárrega, klassiska visor från Sverige och Mexiko samt egna sånger med rötter i den svenska visan.

Onsdag 20 november
klockan 18.30
Dingtuna kyrka Fri entré.



Läs mer på webben, svenskakyrkan.se/vasteras eller ring vår växel: 021-81 46 00, vardagar 8–16

Följ gärna Svenska kyrkan Västerås i sociala medier

Alla gudstjänster hittar du i Kyrkguiden – finns där du hämtar appar

Du är älskad!