

Mångfaldsvision för Fristads församling

Under 2023 har alla anställda och förtroendevalda i Fristads församling genomgått utbildning enligt modellen Regnbågsnyckeln. Detta arbete har lett fram till följande vision för Fristads församling.

Vi har valt att utgå från en psalm, psalm 342 i psalmboken, som vi tycker sammanfattar allt det vi vill och önskar i arbetet med mångfald.

Psalm 342:1 Tusen stjärnor glimmar. Gud vet allas namn. Alla rymdens stjärnor bär han i sin famn.

Vi tror på att Gud vill och bejakar mångfald. Det vill vi i Fristads församling också göra. HBTQI-personer ska precis som alla andra känna sig sedda och veta sig vara älskade. Församlingen vill vara en öppen och självklar mötesplats med Gud och med människor i alla åldrar och i alla livets skeden.

Psalm 342:2 Tusen grässtrån vajar för Guds andedräkt. Varje litet grässtrå Gud till liv har väckt.

Vi vill bejaka våra olikheter och låta det bli till en rikedom i vår församling, såväl i våra öppna verksamheter som bland ideella, förtroendevalda och anställda.

Psalm 342:3 Tusen fåglar sjunger sommardagen lång. Gud har tid att lyssna till varendas sång.

Till församlingen får människor komma med det som är livet, och allt vad det innehåller av tankar och erfarenheter. Det innebär att Fristads församling bejakar och respekterar våra olikheter.

Psalm 342:4 Havets botten ser han, gruvans dolda schakt, tankarna och orden innan vi dem sagt.

Mångfaldsfrågor är komplexa. Gud vet vad som rör sig inom varje människa. Var och en av oss kan brottas med och uttrycka oss om kön och identitet. Därtill kommer det vi uttrycker gemensamt som församling. Vi vill lyssna till alla röster och tankar, men också tala tydligt och motverka diskriminering av alla slag.

Psalm 342:5 Innan vi var födda visste Gud vårt namn, och i dopet tog han upp oss i sin famn.

Gud har skapat oss, och kallar oss vid namn. I detta ligger tron på människans unika värde och möjlighet. Vi är kallade till att vara dem vi är, och upprätta dem vi möter, med Jesus som förebild.

Psalm 342:6 Tack, o Gud, vår Fader, för din trofasthet, du som alla älskar, allting ser och vet.

Församlingen vill göra mångfalden tydlig. Alla har vi rätt att vara de vi är och våra olikheter berikar församlingen, evangeliet och vår relation till Gud. Vi vill leva ut vår vision genom:

- Att i mötet med människor i grupper och öppna verksamheter inte förutsätta hur någon identifierar sig, så att alla kan vara öppna med sin identitet och familj i den mån man önskar.
- Att församlingen aktivt arbetar med HBTQI-frågor där allas lika värde tydligt framgår.
- Att sprida vår mångfaldsvision till så många som möjligt i församlingen såsom i grupper, öppna verksamheter och genom församlingsbladet.
- Att se över våra styr- och policydokument så att de återspeglar mångfalden i vårt samhälle.
- Att se över vår interna och externa kommunikation avseende hur vi uttrycker oss kring till exempel kön, identitet och etnicitet.

Barnkonsekvensanalys: Vi har gjort en barnkonsekvensanalys och bedömer att vår mångfaldsvision är positiv för barnen eftersom vi i den förordar att göra så mycket som möjligt tillgängligt för alla. Vi bejakar allas våra olikheter vare sig vi är noll år, 100 år eller något däremellan. När vi frågade en av våra grupper vad mångfald betyder svarade de att "alla får vara med".

