

Invigning av den bibliska trädgården i Lillkyrka församlingsgård

Under pandemin föddes tanken på att göra något roligt av den sällan använda gräsmattan utanför Lillkyrka församlingsgård. Nu ska den bibliska trädgården i Lillkyrka äntligen invigas med en festlig friluftsgudstjänst 11 juni.

För tre år sedan föddes tanken på att göra någonting av gräsmattan utanför Lillkyrka församlingsgård som inte användes så ofta. Varför inte något med anknytning till Bibeln? Så började det hela. Kyrkomusiker Ulrica Sjöström, som också är utbildad trädgårdsmästare, har varit drivande i projektet.

– Det känns jätteroligt och bra att det gick att genomföra alltihop och att det nu är färdigt. Det var inte självklart att en idé som bara dök upp mitt under pandemin skulle funka, men vi hittade folk som ville haka på och engagera sig, berättar Ulrica.

I trädgården finns växter vars namn har biblisk anknytning, till exempel Mose brinnande buske, Jakobs stege och Mariatistel. Vid växterna finns skyltar med artnamn och bibelcitат som knyter an till berättelsen där växten finns omtalad. Förhoppningen är att trädgården ska vara till glädje för de som hittar dit. Det är en trädgård att sitta i en stund och njuta av färger, former och dofter, som är både lugnande och läkande.

– Jag ser jättemycket fram emot invigningen, fortsätter Ulrica. Jag hoppas att folk hittar hit, både under invigningen och efter, att man vågar komma och bara sitta en stund.

Trädgården invigs genom en festlig friluftsgudstjänst söndag 11 juni kl 11.00. Alla är varmt välkomna att delta. Kyrkokören sjunger och det blir predikan kring vilket samhälle vi mår bra av att leva i. Den som har möjlighet får gärna ta med något att sitta på och en kaffekorg.

Kontaktperson

För frågor om trädgården eller invigningen, kontakta:

Ulrica Sjöström

Kyrkomusiker, Boglösa och Veckholms församlingar
0171-860 43

ulrica.sjostrom@svenskakyrkan.se

