

## Josef, fosterfar och föredöme

De kristna ledarna i Jerusalem har med anledning av kriget i Gaza manat de kristna i det heliga landet att högtidlighålla julen, men inte fira den. Sedan terrordåden den 7 oktober och i skuggan av kriget som följde och som fortfarande pågår känns det fel att fira julen. Dessutom är födelsekyrkan i Betlehem nästan övergiven. Varken turister eller pilgrimer kommer dit längre. De kristna som bor i Betlehem och de franciskanska munkar som handhar de heliga platserna finns dock kvar. Även Den gode herdens skola som stöds av Svenska kyrkan på många olika sätt, inte minst genom kollekter, kämpar i en svår situation.



I Täby lever vi långt från det heliga landet och den situation som där råder. Vi firar jul i stort sett som vanligt. Men vi lever i en mörk och orolig tid. Det finns anledning att vara vaksam. Därför vill jag lyfta fram den helige Josef, Herrens fosterfar. Josef nämns inte så många gånger i evangelierna. Men han är en man som tar ansvar och som skyddar Maria och den nyfödde. Lars Gerdmar, ikonmålare i Lund, har vackert skrivit ikonen du ser på det här kortet. Josef håller den nyfödde i sina händer. Han är en man som vågar visa ömhet inför det liv som anförtrotts honom. Så borde alla män uppträda.

Låt oss denna jul se på varandra med respekt och förståelse. Låt allt ont prat vara oss fjärran, inte minst i sociala medier.

Låt oss ta den helige Josef till förebild.

Michael Öjermo

Kyrkoherde

*Ikonmålning: Lars Gerdmar*  
[www.larsgerdmar.se](http://www.larsgerdmar.se)