

Kyrkoherdens inledningsanförande

Kyrkofullmäktige, den 31 maj 2023

”Jag lämnar Succession med äckel och saknad”. Det var rubriken den 29 maj över Karin Petterssons krönika i Aftonbladet där hon är kulturchef.

Succession är en serie som finns att streama på HBO. Den har rönt internationell uppmärksamhet och är mycket omskriven i olika sammanhang. Serien handlar om en mediefamilj som är ofantligt rik, bor i New York och leds av en gammal ärrad patriark från en fattig bakgrund i England som når den absoluta toppen i Corporative America, alltså det amerikanska näringslivet. Roy Logan är en mediemogul som har direktaccess till den sittande presidenten och kan styra det politiska spelet genom sitt medieföretag. Samma dag skrev Helena Lindblad i DN att Succession är ”ett högkvalitativt drama med totalt gehör för och udden riktad mot det mest störda i vår samtid”. Udden i den fiktiva serien är riktad mot verklighetens Rupert Murdoch och Fox News som lätt känns igen i rollfiguren Roy Logan.

Logan har tre vuxna barn, två söner och en dotter. Serien kretsar kring deras inbördes relationer i försöken att få faderns kärlek och bekräftelse som pappa och, inte minst, att få efterträda honom då han avlider. Barnen har vuxit upp i en ofantligt rik, men också totalt dysfunktionell familj. De söker sin fars kärlek och bekräftelse. Pappan ger aldrig vare sig kärlek eller bekräftelse, utan manipulerar sina barn och kröner ingen till sin efterträdare. Barnen kämpar om makten med alla till buds stående medel.

Serien har fått flera stora priser, manuset är välskrivet, avsnitten intensiva och skådespelarna oerhört skickliga.

Vad är då det mest störda i vår samtid som Succession så väl beskriver? Jo, girigheten och maktbegäret. Följderna blir katastrofala. Följderna blir katastrofala för både för mediemogulen Logan och hans barn, men också för samhället. När hans medieföretag sprider fake news och girigheten blir alltings lag krackelerar samhället, motsättningarna ökar och slem vinning det enda som styr människors handlingar. Det där begreppet – ”slem vinning” – finns i Första Timotheosbrevet i den gamla bibelöversättningen. I Bibel 200 står det ”lystna på pengar” (Första Timotheosbrevet, kapitel 3, vers 8). Vi ska inte vara lystna på pengar, vi ska inte agera för slem vinnings skull.

Kristen tro erbjuder något helt annat än det som beskrivs i Succession. I Markusevangeliet berättas följande:

Sedan kallade Jesus till sig både lärjungarna och folket och sade: »Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv?  
(Markusevangeliet, kapitel 8, vers 34 och följande)

I kristen tro är ledaren alltid tjänare. I kristen tro är den slagne vid väggkanten en människa som är skapad till Guds avbild och likhet och som vi ska bistå. I kristen tro råder jämställdhet mellan män och kvinnor, judar och greker, ja mellan alla. Den nydöpta bebisen är lika mycket kristen som något annan. I kristen tro intar barnen en särskild ställning. I kristen tro förvaltar vi pengar och egendom; de är inte till för vår egen skull.

Genom att välsigna det goda med Tacksamhet, utmana det privilegierade med Hållbarhet och upprätta det brustna med Nåd tjänar Täby församling Guds rike.

Så lyder den övergripande visionen i församlingsinstruktionen för Täby församling.

Under 2022 har församlingen verkat i den riktning som församlingsinstruktionen anger. I februari 2022 upphörde de sista restriktionerna som varit under pandemin sedan mars 2020. Under större delen av året kunde församlingen arbeta enligt gällande verksamhetsplan. Två övergripande dokument tillkom under 2022. Det var dels lokalförsörjningsplanen, dels riktlinjer för begravningsverksamheten. Täby församling har alltså fortsatt arbetet med att bli rimligare och tydligare, något som framhållits avgörande i verksamhetsuppföljningar under flera år. Den 1 januari 2022 tillträdde ett nytt kyrkoråd och församlingens verksamheter fick en förnyad organisering. Den förnyade organiseringen med en större administrativ avdelning visade sig under året fungera allt bättre. Inte minst bokningsfunktionen är central för att människor ska kunna komma i kontakt med församlingen på ett enkelt sätt. Fastighetsförvaltningen har genomfört flera viktiga projekt och blivit kostnadseffektiv. Församlingen arbetar med hela den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni och mission. Under året blev det alltmer klart att församlingen firar gudstjänst vid sju kyrkor. Vi

firar gudstjänst i församlingens fem kyrkor i Täby, vid lägergården Karlberg och genom den digitala kyrkan. Församlingen räknar därför med sju kyrkor.

I allt Täby församling gör är vi ett motmedel mot det mest störda i vår samtid. Det behövs, för världen förefaller på många sätt blivit galen. Då ska vi kristna våga vara ett motmedel, inte för vår egen skull, utan för världens skull. Med Jesus i hågen kan vi stå för hopp och framtidstro, inte i exalterad optimism, men med djup realism inför sakernas tillstånd. Täby församling verkar för att världen ska leva. Mindre än så är inte vår uppgift.

Michael Öjermo