

På gång

Julsånger på Stora Torget

Gillar du att sjunga julsånger? Då kan du vara med och skapa en riktig allsångsfest i juletid. Kom till **Stora Torget i Borås kl. 16:00 lördag 9 december** och sjung med i en jättekör! Det går förstas bra att bara lyssna också.



Ett gemensamt arrangemang av kyrkorna i Borås.



Tillsammans på julafton

Välkommen att fira jul med oss på julafton! Vi firar tillsammans i **Gustav Adolfs församlingshem** med julmat, sång och musik. Från klockan 14:00 till cirka 16:45.

Kostnad 50 kronor per vuxen, medföljande barn gratis. Anmälan senast 15 december till Svenska kyrkan i Borås på telefon 033-17 94 00. Växeln är öppen måndag-fredag klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00.

Begränsat antal platser.

Endagsretreat på Byttorp

Julstressad? Välkommen på retreatdag i **Byttorps kyrka och församlingshem 9 december**. Retreat innebär att hämta andan, söka stillhet och att umgås med Gud och med sig själv. Dagen innehåller bland annat tystnad, andakt och meditation. Kontakt: Sofia Levander, diakon 033 - 17 95 34 eller Åsa Lönnblad, präst 033-17 94 56.



Musik i juletid

Ett urval

FÖRSTA ADVENT 3 december

11:00 i Byttorps kyrka: **Julsånger med Byttorpskören**

17:00 i Gustav Adolfs kyrka: **Händels Messias**

Torsdag 7 december

19:00 i Caroli kyrka: **Julmusikgudstjänst med Hemvärnets musikkår**

Fredag 8 december

19:00 i Caroli kyrka: **Par Bricoles julkonsert**

Lördag 9 december

17:00 i Gustav Adolfs kyrka: **Konsert med Kulturskolan**

ANDRA ADVENT 10 december

11:00 i Gustav Adolfs kyrka: **Den märkliga natten** Kyrkopera.

15:00 i Byttorps kyrka: **Luciagudstjänst**

16:00 i Caroli kyrka: **De vackraste julsångerna** Finska julsånger.

17:00: Dammsvedjans kyrka: **Julsång**

Lördag 16 december

16:00 i Caroli kyrka: **Du ljus, du stjärna** Med musik av Hans Kennemark och Alf Hambe.

TREDJE ADVENT 17 december

09:30 i Bråmhults kyrka: **Luciagudstjänst**

15:30 i Gustav Adolfs kyrka: **Lions lucia**

17:00 i Hässleholmens kyrka: **Söndagsstund.**

Vi övar på luciasånger och har ett luciatåg i gudstjänsten.

18:00 i Gustav Adolfs kyrka: **Lions lucia**

Torsdag 21 december

18:00 i Gustav Adolfs kyrkpark: **Vi sjunger in julen**

ANNANDAG JUL 26 december

11:00 i Gustav Adolfs kyrka: **Julens sånger och psalmer**

17:00 i Sjöbo kyrka: **Julmusik, ingen panik II**

NYÅRS DAGEN 1 januari

15:00 i Gustav Adolfs kyrka: **Julens vackraste psalmer**

TRETTONDE DAG JUL 6 januari

11:00 i Bråmhults kyrka: **Julens sånger**

11:00 i Gustav Adolfs kyrka: **Stjärnan från Betlehem**

17:00 i Dammsvedjans kyrka: **Det strålar en stjärna**

17:00 i Hässleholmens kyrka: **Julens sånger**

Söndag 7 januari

17:00 i Gustav Adolfs kyrka: **Sjung ut julen med Living Gospel**

Se, jag gör allting nytt!

ODR SAMHÄLLSINFORMATION

Posten
**Klimat-
ekonomisk**
DR



De första tio åren repeterade Living Gospel i Trandareds kyrkan, som inte längre finns kvar. Efter att kören flyttat till Gustav Adolf växte den kraftigt och nu består den av cirka 100 sångare.

Mer än summan av delarna

Att vara många ger Living Gospel tryck i sången

Det är nästan trångt när Living Gospel övar i Gustav Adolfs församlingshem. Kören består av ungefär 100 sångare. Mängden röster är i sig en styrka, men också en utmaning.

– Gospel är väldigt roligt, säger Alexandra Jansson som sjungit i många andra körer tidigare. Särskilt för mig som sjunger altstämma. Gospel har mer intressanta harmonier i det registret, jämfört med andra stilar. Jag gillar också att texterna upprepar sig. Det gör låtarna lätta att lära sig utantill.

Living Gospel leds sedan många år av dirigent Eva N Edgren och kapellmästare Michael Eriksson. Ett engagemang som tar mycket tid i anspråk.

– Att få en grupp människor att åstadkomma något tillsammans gör det värt den tiden, säger Eva.

En stor kör kan vara som ett stort fartyg, lite svår att styra.

– Då vi är många måste vi överdriva mer, förklarar Eva. För att uttrycket ska gå fram. Det är en viktig skillnad mot att sjunga solo.



– Gospel är lätt för vem som helst att ta till sig, säger Eva N Edgren som leder Living Gospel. Det viktiga är gemenskapen och glädjen att åstadkomma något tillsammans. Det märktes inte minst under pandemin, då vi inte fick träffas.

Gospel är andlig musik med rötterna i afroamerikanska kyrkor, där den framförs med starka känslor och mycket kraft.

– Här i Sverige är vi lite mer ordningsamma, konstaterar Eva. Kanske inte lika utlevande. Vi har valt att ta till oss gospelmusiken, de är uppvuxna med den. Kören firade 25-årsjubileum i oktober



Per Larsson gillar soul, blues och gospel. Han sjunger bas i kören och har också tagit initiativ till en resa till USA, där en grupp körmedlemmar besökte svarta kyrkor i Chicago för att komma närmare gospelmusikens rötter.

med en fullsatt konsert där Samuel Ljungbladh var gästartist. Living Gospel har tidigare körat till artister som Shirley Clamp och Charlotte Perrelli. Nu på Luciadagen sjunger kören med Lotta Engberg & Elisabeth Andreassen i deras julshow i Gustav Adolfs kyrka.

Text och foto: David Ottvall

Svenska kyrkan 
BORÅS

Svenska kyrkan i Borås Telefon växel: 033-17 94 00 Postadress: Box 393, 50113 Borås E-post: boras.pastorat@svenskakyrkan.se
Webbsida: svenskakyrkan.se/boras Facebook.com/svenskakyrkanboras Instagram.com/svkyboras

Mellan himmel & jord

Nr 4 | 2023 svenskakyrkan.se/boras

Gospel är inlevelse och kraft

ORD SOM ÖPPNAR:

Mer Gud med fler pronomen

LEDARE:

Att följa en stjärna

EN TIDNING FRÅN

Svenska kyrkan 
BORÅS

Är du medlem i Svenska kyrkan?

Välkommen att bli en del av Svenska kyrkans gemenskap, oavsett vem du är. Har du frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv? Eller vill du engagera dig för en bättre värld, sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag? Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika faser och situationer.

Kyrkan stöttar också dem som är mest utsatta i samhället och kan hjälpa och ge råd till dem som behöver någon att samtala med.

I andra länder utför Svenska kyrkan ett omfattande arbete med att ge stöd åt människor som drabbats av katastrofer, svält och konflikter. Svenska kyrkan tar också hand om 3 400 kyrkor i Sverige som berättar om vår gemensamma historia.

Vill du bli medlem?

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan idag och önskar bli det, ring 033-17 94 00 eller mejla till boras.pastorat@svenskakyrkan.se. Varmt välkommen!



Prata med en diakon eller präst

Behöver du någon att prata med?
Ring och boka ett samtal:
033-17 94 00.
Växeln är öppen vardagar
09:00-12:00 och
13:00-16:00.

LEDARE

Att följa en stjärna och finna ett barn

För någon kväll sedan var jag ute och såg stjärnhimlen på en riktigt mörk plats. Det är inte så ofta vi kan se den klart då andra ljuskällor i staden stör mörkret. När vi någon gång kan se stjärnorna tydligt är det svindlande. Ibland ser vi också någon enstaka stjärna som lyser starkare än de övriga.

När vi tänder adventsstjärnor och ljusstakar i våra fönster kan vi fundera över vad som får några visa personer att bryta upp för att följa en stjärnas sken och ge sig ut på en längre resa. Samtidigt vet vi att människor i många tider låtit stjärnorna vara ledsagare för att hitta rätt väg. För oss på norra halvklotet har polstjärnan varit en sådan viktig vägvisare.

Berättelsen om personerna som bryter upp för att följa stjärnan kan inspirera oss att lyfta blicken för att hitta den ledstjärna som hjälper oss att navigera i allt snårigt i livet. Stjärnan på himlen kan symbolisera våra drömmar, våra mål och vår längtan efter något större än oss själva. När de vise männen såg stjärnan på natthimlen, visste de att den ledde dem till någon speciell, även om vi inte vet exakt vad de förväntade sig att finna. På samma sätt kan vi också ha stjärnor som leder oss på vår livsväg.

Stjärnans ljus syns i mörkret. Därmed kan den också ge oss ett hopp om att finna rätt väg i det som kan verka mörkt i våra liv eller i tillvaron.

Jag tror också att de flesta som tittat upp mot stjärnhimlen någon gång känt sin egen litenhet. I en av våra psaltarpsalmer läser vi: *När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom.*

Det märkliga med julens stjärna är att den leder till ett litet nyfött barn i ett stall. De som följer stjärnan hittar kanske inte riktigt det de förväntat sig, men de hittar vägen till det viktigaste i livet.

Kanske kan och behöver vi ibland lyfta blicken mot de viktiga ledstjärnorna för att hitta det viktiga i just våra liv. Det som redan ligger och vilar och väntar på oss.

Fredrik Hägglund
Kyrkoherde



”Att byta ut **han** mot **hon** som pronomen för **Gud** öppnade bibeltexten för mig så att jag nästan började lipa.

– Kyrkan behöver göra Gud mer tillgänglig, säger Mirjam Fors. Gudstjänsten behöver inte ge en kick, men den måste beröra.

Mirjam vill ha mer Gud

Mirjam Fors har varit fritidsledare, kyrkogårdsarbetare och städad i kyrkan. Nu är hon präst och församlingschef i Caroli i Borås. Att ha flera perspektiv och olika infallsvinklar är viktigt för henne.

– Människor öppnar sig för en präst, konstaterar Mirjam. Men det blir lätt på ett tillrättalagt sätt. När jag arbetade med plantering på kyrkogården blev det mer oförställda möten; någon i sorg ville få något sagt till en annan människa helt enkelt.

När det gäller att se människor framhåller Mirjam gärna vaktmästarnas betydelse i kyrkan.

– Vaktmästarna ser när någon smyger in

och sätter sig bakom en pelare tio minuter efter gudstjänstens början. De ser också dem som kommer tidigt och dem som dröjer sig kvar efteråt.

Mirjam vill att kyrkan ska vara öppen för alla på riktigt. Att inget ska få bli till hinder för människor som söker det som är större än oss själva.

– Jag tror att det finns *en* Gud, säger hon. Inom olika kulturer har vi olika sätt att närma oss Gud, men det är på sätt och vis samma Gud, för det finns bara en.

Invanda föreställningar och förutfattade meningar kan komma i vägen.

– Att byta ut *han* mot *hon* som pronomen för *Gud* öppnade bibeltexten för mig så att jag nästan började lipa, berättar Mirjam.

Text och foto: David Ottvall

Pedagog för världsfreden

Som biträdande rektor på Kunskapsskolan hade Malin Sandbecker globala mål uppsatta på väggen.

– Ibland är det tufft att jobba i skolan, konstaterar hon. Då är det bra att kunna lyfta blicken och veta varför man håller på med något.

Att ha världsfreden som mål kan låta flummigt, men Malin Sandbecker framstår som en mycket praktisk och jordnära person. Nu gör hon sin insats för världsfreden som chef för undervisning i Svenska kyrkan i Borås. En nyinrättad tjänst. Det börjar med barnen.

– Min uppgift är att stärka det pedagogiska arbetslaget, förklarar hon. Det är superspännande att kyrkan har så många pedagogiska arbeten på gång i Borås. Att ha öppna ungdomsgårdar och ge unga möjlighet till meningsfull fritid är en angelägen samhällsinsats. Med bakgrund som SO-lärare är Malin



– Att ge barn och unga en trygg och meningsfull fritid är ett viktigt förebyggande arbete, framhåller Malin Sandbecker.

van att undervisa om religion på ett ickekonfessionellt sätt. Hon vet hur kyrka och skola kan samverka utan att det blir fel.

– Det är skillnad på att berätta om bön och att inbjuda till bön, konstaterar hon.

FN:s konvention om barns rättigheter inkluderar rätten till andlig utveckling.

– Här kan jag ta in det perspektivet, säger Malin.

Text och foto: David Ottvall

Kallelsen fanns där

Vad är en kallelse? Hur letar Gud?

– Du behöver inte bli präst för att svara på Guds kallelse, säger Patrik Ahlmark, ny som församlingschef i Gustav Adolf och Bråmhult. Alla är ju kallade.

Patrik var tidigt inriktad på ekonomi och finanser, tänkte börja på Handelshögskolan i Stockholm. Men livet ville annorlunda.

– Det var en stor omvälvning för mig att börja söka andligt, berättar han. Jag hade svåröklarliga upplevelser. Märkliga sammanträffanden. Det blev så starkt, att jag till slut var tvungen att kontakta kyrkan.

Föräldrahemmet var inte kyrkligt och Patrik hade ingen tro med sig från barndomen. Han fick upptäcka sin tro själv.

– Länge uppfattade jag kyrkan som en onödig mellanhand, något som inte behövdes mellan mig och Gud. Det tog emot att vända sig till kyrkan. Ändå var det hit det ledde. Det finns speciella tillfällen i livet; märkliga möten man inte förstär innebärden av förrän långt senare, men som leder till något meningsfullt.

Text och foto: David Ottvall



Innan Patrik Ahlmark kom till Borås arbetade han som präst i Skåne och på Gotland.



Mellan himmel och jord ges ut av Svenska kyrkan i Borås och delas ut till alla hushåll i Bråmhult, Caroli och Gustav Adolfs församlingar.
Upplaga: 38 500 ex, fyra nummer per år. Ansvarig utgivare: Fredrik Hägglund Redaktör: David Ottvall, boras.redaktionen@svenskakyrkan.se
Text och foto: Svenska kyrkan (där inget annat anges) Layout: David Ottvall Tryck: Exakta

Framförda åsikter i utskicket överensstämmer inte nödvändigtvis med redaktionens eller Svenska kyrkans åsikter.