

KYRK*blad*et



KARLSBORG, MÖLLTORP, BREVIK & UNDENÄS

HÖSTEN 2021

Svenska kyrkan 
KARLSBORGS PASTORAT

FÖRTROENDEVALDA

Kyrkofullmäktiges ordförande Stig Palmqvist.. 0730-58 80 86
Kyrkorådets ordförande Enar Andersson 311 82
Förs.rådordf. Karlsborg Christina Gustafson..... 0730 430746
Förs.rådordf. Mölltorp Ingrid Bergsten..... 0705 130105
Förs.rådordf. Brevik Gun-Britt Nilsson 0723 232114
Förs.rådordf. Udenäs Inger Breman Larsson.. 202 26

LOKALER

Kyrkans hus, köket..... 174 62
Mölltorps församlingshem..... 304 04
Breviks församlingshem 311 04
Udenäs prästgård..... 601 20, fax 200 10
Museet bokning av
Garnisonskyrkan 451826

PERSONAL

Kyrkoherde Pernilla Tapper Törnqvist..... 174 51, 0706 29 06 17 pernilla.tornqvist@svenskakyrkan.se
Komminister Pia Svantesson..... 174 65, 0727 26 27 07 pia.svantesson@svenskakyrkan.se
Komminister Gunnar Friberg..... 174 55, 0707 25 96 52 gunnar.friberg@svenskakyrkan.se
Diakoniassistent Inga Eriksson 174 54, 0706 61 74 50 inga.e.eriksson@svenskakyrkan.se
Diakoniassistent Viktoria Adolfsson Agnesten ... 174 56, 0707 81 23 65 viktoria.adolfsson.agnesten@svenskakyrkan.se
Kantor Magdalena Zetterström..... 174 57, 0706 17 89 42 magdalena.zetterstrom@svenskakyrkan.se
Vik kantor Jonas Magnusson 0739 81 72 91 jonas.k.magnusson@gmail.com
Vik kantor Anett Karlsson 684761, 0703 41 90 85 anett.karlsson@svenskakyrkan.se
Kantor Gabriella Olofsson..... 174 60, 0706 17 89 49 gabriella.olofsson@svenskakyrkan.se
Kantor Eva Nilsson 174 58, 0737 28 26 55 eva.nilsson2@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent Jenny Olander 0707 14 94 51 jenny.olander@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent Malin Joelsson 68 47 65, 0725 27 03 00 malin.r.joelsson@svenskakyrkan.se
Fritidsledare Johannes Lindman 174 59, 0706 95 19 70 johannes.lindman@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent Adam Gustavsson..... 68 47 60, 0707 79 83 84 adam.gustavsson@svenskakyrkan.se
Kyrkokamrer Camilla Millqvist..... 174 53, 0701 69 99 77 camilla.millqvist@svenskakyrkan.se
Kyrkoskrivare Maria Waller Larsson 174 52, 0728 53 00 81 maria.waller.larsson@svenskakyrkan.se
Kyrkogårds- och fastighetschef
Anna Arne Andersson..... 174 63, 0761 36 92 39 anna.a.arne@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdens ekonomibyggnad Udenäs 200 10
Kyrkvaktmästare Lars Andersson..... 174 67, 0725 00 30 86 lars.g.andersson@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Niklas Nyhammer..... 684763, 0705 64 37 03 niklas.nyhammer@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Mahdad Mehregan..... 684764, 0767 71 22 14 mahdad.mehregan@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Christian Karlsson..... 174 68, 0767 71 22 15 christian.e.karlsson@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Bo Larsson..... 174 69, 0705 46 33 43 bo.s.larsson@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Lennart Paulsson 684762, 0702 41 36 71 lennart.s.paulsson@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Viktor Hallin..... 684768, 0762 08 56 67 viktor.hallin@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsvaktmästare Lisa Högberg 174 61, 0739 73 98 32 lisa.hogberg@svenskakyrkan.se
Inre vaktmästare Susanne Karlsson..... 684766, 0732 51 65 25 susanne.karlsson2@svenskakyrkan.se
Inre vaktmästare Natalie..... 0703 76 74 55

SKAGAGÅRDEN EKONOMISK FÖRENING

Verksamhetsledare Anett Karlsson..... 230 38, 0766 71 29 20 Hemsida: www.skagagarden.se

Kyrkbladet nr 3/2021, årg 21. Ansvarig utgivare Pernilla Tapper Törnqvist. Fotografier i detta nummer: Pia Svantesson, Lars Andersson, Malin Joelsson, Viktoria Adolfsson Agnesten, Joel Adolfsson Agnesten, Inga Eriksson, Hanna Hummelbo, Gunilla Karlsson, Ellinor Hegart. Layout: Lundgrens tryckeri. Redaktionskommitté: Pernilla Tapper Törnqvist, Pia Svantesson, Inga Eriksson, Viktoria Adolfsson Agnesten, Malin Joelsson. För gratis prenumeration utanför pastoratet, kontakta pastorsexpeditionen. Manusstopp för nästa nummer 31 oktober 2021.
Omslagsfoto: Vera Hummelbo, 2,5 år, visar dopklänning för lite större barn.

”Rädsla finns inte i kärleken”



När jag var barn hade vi en gammal läckande passbåt med en utombordare som man drog igång med ett snöre. Motorn fungerade inte särskilt bra! Ofta fick vi be någon annan båt att ta oss på släp. Ibland fick de dra oss både ut till holmarna och även hem på kvällen.

En brittsommardag i yttre skärgården stannade båten när vi precis rundade Rävholmen. Det blåste friskt, vågorna rullade stora in mot ön, pappa försökte dra igång motorn, men det gick inte. Jag upptäckte då, för första gången, hur fort en båt kan driva i sidled in mot land. De vassa klipporna kom allt närmare. Jag blev livrädd. Plötsligt drev vi över ett grund och pappa sa: Vi kastar i ankaret! Båten stannade upp med ett ryck i ankarlinan. Vi var räddade. I lugn och ro kunde vi efter en lång stund starta igång motorn och fortsätta vår resa in till badviken.

Ankaret är sedan gammalt en symbol för hoppet.

Hoppet handlar om att vara förankrade så att vi inte driver hit eller dit. Hoppet hindrar oss från att gå förlorade. Hoppet handlar om riktning, om framtid.

Dag Hammarskjöld skriver i sin bok ”Vägmärken”:

- Pröva icke varje steg för dig: endast den som ser långt hamnar rätt.

Hoppet handlar om att hitta rätt i livet, att finna det livsmod som hanterar rädslan att vandra vidare.

”Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?” frågar Jesus lärjungarna när de är ute på Genesarets sjö. Stormens vågor piskar upp mot båten som lärjungarna färdas i. De tror med all rätt att de skall gå under. De är livrädda. Själv har han legat och sovit i båten till synes helt oberörd.

I Bibeln ställs **rädslan** som motsats till tron. ”Rädsla finns inte i kärleken”, kan vi läsa i Första Johannesbrevet. Det är alltså kärleken som fördrivar rädslan.

Vi lever i rädslans kultur: rädsla för miljökatastrof, rädsla för terrorism, rädsla för havererade statsekonomier, rädsla för pandemier, rädslan att inte duga som jag är.

Oron för allt som man är rädd för är som ett dåligt väder som drar in över sinnet. Det kastar sina skuggor över allt det som glädde en nyss.

Det betyder inte att man måste gå den till mötes, lyssna på den och driva hit och dit i vånda och ångest. Vi måste ha riktning framåt.

Kyrkan liknas ofta vid ett skepp som kastas runt av vågor men som av tillit i tron ändå har kompasskursen fast inställd framåt! Jesus Kristus finns med i båten.

De tre vanligaste Jesusorden är: Var inte rädd!

Jesus tar lärjungarnas rädsla på allvar. Han hutar åt vinden och säger åt sjön att lugna ner sig. Båten förliser inte. Livet segrar ännu en gång.

Tron är hoppets tecken och vår kallelse som kyrka är att vara en hoppets envisa röst i en tid som präglas av rädslans kultur.

Mötet med Kristus drar oss in i ett kämpande lärjungeliv, ett motståndsliv i hoppets tjänst.

Du är älskad och du är kallad att älska. Kärleken fördrivar rädslan.

Pernilla Tapper Törnqvist, kyrkoherde

Från 20-tal till 20-tal:

Anna-Lisa berättar om sitt händelserika sekel

Det hällregnar över åkrar och ängar den kvava julieftermiddag när jag träffar Anna-Lisa Jönsson i hennes ombonade hem. Hon gläds åt att yttertrappan nyss blivit skickligt reparerad av sonen Bengt och åt gårdagens telefonsamtal med lillasystemen. I sällskap av dottern Eva-britt inleder hon sin livsberättelse som tar sin början i Björnlunda på sörmländska landsbygden.

Anna-Lisa föddes 1920 och växte upp på gården Ekeby tillsammans med föräldrar och fyra syskon. Här fanns även anställda, två gifta par samt ett antal pigor och drängar som arbetade för familjen. För syskonen var det naturligt att hjälpa till i arbetet hemma, framför allt när säden skulle tas upp och bindas. Anna-Lisa beskriver det viktiga i att allt togs om hand: ”Då fick man gå efter pappa, som slog ned renarna, och ta reda på allt längs med kanterna på åkrarna. Det var ju alltid flera i laget; alla var ju med. Det var roligt!”

Traditionsenlig kärleksförklaring

Under vinterhalvåret kunde det bli mycket kallt i hemmet; Anna-Lisa minns hur lutfisken frös till is i köket och sin mammas ständiga såriga händer, märkta av kylan och reumatisk värk.

Varje midsommarafton betygade pappan sin kärlek till hustrun genom att klä



den stora verandan med färska björklöv och blommor. ”De hade gift sig på midsommar och pappa ordnade alldeles själv med löv och gullvivor runt hela verandan för att visa mamma sin uppskattning. Det tyckte jag var så fint.”

I hemmet hade det kyrkliga sin naturliga plats. Farfadern var kyrkvård, modern engagerad i syförening och syskonen gick i söndagsskola. När det blev dags för konfirmationsläsning kom prästen till skolsalen för att ha hand om undervisningen vilken skedde efter skoltid. Efter realskolan började Anna-Lisa i gymnasiet i Södertälje där hon studerade vid latinlinjen.

Kriget påverkade yrkesval

Efter studenten styrde Anna-Lisa kosan mot Uppsala universitet. I två veckor var hon inskriven vid Närkes nation, men det pågående andra världskriget fick henne att tänka om: ”Det var hemskt att bara sitta och läsa tyckte jag. Jag hade köpt en isländsk läsebok och tänkte läsa till svensklärare, men det slog jag ur hågen. Så som det stod till i

världen gjorde att jag ville göra någonting praktiskt, med mina händer.” I stället blev det en kurs i lanthushåll i Strängnäs och sedan vidare studier till lanthushållslärarinna. Vid fackskolan i Uppsala fick eleverna lära sig vävning, sömnad, matlagning och maskinhållning – allt som kan behövas för att sköta ett lanthushåll. ”Fast jag är ju ingen maskinist” skrattar Anna-Lisa.

Som färdig lärare fick Anna-Lisa tjänst vid lanthushållsskolan Stora Segerstad utanför Jönköping. Samma år påbörjade en ung man sina studier där. På ett svartvitt foto syns en stilig mörkhårig man till häst – John, som kom att bli Anna-Lisas make. I tio års tid arrenderade paret en gård vid Landsjön, Småland, där man främst hade nötkreatur. Därefter gick flytten till Västergötland och Brevik där man efter en tid växlade om och byggde svinstall.

Barnens födelse och att allt i samband med detta gått bra beskriver Anna-Lisa som det största i livet. Roland, Bengt, Lars och Eva-Britt kom i tät följd under 1950-talet. Anna-Lisas far fick uppleva första barnbarnets ankomst innan han tragiskt omkom i en olycka med en skenande häst. ”Det var svårt. Han dog för tidigt. Det tyckte alla.” berättar Anna-Lisa eftertänksamt.

Husförhör

Runt om i gårdarna i Brevik hölls det länge ännu husförhör som familjerna turades om att vara värd för. Husförhören var lättsamma det högtidliga tillfället till trots: ”Min man och jag bjöd på fika; det var god stämning – inga svåra frågor och det kändes inte som ett förhör” berättar Anna-Lisa. Själv satt hon i kyrkorådet i Brevik. Ett tag var hon med i en kyrklig syförening, men tiden räckte inte till. Arbetet som kursledare för hemsamariter och sedermera hushållslärare på Carl-Johanskolan i kombination med familj och jordbruk blev för mycket. ”Jag

skulle också ha maten i ordning för min man och vår anställde på gården. Det var som om något drog sig runt.” berättar Anna-Lisa och visar med en talande gest hur ett osynligt hårt band stramade åt kring bröstkorgen. ”När det blev för stressigt fick jag koncentrera mig på jordbruket.”

Ett öppet hem

Anna-Lisa berättar om den nära vänskapen med Greta Nordlund, en av de mest betydelsefulla personerna i hennes liv. De lärde känna varandra under åren på Stora Segerstad där Greta var rektor. ”En underbar människa” säger Anna-Lisa med eftertryck. Genom Greta fick Anna-Lisa kontakt med en ung tibetansk kvinna som kommit till Sverige för att utbilda sig till sjuksköterska. Anna-Lisa, som inte ville att kvinnan skulle bo ensam, lät henne flytta in hos familjen under ett år. En kväll då Anna-Lisa tagit med kvinnan på biltur för att visa området körde de förbi Breviks kyrka. ”Då fick jag ingivelsen och stannade till.” berättar Anna-Lisa. ”Jag tänkte, Gode Gud, måtte kyrkporten vara öppen. Det var den, och vi gick in. Så stod vi där vid altaret och det var som det vände alltihop – vi bara stod där och omfamnade varandra. Det var någonting som hände i det ögonblicket.” Kvinnan, som blev färdig sjuksköterska, har familjen hållit kontakten med.

En vänlig och omtänksam livshållning har varit viktigt för Anna-Lisa, och hon uttrycker ledsamhet över den mentalitet av idag där många anmärker på varandra. Bilden av en varm, ödmjuk men beslutsamt strävsam kvinna framträder tydligt under samtalet. ”Man måste ju jobba med sig själv för att komma dit man vill.” avslutar Anna-Lisa.

Text: Viktoria Adolfsson Agnesten

Foto: Bengt Andréson

Gravrättsinnehavare

Vid inventering av gravplatser på Forsviks kyrkogård har följande gravplatser befunnits sakna registrerade gravrättsinnehavare.

Gravplats	Senast gravsatt	Plats	Dödsår
UC 260	Helga		
UC 261,262	Persson Anna A (f Svensdotter)		1971
UC 269	Andersson August	Igelstad	1942
UC 271	StAAF August	Forsvik	1946
UC 289	Eriksson Justina (f Welin)		1958
UC 291-293	Lindqvist Otto	Sätra	1913
UC 296, 296a	Johansson August	Fräckestad	1936
UC 299,300	Johansdotter Klara	Igelstad	1845
UC 303,304	Andersson Anna (f Johansson)	Halna	1947
UC 313	Olsson Karl	Bölet	
UC 327	Boustedt Fredrik	Uppsala	1972
UC 328	Helén Elisabet	Stockholm	1994
UC 332,333	Johansson Erik	Önsbolet	1962
UC 336	Andersson Augusta		1937
UC 1322,1323	Larsson Gunhild Elisabeth (f Hellgren)	Karlsborg	1982
UC 1325	Lönnkvist Alma	Undenäs	1974
UC 1326, 1327	Pettersson Olga		1989
UC 1330	Persson E Helmer	Undenäs	1974
UC 1335	Lindqvist J Elof	Undenäs	1977
UC 1349	Forsberg Olof K J	Lindhult	1977
UD 343, 344	Johansson Gustav	Lillekullen	1941
UD 351	Jonsson Gerda	Forsvik	1945
UD 365, 366	Eriksson Charlotta, f Andersson		1940
UD 368	Eriksson Henning		1885
UD 369-372	Johansson Karl	Fäbrona	1919
UD 375	Andersson Gustava		1894
UD 376	Andersdotter Hilma	Åhna	1933
UD 381	Ahlsten Filip	Skeppshult	1933

Karlsborgs pastorat önskar att släktingar eller närstående till gravsatta på ovanstående gravplatser tar kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för att uppdatera ägare på gravrätten.

Har vi ingen ägare på gravrätten så kan kyrkogårdsförvaltningen plocka bort gravrätten/gravsten.

Anna Arne Andersson 076-7712215, Lennart Paulsson 070-2413671, Viktor Hallin 076-2085667, Mahdad 076-7712214. Tack för hjälpen.

Liturgiska ord

Många ord på M har med Jungfru Maria och mässans firande att göra.

Laudamus ”Vi lovsjunger”, del av lovsången.

Madonna (latin = min fru) Jungfru Maria

Magnificat Marias lovsång i Lukasevangeliets första kapitel.

Mater dolorosa (latin = den sorgtyngda modern). Vanligt motiv inom kyrkokonsten som framställer Maria som en sörjande jordisk moder utan gudomliga drag. Ofta avbildas hon med ett svärd i barmen.

Martyr (grek) Vittne, blodsvittne, trosvittne. Den som ger sitt liv för sin tro.

Menoráh (hebr) benämning på den sjuarmade ljusstaken som judisk religiös symbol. Stod ursprungligen i Jerusalems tempel.

Mikael en av ärkeänglarna. I Uppenbarelseboken berättas om en strid mellan Mikael och draken/djävulen. Striden slutar med att draken/slungas ner på jorden. Avbildas ofta med ett flammande svärd, ett spjut och en sköld. Bär även en basun då hans uppgift är att kalla till doms och bevaka himmelrikets förgård.

Mikaelidagen Firas sedan 500-talet den 29 september. Blev under tidigt medeltid

en högtidsdag som inleddes med en tredagarsfasta. Dagen har alltid funnits med i det svenska kyrkoåret och spelat en stor roll i folklivet som marknadsdag (Mickelsmäss) och som hållpunkt i bondeårets rytm. Söndagen firas som ”Änglarnas dag” och infaller närmaste söndag efter 29 september.

Miserére (latin=ha förbarmande med). Inledningsord till Psaltarpсалm 51, den främsta botpsalmen. Finns med i vår gudstjänst i bearbetad form som alternativ syndabekännelse: ”Gud var mig nådig i din godhet...”.

Mitra Biskopens liturgiska huvudbonad sedan 1000-talet. Ursprungligen påvemössa från 700-talet.

Motét en form av liturgisk flerstämmig vokalmusik, oftast med biblisk text.

Mussla I den kyrkliga konsten har musslan flera betydelser. Pärlmusslan är en bild av jungfru Maria som gömde en dyrbar pärla i sitt sköte. Pilgrimsmusslan är symbol för aposteln Jakob den äldre, som bär den på sin pilgrimshatt, och som har blivit en minnessymbol för pilgrimer som vallfärdat till hans grav i Santiago de Compostela. Enligt traditionen skall Johannes döparen ha öst vatten över Jesus med en mussla.

Fortsättning nästa gång



Ge en gåva till utlandskyrkan

Tack vare ditt stöd kan Svenska kyrkan i utlandet erbjuda gemenskap i både glädje och sorg. Här firas gudstjänst och genomförs vigslar och dop. Här finns barn-, ungdoms- och musikverksamhet. Svenska kyrkan utomlands stöttar också vid dödsfall, olyckor och vid fängelsevistelse.

Webb: svenskakyrkan.se/iutlandet
Facebook: svenskakyrkaniutlandet
Instagram: @utlandskyrkan

Swish: 901 60 31
Pg: 90 16 03-1
Bg: 901-60 31

Svenska kyrkan 
I UTLANDET

Tovan brinner för Svenska kyrkan i utlandet

Tovan Thåst är en sprudlande person med ett stort engagemang och ett smittande skratt. Hon föddes in i ett politiskt medvetet hem, där samhällsengagemanget var ägnat politiken och kyrkan sågs som farlig. Trots detta hade Tovan redan från barnsben en stark tro på Gud och längtade in i kyrkans gemenskap, men det skulle dröja fram tills att hon var 27 år innan hon engagerade sig i Svenska kyrkan. I stället växte det tidigt fram ett starkt engagemang för världens barn.

Både ombud och ledamot i utlandskyrkan

Utöver barnrättsfrågorna, är ett annat av hennes stora engagemang utlandskyrkans verksamhet. Tovan är ledamot i SKUT-rådet i Skara stift samt SKUT-ombud i Caroli församling i Borås pastorat.

– Svenska kyrkan i utlandet handlar för mig om att bygga församling på riktigt, något av det viktigaste som finns. Jag har med egna ögon sett hur det funkade ute, trots helt andra förutsättningar än hemma. Svenska kyrkan i utlandet har en otroligt viktig samhällsfunktion. Att som svensk utomlands veta att någon talar mitt språk, att det finns någon som lyssnar och bryr sig, att det finns en plats dit man alltid är välkommen, är oerhört viktigt.

Svenskars värderingar behövs i världen

Tovan menar att svenskar behövs i världen, med den värdegrund, det demokratitänkande och den religionsfrihet som format oss under generationer.

– Vi svenskar behövs verkligen ute i världen och våra värderingar behöver genomsyra och påverka mer. Våra traditionella svenska ideal, som allas lika värde, är viktigare än någonsin.

Hon nämner de olika grupper som troget stöttat utlandskyrkans verksamhet under alla år. Alla kvinnor som sytt och virkat för att samla in pengar, alla trogna givare och engagerade ombud. Alla dessa krafter som i det tysta gjort så mycket för utlandskyrkans verksamhet.

– Jag tänker på alla barn och unga utomlands och hur mycket Svenska kyrkan i utlandet betyder för många av dem. Inte minst när det handlar om att ge dem en trygghet och en gemenskap. Det handlar om hopp och att utlandskyrkan tar Jesus uppdrag på allvar. Det är fantastiskt och det har berört mig.

Vill förmedla utlandskyrkans betydelse

När Tovan tänker på framtiden och utlandskyrkan, kan hon känna rädsla. För hur får man människor att verkligen inse hur viktig verksamheten är? Hur förmedlar man hur många som blivit hjälpta genom Svenska kyrkan i utlandet? Hur förmedlar man att utlandskyrkan behövs?

– Som en mamma exempelvis, som förlorade sin dotter i London. Tack vare den hjälp och det stöd hon fick genom Svenska kyrkan är hon idag vår största ambassadör för utlandskyrkans verksamhet. Det är många berättelser och vittnesmål som behöver komma ut, för att människor ska förstå hur viktig verksamheten är.

En livförsäkring för svenskar utomlands

– Att stötta utlandskyrkan känns självklart för mig. När jag tänker på Svenska kyrkan i utlandet blir jag glad. Det är en livförsäkring för alla svenskar på resa eller som bor utomlands. Det är Jesus förlängda arm och en öppen famn. Det är en samhällsresurs och en trygghet.

Nomineringsstämmor till församlingsråd i höst

I kyrkovalet kommer ett nytt kyrkofullmäktige att röstas fram här i Karlsborgs pastorat.

Detta fullmäktige har som en av sina första uppgifter att utse ett nytt kyrkoråd och fyra nya församlingsråd; ett församlingsråd för varje församling.

För att fullmäktige skall kunna utse ett nytt församlingsråd, så behövs det människor som ställer upp och gärna vill ge lite av sin tid för att finnas med i församlingsarbetet.

Församlingsrådet skall bestå av lägst fyra ledamöter, två ersättare samt kyrkoherden.

För att vara valbar så måste man vara 18 år fyllda, vara döpt och tillhöra Svenska kyrkan.

Mandatperioden är fyra år.

Vad gör då ett församlingsråd?

Församlingsrådet ansvarar för gudstjänstlivet och verksamheten i församlingen. De utser kyrkvårdar, ansvarar för kyrkorummets inventarier och textilier, beslutar om församlingskollekt, utser ombud för ACT Svenska kyrkan och Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT), bistår kyrkorådet kring kyrkogårdsfrågor m.m.



I varje församling kommer det under oktober och november månad, i samband med en gudstjänst hållas ett möte. På detta möte, nomineringsstämma, kommer namn som finns föreslagna att läsas upp. Man har även möjlighet att föreslå nya namn, vidtalade eller tips, på de som kan tänkas vara intresserade. Man kan också föreslå och anmäla sig själv på plats.

Nomineringsstämmorna sker följande datum:

Brevik	3 oktober kl 11
Karlsborg	10 oktober kl 11
Udenäs	24 oktober kl 11
Mölltorp	24 oktober kl 18

Välkommen!

Gudstjänstkalender

(Med reservation för ändringar)

September

19/9	16 söndagen efter trefaldighet		<i>Ett är nödvändigt</i>
Tacksägelsekyrkan	11	Gudstjänst. Körsång	I Eriksson
Mölltorps kyrka	11	Gudstjänst	P Tapper Törnqvist
Undenäs kyrka	11	Mässa	P Svantesson, G Friberg
26/9	17 söndagen efter trefaldighet		<i>Döden och livet</i>
Garnisonskyrkan	10	Gudstjänst. Soldathemmet 100 år, kyrkkaffe på soldathemmet	P Tapper Törnqvist
Forsviks kyrka	11	Mässa	P Svantesson
Mölltorps kyrka	18	Gudstjänst. Kyrkokören. Samkväm i församlingshemmet, anmälan till pastorexpeditionen	P Tapper Törnqvist P Svantesson

Oktober

3/10	Den helige Mikael's dag		<i>Änglarna</i>
Forsviks kyrka	10-12	Barnens öppna kyrka	Pia Svantesson
Breviks kyrka	11	Gudstjänst. Nomineringsstämma	G Friberg
Tallhyddan	16	Älgvesper, skördebord	P Tapper Törnqvist
Tacksägelsekyrkan	18	Mässa	G Friberg
10/10	Tacksägelsedagen		<i>Lovsång</i>
Mölltorps kyrka	9.30	Mässa	G Friberg
Undenäs kyrka	11	Skörde gudstjänst. Kaffe, skördebord	I Eriksson
Tacksägelsekyrkan	11	Gudstjänst. Nomineringsstämma	P Tapper Törnqvist
Breviks kyrka	14	Skörde gudstjänst. Kaffe, skördebord	G Friberg
17/10	20 söndagen efter trefaldighet		<i>Att leva tillsammans</i>
Forsviks kyrka	10-12	Barnens öppna kyrka	P Svantesson
Breviks kyrka	11	Mässa	P Tapper Törnqvist
Tacksägelsekyrkan	18	Unna dig lite ro	I Eriksson

24/10	21 söndagen efter trefaldighet		<i>Samhällsansvar</i>
Tacksägelsekyrkan	11	Mässa	G Friberg
Undenäs kyrka	11	Gudstjänst. Nomineringsstämma	P Tapper Törnqvist
Mölltorps kyrka	18	Gudstjänst. Nomineringsstämma	P Tapper Törnqvist

31/10	22 söndagen efter trefaldighet		<i>Frälsningen</i>
Forsviks kyrka	10-12	Barnens öppna kyrka	P Svantesson
Tacksägelsekyrkan	11	Mässa	G Friberg
Breviks kyrka	16	Psalmgudstjänst. Kaffe	P Svantesson

November

5/11	Fredag		
Breviks kyrkogård	10-17	Öppet hus	
Norra kyrkogården	13-16	Öppet hus	
Södra kyrkogården	13-16	Öppet hus	
	14	Musikandakt	I Eriksson
Mölltorps kyrkogård	13-16	Öppet hus	
Forsviks kyrkogård	13-16	Öppet hus	
Undenäs kyrkogård	13-16	Öppet hus	
	15	Musikandakt	
Bocksjö kyrkogård	13-16	Öppet hus	

6/11	Alla helgons dag		<i>Helgonen</i>
Tacksägelsekyrkan	10-17	Öppet hus	
	11	Mässa	P Tapper Törnqvist
	15	Musikandakt	I Eriksson
Breviks kyrka	11	Mässa	G Friberg
Undenäs kyrka	16	Minnesgudstjänst, kyrkokören	G Friberg

7/11	Söndagen efter alla helgons dag		<i>Vårt evighetshopp</i>
Garnisonskyrkan	11	Minnesgudstjänst	P Tapper Törnqvist
Breviks kyrka	16	Minnesgudstjänst, kyrkokören	P Tapper Törnqvist
Forsviks kyrka	16	Minnesgudstjänst, kyrkokören	G Friberg
Mölltorps kyrka	18	Minnesgudstjänst, kyrkokören	P Tapper Törnqvist
Bocksjö	16	Gudstjänst	G Friberg

14/11	Söndagen före domssöndagen		<i>Vaksamhet och väntan</i>
Forsviks kyrka	10-12	Barnens öppna kyrka	P Svantesson
Tacksägelsekyrkan	11	Mässa	G Friberg
Mölltorps kyrka	18	Ekumenisk gudstjänst	G Friberg m fl

21/11	Domssöndagen		<i>Kristi återkomst</i>
Breviks kyrka	9.30	Gudstjänst	P Tapper Törnqvist
Tacksägelsekyrkan	11	Mässa	P Tapper Törnqvist
Undenäs kyrka	11	Familjegudstjänst	P Svantesson

28/11	1 söndagen i advent		<i>Ett nådens år</i>
Mölltorps kyrka	9.30	Gudstjänst. Kyrkkaffe	P Tapper Törnqvist
Forsviks kyrka	10-12	Barnens öppna kyrka	P Svantesson
Tacksägelsekyrkan	11	Gudstjänst. Kyrkkaffe	P Tapper Törnqvist
Undenäs kyrka	11	Gudstjänst. Kyrkokör. Kyrkkaffe	G Friberg
Bocksjö kapell	15	Gudstjänst. Kyrkkaffe	I Eriksson
Breviks kyrka	16	Gudstjänst. Kyrkokör. Kyrkkaffe	P Svantesson

Gudstjänster på Haganäset!

De allmänna gudstjänsterna på Haganäset är inställda tills vidare.
Varje onsdag, när vädret tillåter, håller en grupp från kyrkan
en utomhusandakt för de boende på Haganäset.

Vad vill
du att
Svenska
kyrkan
ska göra?

Kyrkoval
6-19 SEP 2021



Döpta i våra församlingar

Betty Jermer	Udenäs
Valentino Wissner	Udenäs
Allie Ahlner	Udenäs
Odd Hansson	Udenäs
Elliot Persson	Udenäs
Astrid Alfredsson	Udenäs
Elias Öberg	Töreboda
Harry Cederberg	Töreboda
Freya Eriksson	Skövde
Lea Erjén	Älgarås
Marta Efrem	Karlsborg
Millie Samuelsson	Karlsborg
Loui Artursson	Brevik
Max Thimell	Bjursås
Loke Larsson	Mölltorp
Bruno Marton	Spånga
Bonnie Fredriksson	Karlsborg
Sixten Granström	Forsvik



Vigda i våra församlingar

Frida Edstam och Viktor Carlson	Göteborg
Linda-Marie Söderström och Andreas Runhildal	Mölltorp
Veronica Eriksson och Niclas Karlsson	Mariestad
Cecilia Holmsten och Simeon Ulrich	Bryssel
Denise Bogren och Jonny Melander	Undenäs
Camilla Millqvist och Boris Radovic	Tidaholm
Evelina Hermansson och Daniel Aspenbäck	Skövde
Magdalena Klasson och Gustaf Stjärneblad	Karlsborg
Ida Karlsson och Mattias Andréasson	Karlsborg

Hur bokar man dop och vigsel?

Vi har många fina och vackra kyrkor i vårt pastorat, men alla är inte tillgängliga alla helger. Eftersom kyrkorna ligger utspridda behöver präst och kantor tid att förflytta sig emellan dem. Därför är våra lördagstider kl 10.00, 12.00, 14.00 och 16.00.

Ring vår pastorsexpedition i Karlsborg, tel. 0505-174 50, säkrast vardagar 10-12, 13-14 för att boka tid och få övriga upplysningar.

Efter inbokad tid tar någon av våra präster kontakt med er för att bestämma tid för dopsamtal.

Våra kyrkomusiker hjälper gärna till med förslag på psalmer och övrig musik.



Tacksägelsekyrkan



Mölltorps kyrka



Breviks kyrka



Undenäs kyrka



Forsviks kyrka



Bocksjö kapell



Skaga stavkyrka

Välkommen till höstens samlingar!

Mötesplats Mölltorp

Träffas varannan måndag, ojämna veckor, kl 9.30-12 i stora salen i Mölltorps församlingshem. Man umgås, handarbetar eller sitter bara med i sällskapet. Det bjuds på kaffe och var och en tar med sitt eget fika.

Barngrupperna

Gruppstart vecka 37

Vi är glada att äntligen kunna välkomna till barngrupper i Mölltorp, Forsvik och Karlsborg igen. En nyhet i höst är att vi startar en minigrupp i Karlsborg. Vi kommer fortsätta att göra anpassningar för gällande restriktioner och vara mycket utomhus. Det blir återblick från tidigare berättande Fumbo-avsnitt som start och sedan ska vi prata om breven i bibeln och skriva brev till bland annat betydelsefulla människor i våra liv.

Mölltorps församlingshem

Utomhusträffen i Mölltorp, barn 0-5 år med vuxen, varannan tisdag med start 28 september kl 10-12.

Miniorer, åk 1-2, onsdagar kl 13.30-15

Junior 1, åk 3-4, torsdagar kl 13.30-15

Junior 2, åk 5-6, måndagar kl 15.15-16.45

Forsvik

Miniorer, åk 1-3 tisdagar kl 13.30-15

Juniorer, åk 3-4 måndagar kl 14.30-15

Norrlandsgruppen åk 5-6 kl 13.30-16 varannan fredag.

Karlsborg, Kyrkans hus

Minior åk F-2, måndagar 12-13.30

Karlsborg, kyrkkåtan vid Tacksägelsekyrkan

Nära marken, barn 0-5 år med vuxen, torsdagar kl 14-16. Vi träffas 30 september, 28 oktober, 18 november och 9 december.

Undenäs prästgård

Musiklekis, 0-5 år med vuxen, i Undenäs prästgård fredagarna 24 september, 29 oktober, 26 november och 17 december kl 9-11.

Vuxen-barngrupper i höst

Det finns flera möjligheter att träffa andra familjer för dig som är hemma på dagtid med barn:

Utomhusträffen i Mölltorp träffas varannan tisdag kl 10-12. Samling utanför församlingshemmet och sedan promenad till någon eldplats för att elda, fika och sjunga tillsammans.

Musiklekis i Undenäs prästgård en fredag i månaden kl 9-11. Frukostfika, sång och spel, bibelberättelser med pyssel och lek.

Nära marken i kyrkkåtan vid Tacksägelsekyrkan, en torsdag i månaden kl 14-16. Man undersöker stort och smått i naturen, sjunger och leker tillsammans och samlas runt brasan inne i kåtan.

Syföreningar

Breviks syförening träffas onsdagar kl 14, ojämna veckor, i Breviks församlingshem. Kontakt: Gun-Britt Nilsson.

Barnens öppna kyrka i Forsvik



Fem söndagar i höst bjuder vi in till Barnens öppna kyrka.

Forsviks kyrka ligger centralt och är nära för alla, så Barnens öppna kyrka är en gudstjänst för hela pastoratet. Alla, i alla åldrar, är varmt välkomna.

Den öppna kyrkan bygger på drop-in mellan kl 10-12. Precis som tidigare under öppen kyrka startar vi när vi är några stycken på plats och firar gudstjänst igen om några kommer senare. Det är alltid kyrkfika.

Tillsammans, vuxna och barn, skapar vi gudstjänst på ett lekfullt och lättsamt sätt utifrån barnens villkor och perspektiv. Barnen deltar framme i koret när vi berättar bibelberättelser, sjunger, tändar ljus och ber. De får också gå på upptäcktsfärd i kyrkan och leta spännande saker.

Det är Barnens öppna kyrka söndag 3, 17 och 31 oktober samt 14 och 28 november. Välkommen!

Syföreningen i Udenäs träffas torsdagar, jämna veckor, kl 10 i Udenäs prästgård. Kontakt: Inga Eriksson.

Forsviks syförening startar 30 september kl 13.30 i Forsviks prästgård och träffas därefter varannan torsdag. Kontakt: Inga Eriksson.

Gälsebo syförening träffas varannan tisdag, jämna veckor, kl 14 i Mölltorps församlingshem. Kontakt: Viktoria Adolfsson Agnesten.

Höstlunch

Återigen kan vi välkomna till höstlunch, där det bjuds på andakt, god mat, information om ACT och lotterier. Lunchen kostar 80 kr. För att kunna hålla avstånd och inte bli för många så erbjuds lunchen vid två tillfällen. Anmälan till pastorsexpeditionen, 0505-174 50, senast fredagen innan. Varmt välkommen tisdag 28 september eller tisdag 5 oktober kl 12.

Paul Simon på svenska

Välkommen till kvällsmusik i Garnisonskyrkan torsdag 30 september kl 19. **Projektören**, ledda av Magdalena Zetterström, sjunger några välkända och även mer okända Paul Simonlåtar tillsammans med komppgrupp.

Skörde gudstjänster 10 oktober

I Udenäs kyrka är det gudstjänst kl 11 med efterföljande kyrkkaffé och skördebord.

I Brevik håller man skördeauktion med servering i samband med gudstjänst kl 14. Covid19-restriktionerna avgör om man är inomhus eller ute.

Familjedag för militärfamiljer 16 oktober

Vi inbjuder till en heldag i Mölltorps församlingshem lördag 16 oktober kl 10-15.

Förmiddagen är gemensam för vuxna och barn. Efter lunch erbjuds separata aktiviteter för barn och förälder med möjlighet till egentid för de vuxna.

Vår personal tar hand om er alla hela dagen. Kyrkan bjuder på lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika.

Anmälan, kostpreferenser och gärna ålder på barnen/barnet senast 4 oktober till diakoniassistent Viktoria Adolfsson Agnesten eller församlingsassistent Jenny Olander.

Onsdagseftermiddag i Kyrkans hus

I somras invigdes Mariaträdgården vid Tacksägelsekyrkan. Du som vill veta mer om trädgården, växterna och sägnerna kring Marias blommor är välkommen till en eftermiddag med bildspel, berättelser och sång onsdag 27 oktober kl 14 i Kyrkans hus, Karlsborg. Begränsat antal platser, anmälan till pastorsexpeditionen 0505-174 50.

Allhelgonatid

I kyrkoårets firande har vi kommit till en dubbelhelg då vi går ut på kyrkogårdarna och tänder ljus och dekorerar våra gravar.

I de bibliska texterna lyfter vi fram de människor som med sina liv i Jesu efterföljelse satt spår i kristendomen (helgonen). Men samma helg lyfter vi också fram minnet av dem som satt spår i våra egna liv. De som stått oss nära och som vi älskat så mycket men som inte längre finns ibland oss.

Inledning på denna helg, fredag 5 november, har vi "Öppet hus" på alla våra kyrkogårdar i Karlsborgs pastorat. Kyrkvaktmästare och präst eller diakonipersonal finns på kyrkogårdarna klockan 13- 16 att ställa frågor till och tala med.

Det kommer att finnas kaffé med tilltugg. Kyrkor och kapell står öppna för ljusständning, stillhet och bön.

Lördag 4 november och söndag 5 november firas gudstjänster, musikandakter och minnesgudstjänster.

Även tidigare i veckan håller församlingshem och prästgårdar öppet med kaffeservering.

Julskyltning

I samband med Karlsborgs julskyltning finns adventscafé öppet i Kyrkans hus. Exakta tider meddelas närmare advent.

Soldathemmet 100 år

I år är det 100 år sedan Drottning Victorias Soldathem stod klart och invigdes av biskop Danell.

Soldathemsverksamheten har sina rötter i nykterhetsrörelsen och den frikyrkliga väckelsens tid.

I Stockholm 1876 erbjöd makarna Carl August Andersson och Nathalie von Meijerhelm soldaterna ett alternativ på lördagkvällarna genom fritidssysselsättning istället för dryckenskap. Året därpå bildades Föreningen Soldaternas Vänner.

I Karlsborg bildades en förening som hette "Drottning Victorias soldathem å Karlsborg". Man påbörjade byggnationen av soldathemmet 24 september 1917 och först fyra år senare stod byggnaden klar.

Huset var i föreningens ägo fram till 2011, då Statens Fastighetsverk tog över ansvaret och genomförde en stor renovering 2018-2019.

Söndagen 26 september sker ett 100-årsfirande i samband med marknader på fästningen. I Garnisonskyrkan börjar dagen kl 10.00 med gudstjänst. Inne på muséet kan man beskåda den murslev som

Karlsborgs församlings blomsterfond
och Udenäs församlings blomsterfond
BG 217-5339.
Ange vilken fond som avses.

både kung Carl IV Johan och även senare biskop Danell använde sig av för att symboliskt igångsätta byggandet av respektive fästning som Soldathem.

På Soldathemmet kommer det att finnas en utställning ifrån verksamhetens hundra-åriga historia.

Kyrkkaffet efter gudstjänsten avnjutes på Soldathemmet denna historiska dag!

Personaltyt

I slutet av september slutar två av våra medarbetare.

Gabriella Olofsson, kantor i Mölltorp-Brevik går i pension. Gabriella avslutar sin långa tjänst söndagen 26 september kl 18 i Mölltorps kyrka ihop med kyrkokören.

Magdalena Zetterström har fått ny tjänst på hemmaplan i Tibro pastorat. Hon avslutar torsdag 30 september i Garnisonskyrkan genom att, tillsammans med projektkören och komminister Pia Svantesson, framföra en Paul Simon-konsert.

Under hösten tar vi emot två vikarier:

Eva-Britt Andréson kommer att gå in i det diakonala arbetet på 50%. Eva kommer från Hjo men har vuxit upp i Brevik. Hon är församlingspedagog och har tidvis tjänstgjort i Hjo pastorat.

Jönköpingsbon *Jonas Magnusson* kommer att vikariera som kantor på 100% i pastoratet. Jonas är lärare men har under många år samtidigt tjänstgjort i församlingarna kring Jönköping som kyrkomusiker.

SWISHA GÄRNA DIN KOLLEKT	
	Bocksjö kapell 123 618 04 00
	Breviks kyrka 123 069 68 72
	Forsviks kyrka 123 263 10 26
	Garnisonskyrkan 123 515 03 13
	Mölltorps kyrka 123 483 27 88
	Skaga stavkyrka 123 331 18 42
	Tacksägelsekyrkan 123 527 31 98
	Udenäs kyrka 123 345 02 51

Bildgalleriet



Berit Johansson pratar om "Tiden, den tiden" vid sommarkyrkan i Udenäs.



Visafton vid Bocksjö kapell.

Sommarkyrka i Udenäs - utställning av grytlappar.



I juli hade Mölltorps kyrka långväga gäster då timmermännen Jack Sobon och Niel Godden från Massachusetts, USA kom på besök. Här förundras de över hantverket i Mölltorps kyrka tillsammans med Mattias Hallgren från Traditionsbärarna.

"Ett spår av längtan" - Musik i sommarkväll i Mölltorp. Medverkan av Gabriella Olofsson, Björn Berling och Karin Wallin.



Daniel Beskow, piano och Sylvia Hurttia, violin bjöd på musik av våra nordiska mästare vid årets sista Musik i sommarkväll.



Musik i sommarkväll i Brevik. "Från Venedig till Wien", Camerata Mandolino Classico.

Sista söndagen i augusti firades pastoratsmässa i Undenäs kyrka! Coronarestriktionerna har gjort att man inte kunnat samlas på 1½ år så nu var glädjen stor att kunna mötas igen och bland annat äntligen välkomna åtta nya medarbetare.



Fyra kantorer, som bildade kvartetten "Mega", bjöd på skönsång.



Procession inledde gudstjänsten.



Nattvardsfirande med sk obrutet duklag.

Tre medarbetare som avslutat sina tjänster avtackades.



Inga Eriksson predikade kring dagens rubrik "Medmänniskan".



Åtta nya medarbetare välkomnades till nya tjänster.



Efter gudstjänsten samlades man för kyrkkaffe och mingel.

Tack vare medlemmarna kan Svenska kyrkan...

- berätta och undervisa om kristen tro för alla åldrar
- stötta människor i sorg genom Leva vidare-grupper
- ha engagerade ledare i vårt barn- och ungdomsarbete
 - erbjuda samtal och hembesök
- visa internationellt engagemang via SKUT och ACT
- regelbundet besöka människorna på Haganässets äldreboende och Träffpunkterna
 - skapa mötesplatser för vuxna och barn
 - erbjuda alla som vill att sjunga i någon av våra körer
 - fira gudstjänster med stor variation varje vecka
 - anordna och delta i läger med våra barn och ungdomar
 - erbjuda ett varierat musikutbud i våra kyrkor
- prata om livet, tron, relationer och mycket annat med ungdomar under konfirmationstiden
 - föra kyrkans traditioner vidare till kommande generationer
- genomföra dop, vigslar och begravningar – och naturligtvis hjälpa till med planeringen innan
 - bevara kulturen och historien i våra vackra kyrkobyggnader
 - stödja Soldathemmet i deras familjestödsverksamhet
- finnas med i kommunens krisgrupp (POSOM) och vid behov ställa lokaler, personal och frivilliga till förfogande
- svara i telefon på nätterna när någon behöver tala med Jourhavande präst (via 112)
 - dela ut Kyrkbladet till alla hushåll i kommunen fyra gånger om året
 - stötta med t ex handling i pandemitider

Vill du bli medlem i Svenska kyrkan?

Mejla oss så skickar vi dig en blankett att fylla i med ett förfrankerat kuvert att skicka tillbaka blanketten med. Kom ihåg att ange vilken adress vi ska skicka blanketten till. Välkommen som medlem!



	RENGÖRINGSMEDEL		MÅNGA I BIBELN		FRAS ANDRA SÖNDAGEN I OKTOBER		HANS BOK HITTAR DU I 6T	VÄNLIGA SOM OVANLIGA
					SÄNDER I ROM			
HÅLLER PRATMAKARE								
SJUDA I VÄTSKA					VÅTMÄRK SİDENLJUD			
HEM FÖR HAM								
KAN TÄRTAN I BITAR	BLEV MOR PÅ ÄLDERNS HÖST	SVENSKA FÖR INVANDRARE					JOULE	
ÄR ÖVERTYGDE I TRON								HITTAS I NYA TESTAMENTET
RISK				ANDLIG LEDARE INOM ISLAM	ARBETARPARTI SLÄS MED			
	RISKERAR HÄLGE OM HÖSTEN FRID		BERG I GALILEEN HELGEDOM	DEN LILLA SJÖJUNGFUNN			PENNSYLVANIA DEL TVÅ	
BLEV HÄRT PRÖVAD			UTOMJORDING SES MED STOL OCH BALTE		SLÄPAT EN BIT TILL			MISSNÖJESYTTRING
SLOTT I SKÅNE	RINGLA SAKNAR SLUT				MALÖMÖ		SLÄR HÄRT VIKTIG FÖR VIKING	
FRAS I NOVEMBER				TUSEN INBRINGA	AVISA PÅ KRISTENGRUND	HAN BLEV GAMMAL		
		VILAR VILLEBRÄD I			POLKA			RAKEL VAR HENNES SYSTER
						LÖVTRÄD		

PSALMEN

"Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min faders händer,
□□□, □□□ barn, väl ängslas då."

YVIGA AV IVRIGA

FRU PÅ SPANSKA

MI-RIAMS BROR

BOK
2103

Skriv gärna lösningen på ett vykort och skicka till Karlsborgs pastorat, Strandvägen 6, 546 32 Karlsborg senast 31 oktober. Vinnaren belönas med ett bokpris.

Rätt svar i förra numret var "Alla som för mig" och "På ruinens brant".

Vinnare: May-Lis Lindblom, Karlstad. Gratiss!

Viktoria Adolfsson Agnesten



Namn: Viktoria Adolfsson Agnesten
Född: 1985 i Eskilstuna
Bor: I Mölltorp
Familj: Gift med Joel. Dottern Snöfrid 3 år.
Aktuell: Nyligen tillsvidareanställd diakoniassistent i Karlsborgs pastorat.

Berätta om din uppväxt?

Min mor var ensam med mig under mina första sex år så jag växte upp med mina morföräldrar. Vi bodde alla i ett rött hus med vita knutar i en by på sörmländska landsbygden.

Min morfar var min manliga förebild och bästa vän. Vi gjorde sysslor ihop, morfar berättade sagor och spelade fiol. Eftersom både mamma och mormor var kantorer var jag ofta i kyrkan, som därmed kom att bli som ett andra hem för mig.

När jag var sex år träffade min mor den man som blev min pappa och då flyttade vi in till Strängnäs där jag gick i skola. Gymnasiet gick jag i Eskilstuna, estetiska teaterprogramet. Sedan visste jag inte riktigt vad jag skulle göra så jag arbetade en tid som servitris. Därefter studerade jag till gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk och tog examen 2012.

Hur hamnade du i Karlsborgs pastorat?

Sommaren 2014 åkte jag och en väninna på semester till Karlsborg och där träffade jag min man. Vi hann vara tillsammans en kort tid innan han åkte på utlandstjänst och när han kom tillbaka förlovade vi oss. Min sista tid som lärare arbetade jag på Västerhöjdsgymnasiet tills vi fick lilla Snöfrid.

Under föräldraledigheten deltog jag i barnrytmiken i Kyrkans hus med Snöfrid och även i kantor Magdalenas kör. Då kände jag att jag längtade tillbaka till kyrkan och ville vara där. Så jag skrev faktiskt till Pia Svantesson, på vinst och förlust, och frågade om det fanns något arbete för mig. Det föll sig så väl att de behövde hjälp i diakonin. Ju mer jag läste om diakoni

desto mer kände jag att detta är precis det jag alltid har drömt om. Det var en helt annan värld som kanske alltid hade väntat på mig, men som jag hade blivit rustad för på andra sätt - genom läraryrket.

Hur upplever du arbetet som diakoniassistent?

Det är mitt drömjobb, min kallelse, och det är en ynnest att dagligen få arbeta med andra människors väl. Det är så varierande och rikt. Oerhört krävande, inte något lätt arbete, men allt jag gör i tjänsten får jag göra från hjärtat.

Något minne från ditt arbete i pastoratet som du minns särskilt?

Jag minns särskilt enskilda möten med våra mest utsatta församlingsbor och första gången jag fick leda andakt på äldreboendet Haganäset tillsammans med kantorn. Det kändes stort och betydelsefullt.

Syfoeringsauktionerna är också speciella; det här fantastiska hantverket - kvinnornas konst! Det är en otrolig ynnest att få arbeta med de makalösa damerna som skapar dessa auktioner ur sina tomma händer.

Hur vill du beskriva dig själv med några få ord?

Estet och bohem, ödmjuk och varmhjärtad. Förvirrad och gammaldags. Oteknisk är jag också.

Har du någon favoritpsalm?

Psalm nr 752, *Över berg och dal*.