

Daga kyrkoblاد

Svenska kyrkan 
DAGA FÖRSAMLING

Björnlunda • Dillnäs • Gryt • Gåsinge

December 2019 - Februari 2020

Heby slotts historia

Efter att jag lagat två pajer, en ost- och skinkpaj och en äppelpaj till mitt besök, åkte jag till Heby, Ytterby, där Lars von Engeström bor. Vi hade bestämt ett möte Lars och Hugo Montgomery och jag själv Lena Östling Andersson för att prata historien runt Heby.

Jag har känt Lars sedan 20 år tillbaka i tiden och då satt han med i kyrkorådet i Gåsinge-Dillnäs församling. Han har tjänstgjort som kyrkvärd i Dillnäs kyrka.

Lars von Engeström föddes i Uppsala och hans far Sigfrid var lärare i teologi så familjen bodde i Uppsala och tillbringade somrarna på Heby. Lars farmor Mathilde hade Heby till 1943, då tog hennes äldste son Sigfrid över och 1961 tog Lars vid.



Hilda Engeström sittande i stolen och Anna Davidsson

Det har bott många på Heby och en av dem var en trotjänarinnan Hilda (1852-1944). Hon bodde året om på Heby och skötte då bl a eldnin-gen av kakelugnarna om vintern. Om Hilda blev mörkrädd kunde hon ringa trädgårdsmästaren som bodde i östra flygeln. Hennes gravplats finns på Gåsinge kyrkogård.



Heby slott som ligger i Daga församling ägdes av Lars von Engeström från år 1961-2012



Hilda Engeströms grav på Gåsinge kyrkogård.

Forts nästa sida →



Lars von Engeström framför släktens gravstenar



På Dillnäs kyrkogård finns fyra gravar som har anknytning till Heby och som Lars är gravrättsinnehavare till. Han har nyligen fått stenarna upprättade av Lebro entreprenad.

Att besöka Dillnäs kyrkogård väcker goda minnen också från alla dem som man har tidigare fått möta i livet, säger Lars.



I en av gravarna vilar Eugenie Liljencrantz 1824-1895 (Lars farmors mor) gift med Vilhelm Liljencrantz 1828-1909 (Lars farmors far). Efter Vilhelms faders död 1869 blev han greve och fideikommissarie på Heby.



Eugenie Liljencrantz 1824-1895

Han brukade samla alla anställda till väckelsmöte, där han själv höll andakter medan Eugenie arbetade med söndagsskola.

Det har berättats att Vilhelm var en tillbakadragen man medan Eugenie var en mer aktiv person. Hon hade också lätt att anpassa sig till det överklassliv som en grevinnas förväntades föra, omgiven av tjänare och många anställda.



Gravstenen från 1895 där Eugenie Liljencrantz vilar

Eugenies kammarjungfru har i sin dagbok givit en mycket positiv bild av sin grevinna.

Vi talade vidare om kyrkvänor och om när gudstjänsterna var halv tio i Dillnäs och halv tolv i Gåsinge kyrka varje söndag och kyrkoherden hette Gustaf Lundén. Han hade en röd sportbil P1800 som han gärna besökte sina församlingsbor med. Han och hans fru Greta vilar också på Gåsinge nya kyrkogård.



Gustaf Lundén 1904-1981

Forts nästa sida →

→ ...fortsättning

Hugo berättar om en förfader till Lars, Axel Ludvig Liljencrantz (han var son till Johan Liljencrantz), en kommandör sjöofficer som bodde från 1798 på Heby i 63 år. I ett kompendium kan man läsa mer om Axel Ludvig Liljencrantz, här nedan är ett utdrag.



Axel Ludvig Liljencrantz 1769-1861

Johan Liljencrantz' näst äldste son, f. 1754, hette Axel Ludvig. Han började sin bana vid flottan. Fjortonårig eller dylikt enrollerades han på flottans stat. Det finns ett brev från honom av den 28 april 1790, där han skriver till en jämnårig vän, att han sedan en lång tid varit sjuk och alls inte borde gå ut med flottan men han vill inte gifva sin far anledning att vara missnöjd med honom, därför gör han verkligen över sin förmåga.! Vår flotta, skriver han vidare,

”är sannerligen considerabel/aktningvärd/i år, 35 skepp i linjen, 25 skepp och 10 fregatter, dessutom massor av mindre fartyg och utrustning så att man kan räkna med det första vi kommer ut”. Det fortsätter: ”Om ryska flottan ej ännu är så färdig, att den kan gå ut till vi kommer, tör man med skiäl kunna vänta storverk å vår sida med så formidabel styrka som i år: tant mieux / så mycket bättre/ om vi kunde taga in eller förstöra hela kejsardömet Ryssland, och om det vore på en månad”.

Det var en tjuguarig löjtnant som förde pennan. Några veckor senare hade hans fartyg gått på grund i

sjöslaget vid Reval och hela besättningen hade måst giva sig fången. Den ryske amiralen var en gentleman. Han lät mot vanligheten officerarna behålla sina sablar med orden: ”Behåll Edra svärd som bevis på Eder tapperhet, och då ödet så skickat, så skänk mig Eder vänskap. Så tappra mäns vänskap skall jag värdera”. Dessa ord finns inristade på Axel Ludvigs sabel, vilken finns förvarad i kungl Livrustkammaren.

Enligt tradition i bygden här skall den forne sjöofficeren varje Kristi Himmelfärdsdag i paraduniform ha begivit sig till Dillnäs kyrka till åminnelse av den märklige dagen och i tacksamhet för räddningen.
- När han fick Heby 1798 begärde han avsked och fick majors titel. Det finns några få brev och handlingar bevarade från hans 63-åriga innehav av Heby.

Lars och jag träffades en gång till och då åkte vi till gravarna på Dillnäs och Gåsinge kyrkogårdar. Vi kunde konstatera att det är välskötta och värda ett besök.

Lena Östling Andersson



Gåsinge kyrka från 1100-talet



Axel Ludvig Liljencrantz
vilar på Gåsinge kyrkogård

FAKTARUTA

Heby donerades 1630 till Alexander Leslie och 1659 till Gustaf Horns änka, Sigrid Bielke. Det innehades senare av greve Robert Lichton. Minskat genom reduktionen, ägdes det under den följande tiden av bland annat överste G. von Knorring.

Det övergick i slutet av 1700-talet genom köp till landshövdingen friherre Sven Liljencrantz.

Liljencrantz grundade Heby slott i Gåsinge och Dillnäs socknar, men då hans släktgren dog ut med hans son 1798 övergick godsen till söner till hans bror Johan Liljencrantz.

Inom vars släkt det sedan förblev fideikommiss till 2012 då godset såldes av siste fideikommissarien lantmästare Lars von Engeström (född 1932).

Advent!

Ordet är latin och betyder Ankomst, Adventus Domini, Herrens ankomst.



Förberedelsen för Herrens ankomst är den period på fyra veckor som inleder vårt kyrkoår och kallas adventstiden. De fyra söndagarna har teman som skall förbereda den stora händelsen på julnatten: Kristi födelse, att Gud blir människa. I den gamla psalmboken hade de fyra söndagarna följande titlar: Herren kommer till sin kyrka, Herren kommer i sitt rike, Herrens vägröjare och till sist Herren är nära.

Nu kallas första söndagen Ett nådens år, den andra Guds rike är nära, den tredje, Bana väg för Herren och den fjärde ägnas Maria med titeln Herrens moder.

Betyder denna ändring av beteckningen på söndagarna i vår senaste psalmbok också att vår syn på advent ändrats? Under kristendomens äldsta tid var de 40 adventsdagarna en allvarlig faste- och botgöringstid då man skulle förbereda sig för den stora Kristusfesten då Gud steg ned på jorden och blev som en av oss.

För barn är nog advent det samma som 'väntan', en positiv väntan på den fantastiska julen med dess traditionella seder och bruk som gått i arv i familjen i generationer.

Så är det i bästa fall när man tänker tillbaka. Men så är det dock inte alltid i vår individualistiska tid, då man gärna är kritisk mot det som man uppfattar som gammalt, antingen för att man inte förstår det eller också för att man vill skapa något nytt.

Underligt nog tycks det vara barnen som är de mest traditionsbevarande när det gäller gamla seder och bruk.

Det skall vara samma ljusstake till adventsljus som gammelmormor hade. Det ger trygghet och samhörighet.

Att tända ljus på familjegravarna i advent skapar mening och identitet i medvetandets djup.

Att det sedan kommer en period i livet då man vänder sig mot allt som man anser gammalt och förlegat är nog rätt normalt och förklarligt. Men lika normalt och förklarligt är om man efter ett långt och verksam liv tänker tillbaka på sina första intryck. Vi förbereder oss för Herrens ankomst, då måste vi vara beredda så vi verkligen ser honom! Ingen rationellt tänkande människa väntade sig att

Messias skulle komma till världen som ett hjälplöst nyfött barn, dessutom utan biologisk far.



Den berättelsen, eller sanningen, är lika stark i dag som för 2000 år sedan.

Nåd kan inte förutses.

Ingun Montgomery

**1. Vilken psalm vill du höra i advent?
2. Varför gillar du/ni den?**



Bengt och Linnéa Andersson, Hägnan, Axala

1. Bereden väg för Herren, psalm 103
2. Så fin melodi.



Eva och Tomas Kronqvist, Axala

1. Dagen är kommen, psalm 122
2. Det är en mäktig psalm med fina stämmor för körsång, speciellt "änglakören" i finalen.



Eric Gustafsson, Björnlunda

1. Hosianna, Davids son, psalm 105.
2. Vacker, stämningsfull och pampig.



Josefin Waldau, Axala

1. Ett litet barn av Davids hus, psalm 736
2. Därför att min lillasyster sjöng ofta den när hon var liten och för att den är så fin.

Barn- och ungdomsledare Katarina Hamam

Efter att ha arbetat i 24 år som lärare, resurs och på fritidshem, varav 17 år i Gnesta kommun, kände jag att det var dags att göra någonting annat.

Redan när vi vid årsskiftet tillsatte den treåriga projekttjänsten inom barn- och ungdomsverksamheten, tänkte jag att det här skulle vara ett jätteroligt och inspirerande arbete. När Sanna Leidebrant, som fick tjänsten sa upp sig i slutet av juli, så dök möjligheten upp och jag fick chansen att efterträda henne.

Jag har varit timanställd som barnledare, först i Gåsinge-Dillnäs och sedan i Daga församling, i 23 år. Det har bland annat varit Öppen famn, Kyrkans barntimmar och Juniorerna som jag varit ledare för.



Hittills har jag varit kyrkvärd i 24 år och förtroendevald i 23 år. Så "kyrkan" ligger mig väldigt varmt om hjärtat och nu får jag kombinera det med att jobba med barn och ungdomar. Kan det bli bättre?

Eftersom jag nu kommer att arbeta inom kyrkan, så kan jag inte längre vara kyrkorådets ordförande och har avgått från det uppdraget.

Jag önskar Madelene Gustafsson lycka till som ny ordförande.

Själv ser jag framemot att arbeta i församlingen med allt från Babysång till konfirmander. Ett verkligt drömjobb för mig!

Katarina Hamam

Pär Friberg, ny kyrkoherde 1 jan 2020



Den 16e oktober klubbade Kyrkorådet beslut om ny kyrkoherde i Daga församling.

Han heter Pär Friberg och jobbar än så länge i Skarpnäcks församling.

Tillsammans med sin sambo Jennie kommer han att bosätta sig i bygden och vi räknar med att han finns i församlingen från årsskiftet.

Pär kommer att presenteras i nästa kyrkoblad och kommer att tas emot under högtidliga former med mässa och Biskop och sång och musik någon gång i början av 2020.

Vi välkomnar Pär och ser fram emot att få möta honom i gudstjänster, på byn och i andra olika sammanhang.

Yvonne Bolin Bolorin



I Daga församling delar vi ut en amaryllis till alla som är 75 år och däröver. Är det två i ett hushåll som har åldern inne är det en blomma som delas ut.

Julblommeutdelning

Björnlunda, vecka 50

9-15 december

Stjärnhov, vecka 50

9-15 december

I Gåsinge och Dillnäs delas blommorna ut måndag 16 december.

**God Jul önskar
Daga församling**



Kulturnatt i Björnlunda kyrka var lördag 28 september och avslutades med qigong med kantor Mari Lindskog.

Medverkande var:
Inger Östling Spåman, utställare
Martin Vidlund, gitarr
Robert Erlandsson, kontrabas
Kristian Fredmark, trummor
Dagakören
Christine Sjöberg, sång
Marie-Louise Sjöberg, violin
Susanne Magnusson, viola
Sven Björkberg
Lotta Alrenius & Jenny Franke, dans
Per Runberg, kohorn, fiol, m fl



Skördemässa med auktion i Björnlunda kyrka söndag 13 oktober. Ett stort TACK till alla som skänkte gåvor till auktionen som inbringade 4 030 kronor.



Göran Lagerstedt var utropare på syföreningsauktionen som arrangerades av Gryts kyrkliga syförening i församlingshemmet i Gryt.



Fönsterputsaren Charlie Andersson har putsat Gåsinge kyrkas fönster på alla sidor.

Fönstren brukar putsas cirka vart femte år, så i år var det Gåsinge kyrkas tur. På insidan användes en byggställning för att montera ner innerfönstren. Utsidan räckte med en stege.



Välkommen till Kyrkans Hus, Ekvägen 6, Björnlunda. En ny informationstavla möter dig vid infarten.

Ekplankan är skänkt av Trädhöjdaren Birk Källström och huggen av Mats Gustafsson.

Föreläsningen "Relationen till våra barn - att växa och utvecklas i samspel"



Tänk er ett rum som doftar nybakat bröd, det hörs ett sorl av samtalande föräldrar och en förväntan som ligger i luften. Så vart det i Björnlunda församlingshem en onsdagskväll i oktober.

En inbjudan till gratis föreläsning hade annonserats ut och jag var där. Jag och ett helt bord fyllt av andra föräldrar.

Vad kan den här titeln innebära?

Jessica Obrelus föreläste om olika uppfostringsstrategier och vi föräldrar bubblade av frågor och egna upplevelser som vi ville dela med oss av.

Det blev fina samtal och utbyten av erfarenheter. En kväll att minnas som en kväll där barnens välbefinnande och självkänsla stod i fokus men också en kväll där vi ärligt delade med oss av hur föräldraskap kan upplevas.

Våra barn är en spegelbild av oss vuxna, vi kan genom bemötandet av dem vara med och forma framtiden! "

Malin Olsen

Sopplunch, torsdagar kl 12.00

Gryts församlingshem

12 december

Kom och ät gröt! Lina och Linda kommer från Nyköping och sjunger julsånger och Marian Ahlberg läser Viktor Rydbergs "Tomten" för oss.

23 januari

Vår nye kyrkoherde Pär har ordet

20 februari

Björnlunda Nya Manskör tar ton

Björnlunda församlingshem

28 november

Prästunderhållning

9 januari

Bengt - Billy - Sture - Tetta
Minirevyn
"Evert, Ruben och BBST"

6 februari

Jenny Marmgård Grape
bjuder på sång ur sin repertoar

**30 kronor/person
Gåva till Diakonin i
Daga församling!**

BABYSÅNG

Gryts församlingshem

Måndagar
kl 10.00-11.30
(Sista gången 9 dec)
(Startar 13 jan)

STICKCAFÈ

Kyrkans Hus
Björnlunda

Måndagar
kl 18.30-20.30
(Sista gången 9 dec)
(Startar 13 jan)

DAGAKÖREN

Björnlunda församlingshem

Tisdagar
kl 18.30-20.30
(Sista gången 17 dec)
(Startar 14 jan)

BABYSÅNG

Kyrkans Hus
Björnlunda

Onsdagar
kl 10.00-11.30
(Sista gången 11 dec)
(Startar 15 jan)

BUSIGA BJÖRNKÖREN

Björnlunda församlingshem
Onsdagar
kl 14.30-16.00
(Sista gången 11 dec)
(Startar 15 jan)

JUNIORER Gåsinge Tingshus

Varannan fredag
kl 17.30-19.00
(Sista gången 6 dec)
(Startar 17 jan)



Kyrkliga händelser i Daga församling

*Jag skall gå genom tysta
skyar,
genom hav av stjärnors
ljus,
och vandra i vita nätter
tills jag funnit min faders
hus.
Jag skall klappa sakta på
porten,
där ingen mer går ut,
och jag skall sjunga av
glädje,
som jag aldrig sjöng
förut.*

D Andersson

Avlidna



Augusti

23 Ingvar Bräténus

September

13 Sven Hagerud
24 Birgitta Gustavsson

Oktober

2 Ingegärd Nilsson
11 Maj-Britt Nyberg
27 Gunnar Plogby

Döpta



September

15 Angelica Thernström

Vigda



Oktober

5 Joakim Svensson
Jennie Andersson

Kalendarium

November

Söndag 24, Domssöndagen

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

Tisdag 26

Kl 10.30. Ekhagens boende.
Gudstjänst med kaffe.

Torsdag 28

Kl 12.00. Björnlunda fh.
Sopplunch. Se sid 7.

December

Söndag 1, 1:a advent

Kl 11.00. Gåsinge kyrka.
Familjegudstjänst. Busiga
Björnkören och Juniorerna
medverkar. Skinksmörgås.

Kl 14.30. Gryts kyrka.
Adventsmässa. Dagakören. Gryts
hembygdsförening bjuder på
adventskaffe.

Kl 18.00. Björnlunda kyrka.
Musikgudstjänst. Karin Lindström
Kolterud, sång. Skinksmörgås.

Söndag 8, 2:a advent

Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Torsdag 12

Kl 12.00. Gryts församlingshem.
Grötlunch. Se sid 7.

Fredag 13, Luciadagen

Kl 19.00. Gåsinge kyrka.
Luciagudstjänst. Gåsinge-Dillnäs
hembygdsförening bjuder på
luciakaffe.

Söndag 15, 3:e advent

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

Onsdag 18

Kl 19.00. Björnlunda kyrka.
Julkonsert. Se sid 7.

Söndag 22, 4:e advent

Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Tisdag 24, Julafton

Kl 10.00. Gryts kyrka. Samling
vid krubban, Busiga Björnkören.
kl 23.30. Björnlunda kyrka.
Midnattsmässa.

Onsdag 25, Juldagen

Kl 07.00. Dillnäs kyrka. Julotta.
Sofia Askeljung, sång.

Torsdag 26, Annandag Jul

Kl 11.00. Ekhagen. Julgudstjänst.

Söndag 29, Söndag e jul

Kl 11.00. Björnlunda k:a. Mässa.

Tisdag 31, Nyårsafton

Kl 17.00. Gryts kyrka. Nyårsbön.

Januari

Onsdag 1, Nyårsdagen

Kl 18.00. Sammanlyst till Frustuna
kyrka.

Lördag 4

Kl 19.00. Gryts kyrka.
Trettondagskonsert. Se sid 7.

Söndag 5, Trettondagsafton

Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Måndag 6, Trettondag

Kl 11.00. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.

Kl 14.00. Gryts föreningshus.
Gryts kyrkliga syförening
arrangerar julgransplundring.
Alla barn väkomna. Se sid 7.

Tisdag 7 & Onsdag 8

Kl 10.00-13.00. Kyrkans Hus.
LOVKUL! för skollediga barn.

Torsdag 9

Kl 12.00. Björnlunda fh.
Sopplunch. Se sid 7.

Söndag 12, 1 e trettondagen

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

Söndag 19, 2 e trettondagen

Kl 11.00. Björnlunda k:a. Mässa.

Torsdag 23

Kl 12.00. Gryts församlingshem.
Sopplunch. Se sid 7.

Söndag 26, 3 e trettondagen

Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Februari

Söndag 2, Kyndelsmässodagen

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
Dagakören.

Tisdag 4,

Kl 10.30. Ekhagen.
Gudstjänst med kaffe.

Torsdag 6

Kl 12.00. Björnlunda fh.
Sopplunch. Se sid 7.

Söndag 9, Septuagesima

Kl 11.00. Björnlunda k:a. Mässa.

Söndag 16, Sexagesima

Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Måndag 17 & Tisdag 18

Kl 10.00-13.00. Kyrkans Hus.
LOVKUL! för skollediga barn.

Torsdag 20

Kl 12.00. Gryts församlingshem.
Sopplunch. Se sid 7.

Söndag 23, Fastlagssöndagen

Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

Svenska kyrkan

DAGA FÖRSAMLING

Kyrkans Hus,
Församlingsexpeditionen
Besök: Ekvägen 6, Björnlunda
Post: Box 53, 646 02 Björnlunda
daga.forsamling@svenskakyrkan.se
Fakturaadress: Daga församling,
FE 165, 831 90 Östersund eller epost till
daga@pdf.scancloud.se

Telefon och expeditionstid:

Mån-Tors kl 9-12 0158-200 23

Kyrkoherde Pär Friberg (fr.o.m 1/1 2020)	076-145 70 73
Tf Kyrkoherde (t.o.m 31/12)/komminister (fr.o.m 1/1) Yvonne Bolin Bolorin	076-145 70 74
Kyrkoskrivare Lena Östling Andersson	076-145 70 71
Kantor Mari Lindskog	076-145 70 43
Barn- och ungdomsledare Katarina Hamam	076-145 70 22
Informationsassistent Lisa Tegemark	076-145 70 04
Församlingssvärdinna Pia Fors	076-145 70 80
Kyrkogårdsföreståndare Clas Gustafsson	076-145 70 79
Vaktmästare Lotta Thunholm	076-145 70 75
Vaktmästare Andzela Sliksane	076-145 70 01

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/daga

Facebook-sida:

Svenska kyrkan Daga församling

Redaktionskommittén:

Ingun Montgomery, Patrik Höglin, Yvonne
Bolin Bolorin, Lena Östling Andersson,

Ansvarig utgivare:

Tf Kyrkoherde Yvonne Bolin Bolorin

Med reservation för ändringar
av programmet! Se hemsidan.