



071230 Nyårskonsert Lars B Stenström

Gud har blivit ett barn
allas barn är Gud
och vi inbjuds att upptäcka
vårt eget barnskap hos Gud
genom texterna på
söndagen efter Jul

Bibelavsnitt får som jag ofta påpekat
alldeles egna namn
Det kan bero på att de är så speciella
och så uppskattade att vi behöver
referera till dem
ta fram dem snabbt och enkelt
10 Guds bud, Lilla bibeln, Gyllene regeln,
Jesu programförklaring och ikväll
Evangeliet om Jesus och barnen

Texten läses i varje barndop i vår kyrka

Folk kommer till Jesus med barn
för att han skall röra vid dem

Varför vill föräldrarna, kanske syskon,
eller en farmor eller morföräldrar
att just Jesus skall röra vid barnen?
Vad är det för en speciell beröring
som han kan ha?
Skiljer den sig från andras?

Har ryktet om den helige mannen
den unge rabbinen gått före honom
Vet alla att hans beröring är helande, läkande
att han välsignar barnen på ett speciellt sätt?

Inser de att i Jesus kommer de så nära Gud
att inga avstånd, inget främlingskap
längre har makt att skilja oss åt?

Och just där och då så
ställer sig lärjungarna i vägen!



I berättelsen visar de bort människor
Ett slags polisiär uppgift
andliga poliser som ska upprätthålla ordningen
som vi tror att den ska vara:
Skingra er, stå inte här och häng
seså, seså, ge er iväg!

Så lätt ett gott uppsåt går fel...
De ville väl skydda honom
han var kanske trött efter en lång
vandring med törst, i hetta
Han behövde lite lugn och ro

Jag kan känna igen mig själv
hur lätt är det inte att trots gott uppsåt
ställa sig i vägen för Jesus
att hindra människors
kontakt med Jesus

Kanske finns där en förklaring till att så få
blir gripna av Jesus idag
att så få får sina liv förklarade
förändrade, förnyade av Jesus
Sker det för att jag och många andra
visar bort människor?

Vi kanske inte ens visar bort dem
vi bara missar att visa dem på Jesus
visa dem till Jesus
så att han kan röra vid dem,
vid Dig, med sina
välsignande händer

Guds rike tillhör barnen, säger Jesus
Och vi som ofta tror att Guds rike är en plats
eller ett mål för vår levnads pilgrimsvandring
för jordelivet
blir med rätta förvirrade
Här följer Guds rike alla barnen

Jesus älskar alla barnen
alla barnen på vår jord
röd och gul och vit och svart
gör detsamma har han sagt
Jesus älskar alla barnen på vår jord!



Vi måste ta emot Guds rike som barn, säger han
och vi undrar hur gör man då?
Handlar det om öppenhet för att livet är större?

Vi är inte alltid så bra på det
Som Dom Helder Camara så
träffande diktade:

Var barmhärtig Herre
Visa en särskild omsorg
Med de människor som är
så logiska,
praktiska,
realistiska
att de förargas
när någon kan tro
att det finns
en liten blå häst

Kanhända gäller det mod
att våga vara beroende
av Guds omsorg och kärlek

Att bli glad över det lilla
förundras över det stora
och häpna inför livet
och en vilja att omfatta mysteriet
och tro det obegripliga?

Vad det än kan gälla är Jesus inbjudande
Han är välkomnande och öppen för oss...

Texten slutar med att
han tog barnen i famnen
och välsignade dem
Ett erbjudande också för oss
Vi - Guds många barn i alla åldrar!