



071209 Andra söndagen i advent Annelie Inghamn Pettersson

Advent omfattar inte bara den förflutna tiden utan även nutiden och framtiden. Man brukar tala om en trefaldig advent, som innebär att vi vet att Jesus redan har kommit. Han är född i Betlehem av jungfru Maria, han har lidit för oss, dött och uppstått för vår skull. Han är den som genom sin nåd når oss också i vårt nu. Och han är den som skall komma i en framtid som vi ännu inte känner. Adventstiden är också en tid av fasta, då vi får vända oss inåt och stilla begrundna och tänka över vår närhet till Gud, hur vi låter honom präglade våra liv.

Mitt i julruschens begynnande iver då stressen gärna vill ta tag i oss inför alla måsten att hinna allt det där som vi anser hör julen till så får vi gå in i en stilla meditation, då vi ber och begrundar vad Jesus liv innebär för var och en av oss. För han ropar till oss. En röst som har ekat genom historien, genom tiden och rummet.

”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.”

När Jesus talade om Guds rike verkar det som att han förutsatte att människor känner till vad riket är, eftersom han inte ger någon direkt beskrivning av det. Det han säger är att riket kommer, att det är nära. Dels ger han en undervisning om villkoren för att få del av riket. Riket är enligt hans egen undervisning inte något hotande eller dömande utan fyllt av glädje. Han predikar evangelium, ett glädjebud. Han säger att de som får tillgång till riket är de som är fattiga, de sörjande, barn och de förföljda, syndare och de utsatta, hedningarna och judarna. Människor skall komma från öst och från väst och ligga till bord i Guds rike. Den som är sist ska bli först. Den som är först skall bli sist. Och inför detta budskap inbjuds människor att vända om och följa Jesus.

Jag har under veckan som gått frågat olika människor, vad betyder omvändelse för dig?

En person som är troende kristen sa så här: ”Omvändelse betyder att komma på andra tankar eller att bli överraskad. Som ett exempel, jag kan ha en åsikt om någon, genom att läsa av en människas kroppsspråk så har jag bildat mig en uppfattning och tror att jag kan bedöma vem personen är. När jag sedan hör samma person tala så visar det sig att jag har haft helt fel, jag har haft en förutfattad mening. Nu har jag blivit övertygad om att jag måste ändra ståndpunkt. Det kan för mig vara omvändelse.

Någon sa: ”Omvänd det blev jag den dag jag kom till tro, när jag blev frälst. Då gick jag igenom en total förändring i mitt liv. Jag blev troende helt enkelt. Vilket naturligtvis innebar att jag kom att förändra mycket i mitt liv. Jag läste allt jag kom över om vad det innebar att vara kristen. Sedan har mitt liv på många sätt fördjupats. Det är omvändelse för mig.”

Ytterligare en person sa: ”Ja, det betyder kort och gott att jag måste förändra något. Jag kan börja tänka mer på fattigdomen i världen. Jag kan sluta vara egenmaterialist. Jag ska sätta igång att engagera mig i andra, Jag kan ta det där steget och hjälpa en annan människa, Bli förälder till ett fadderbarn. Samla grejer, vitvaror och åka ned till Indien och hjälpa en familj där. Det skulle jag lägga min kraft på.”

Jag läser vad Moder Theresa säger om omvändelse. Hon säger om sig och sina systrar of Charity: ”Jag hoppas att vi omvänder hjärtan. Inte ens Gud Allsmäktig kan omvända en människa om inte den



människan vill det. Vad vi alla försöker att göra genom vårt arbete, genom att tjäna folket, är att komma närmare Gud. Om vi kommer ansikte mot ansikte med Gud och tar emot honom i våra hjärtan, då omvänder vi oss. Vi blir bättre hinduer, bättre muslimer, bättre katoliker, bättre det som vi är, och genom att vi blir bättre kommer vi allt närmare honom. Om vi tar emot honom helt i våra liv då är det omvändelse.

Vilken metod skulle jag använda fortsätter Moder Theresa, naturligtvis den katolska vägen, för dig kanske den hinduiska, för någon annan den buddistiska allt efter ens samvete. Man måste acceptera Gud sådan han är efter ens samvete. Man måste acceptera Gud sådan han är i ens sinne. Men jag kan inte hindra mig själv från att försöka ge dig allt jag har.”

Vad är omvändelse för dig?

Jesus sa: ”Guds rike är inom er.” Om vi tagit emot Jesus i våra hjärtan. Så finns Guds Ande där. Där Anden finns, där finns Guds rike. Och den människa som har tagit emot Anden har öppnat upp för Guds rike inom sig. Därför att när vi låter oss påverkas av Guds Ande så kommer vår känsla, vårt förstånd och vår vilja att förändra oss och påverka alla våra gärningar.

Guds rike är en struktur med kärlek i så lever riket mitt ibland oss. Inte bara därför att vi behöver honom, utan också för att han behöver oss för att sprida hans glädje, hans ljus vidare i vår omvärld.

Nu mitt i adventsfastan får vi möjlighet till att reflektera, liksom Jesus uppmanade sina lärjungar att omvända sig, så behöver vi föra den dialogen med oss själva. Omvändelse kan betyda flera saker och se helt olika ut beroende på var vi befinner oss i våra liv.

Det kan innebära att ta det där steget, att aktivt säga ja till att jag tror. Likaväl som att vi som redan bekänner oss till den kristna tron behöver reflektera över hur vi lever ut vår övertygelse. Omvändelse är inte att förändras från den ena dagen till den andra. Omvändelse är ett ständigt pågående arbete.

Låt oss be med Caroline Krooks ord

Herre, jag behöver inte vänta, du
är redan här. Gång på gång anar
jag din närvaro, i brödet som delas,
i vänliga ögons värme, i ljus som
lyser i mörkret. Jag ber om alla mina
sinnens öppenhet, så att jag förstår att
tyda de tecken, som ständigt
finns omkring mig.

Herre, jag vill leva uppmärksamt.

Ingen av oss vet om det är lång tid kvar.

Vem kan räkna sina egna dagar?

Vem kan mäta ut tiden för din återkomst?

Så vill jag vara beredd denna dag
att ta emot ditt rike, Herre, att ta emot
dig, som Maria tog emot sitt barn
– du min Herre och frälsare.

Amen