

Kyrkbacken

Snart är julen här!

En av kyrkans största högtider





Kyrkoherden har ordet

Det finns en berättelse om en präst i en liten församling som fick veta att en av hans församlingsbor inte tänkte gå i kyrkan mer, för han hade insett att man kan tro på Gud utan att gå i kyrkan. Prästen saknade mannen och gick en kväll över och hälsade på honom. Mannen bjöd in till brasan där de bägge slog sig ned. Prästen sa inget, inte mannen heller. Efter en stund reste sig prästen och tog eldgaffeln vid brasan och petade ut en av stockarna som brann, så den blev liggande vid sidan av elden, i den öppna spisen. Prästen satte sig igen och efter en stund kunde man se att den utpetade stocken förlorade elden och glöden och snart låg där som en svart kolbit. Prästen reste sig då åter och petade in stocken i elden igen. Efter en stund fick den ny fyr och började brinna för fullt. Prästen reste sig och sa ”Tack och god afton”. Mannen reste sig och sa ”Tack för din predikan. Vi ses på söndag i kyrkan”

Jag tror att alla människor är bärare av tro. Men ibland förlorar vi glöden och livskraften i den, för att vi inte lever tillsammans med andra som delar samma glöd. Jag tror på den Gud som säger att där två eller tre är församlade, där är jag mitt ibland dem. Jag tror på en kyrka där Gud möter oss, i samtalen, i gudstjänsten, i själavården, i mötet mellan människor. Jag tror på en Gud som vill att vi ska mötas och leva i relation till varandra och med Gud och dela nattvardens bord.

I Västerlövsta pastorat sker många möten. En del kan saker, andra letar saker, någon längtar efter saker, någon tvivlar på saker men alla ryms och tillsammans med varandra söker vi fler svar på våra livsfrågor. Kanske kan en annan människa föra oss en bit på vägen, öppna för oss nya sätt att se och tänka... ingen är färdig och vet allt, men alla har något att bidra med.

Elden handlar om gemenskapen, om tron att Gud finns där och är med i vår



gemenskap. Känner du sorg över att du är ett av de där förkollnade ensamma vedträden, så var glad över det, för det betyder att du bär en längtan efter mer värme, eld och glöd i ditt liv, en längtan efter den Gud som bryr sig om och vill dig väl och längtan är ett steg tillsammans med Gud!

Jag kom inte hit för att jag tror, jag kom hit för jag behöver dig. Man har sagt att du är mycket god. Jag har ingen alls som hjälper mig. Psalm 532 i vår Psalmbok.

Vi kommer med vår längtan till den Gud som ständigt räcker ut sin hand till relation med oss. I julens krubba kommer Gud som ett litet barn. Och barnets inrersta behov är att leva i relation med dem som finns omkring, med dem som kan och vill ge av sin omsorg och kärlek. Låt oss vara längtans barn och längtans vuxna i relation med varandra och med Gud.

*Ulrika Lindholm Råberg,
Kyrkoherde*

Församlingsblad för Västerlövsta, Huddunge och Enåkers församlingar

Distribution: Bring Citymail
Annonser/texter/reportage:
bokas på tfn 0224-341 90
elin.johansson@svenskakyrkan.se

Utgiven av: Västerlövsta pastorat,
Skolgatan 6, 744 31 Heby, Tfn 0224-341 90
Ansvarig utgivare: Kyrkoherden

Layout, original och tryckning:
Helene Norlin, Hallvigs, Morgongåva
Omslagsfoto: Bakgrundsfoto: Roger Recarey,
Norra Hagunda församling.
Foto med barn: CMB media/kyrkoCD



Viktor Mattsson

Med musiken som uttryck

Tillsammans med Viktor Mattsson kommer vi att genomföra en musikgudstjänst i Huddunge den 27 januari.

Viktor spelar akustisk gitarr och sjunger en del egenproducerade låtar. Viktor har gått vidare till länsfinal två år i rad i tävlingen Musik Direkt och i år vann han ett pris vilket gav honom chansen att få åka till Gotland och spela. Du hittar Viktor även på facebook.

www.facebook.com/MattssonViktor

Konfirmander på läger!



Foto: Sanna Aspgren Kreivi

Vi var åtta konfirmander som tillsammans med våra ledare gjorde Aspönäs osäkert en novemberhelg. Under helgen lärde vi känna varandra, firade en mässa, åt god mat tillsammans och sov väldigt lite. Vi samtalade om att vara konfirmand, om psalmboken och om olika sätt att fira gudstjänst.

Sanna Aspgren Kreivi

(en av årets konfirmander, men ej med på bilden)

GE ALLA BARN

en framtid utan våld

GE EN JULGÅVA!
Sms a HOPP till
72950 så skänker
du 50 kronor.

actalliance

Svenska kyrkan
INTERNATIONELLT ARBETE

Skicka en **julgåva** till Svenska kyrkans internationella arbete!

I Colombia tvingas 3 miljoner leva som flyktingar i sitt eget land på grund av gerillakriget som pågått i 50 år. Fattigdomen är stor. Bristen på mat, trygghet och försörjning gör att många barn och unga lockas till de beväpnade grupperna. Där får de arbeta som barnsoldater, med smuggling av vapen, med matlagning, spioneri och vara "flickvän" åt soldaterna. Våldet tar ifrån barnen deras barndom.

Svenska kyrkans internationella arbete stöder internflyktingar, bondekooperativ, kvinnogrupper och ungdomsorganisationer i Colombia. Insatserna handlar om nödhjälp, juridisk rådgivning, självförsörjningsprojekt och utbildning om landminor och krisberedskap.

I Moldavien finns många utsatta barn som riskerar att utnyttjas av kriminella gäng. Svenska kyrkan stöder de kyrkor som samarbetar med lärare och myndigheter för att minska våldet.

Flyktingar i Jordanien som flytt undan våldet i Syrien får akut hjälp.

Haiti som åter blivit orkandrabbat får hjälp med livsmedel och återuppbyggnad.

Välkommen att hjälpa till att ge alla barn en trygg framtid!
Skicka en julgåva till Svenska kyrkans internationella arbete

Plusgiro 900122-3

Bankgiro 900-1223



Adventsfest och Sångfåglarnas luciatåg med ridande lucia!

Missa inte luciatåget den 12 december
i Västerlövsta kyrka 18.30.

Det är vår barnkör
Sångfåglarna med
körledare Birgit Schildt
som framträder. Efteråt
firas den årliga
adventsfesten med
jultallrik i trevligt sällskap,
Västerlövsta kyrkoråd
står för förtäringen.



Hebys egen lucia Kajsa Palmén

Västerlövsta kyrka den 16 december 18.00



*Jag heter Kajsa Palmén och är
15 år. Jag bor i Heby tillsam-
mans med mina föräldrar. På
fritiden tycker jag mest om att
umgås med mina vänner. Jag
går i årskurs 8 i Heby skola. Ni
kan se mig och hela luciatåget i
Västerlövsta kyrka den
16 december klockan 18.00.
Vi ses!*

*Lucian erhåller vid kröningen
ett smycke skänkt av Lions.*



Kyrkans Ungdom Auktion med lucia!

Sön 16 dec Enåkers kyrka 16.00

Kyrkans ungdom i Enåker håller sin årliga julauktion!
Många fina hantverk och annat auktioneras ut.
Åror, fika och härlig julstämning!

Välkommen!



Svenska kyrkan 

DÖPTA

Västerlövsta församling

Milton Söderback, Jonatan Lundh,
Moa Ryding, Joline Lindbom, Ida Günther,
Anthon Günther, Rasmus Call

Enåkers församling

Viktor Ingstedt Karlsson

Huddunge församling

Nora Öhman Pousette

VIGDA

Västerlövsta församling

Monika Palfeldt och Göran Oskarsson
Susanne Repo och Björn Bylund
Ann-Sofie Jansson och Daniel Eklund

Enåkers församling

Kajja Kuusisko och Ulf Nilsson

AVLIDNA

Västerlövsta församling

John Larsson, Maj-Britt Jansson,
Karin Langgren, Stina Rönngren,
Allan Gunvik, Kyösti Allan Florin.

Enåkers församling

Åsa Larsdotter Tavaststjerna



Musik, Jullegender & grötfest

Dorota Kalinowska harpa

Johakim Tallroth saxofon & sång

Ulrika Lindholm Råberg läser en jullegend

Musik i Huddunge kyrka
Söndag 16 december 18.00

Kom och se två lokala
förmågor från Huddunge spela
på en lite ovanlig kombination av instrument.



GRÖTFEST i församlingshemmet efteråt, Hembygds-
föreningen står för grötfesten.

Soppa & samtal

 Soppkvällar med samtal

Det kommer bli soppkvällar i Huddunge och Västerlövsta för-
samlingar under våren. 18.30 möts vi i församlingshemmet
för att äta soppa, fika och samtala kring ämnen som: Vad tän-
ker jag kring döden, Att vara en medmänniska – Vad betyder
det för mig? Mobbad som barn märkt för livet! För soppan och
fiket betalar du 30 kr.

Välkommen!

Håll utkik efter datum i kommande annonsering.



Julkul i Huddunge på trettondedag jul

6 januari 11.00 Huddunge kyrka

Välkommen på familjegudstjänst på trettondedag jul med julspel, dans kring granen och tomte i Huddunge kyrka och församlingshem.

Samtalsgrupp

Längtan möter närvaro – biskop Ragnars herdabrev

Söndagar under våren. Håll utkik i kommande annonsering där vi publicerar aktuella datum!

Efter tolv år som biskop kommer Ragnar Persenius i år ut med sitt herdabrev som handlar om Guds relationen.

Med herdabrevet har han gått tillbaka till det han anser vara det mest grundläggande – relationen mellan människa och Gud. Nästa samtalsgrupp i pastoratet kommer alltså att utgå från Ragnars nya bok.

Alla är välkomna, anmäl dig till pastorsexpeditionen.

Öppet hus för alla åldrar

13.00–15.00 i Huddunge församlingshem
Varannan tisdag fr.o.m. 8 januari.

Om du vill tar du med dig något att göra, kanske ett handarbete, ett hantverk, ett korsord eller något som behöver lagas. Vi pratar och fikar. Församlingen fixar kaffe och skorpor. (Om du önskar något annat till kaffet så går det ju bra att ta med sig vad man vill från sitt eget skafferi.)



Välkommen!

Grötfest i Enåker

Enåkers kyrkliga syförening bjuder in till grötfest i församlingshemmet fredagen den 11 januari 18.30.



Ta med dig en smörgås samt en liten julklapp och kom! Gröten ordnar syföreningen. Förutom gröt och smörgås blir det dans kring granen och julklappsutdelning av tomten.

Välkommen!

Enåkers kyrkliga syförening



Terminsstarter

Ungdomsgruppen startar vecka 3
Måndagspysslet och öppna förskolan
startar vecka 4. Se vår hemsida.

Välkommen!

Välkommen till vårens soppluncher



i Västerlövsta församlingshem
varannan torsdag 12.00
med start torsdagen den 24 januari

För 30 kr får du soppa, smörgås, kaffe och kaka samt ofta någon liten programpunkt.

Behöver du hjälp att ta dig till soppluncherna eller har andra frågor? Kontakta Maj-Lis Cederlöf 0224-31063 eller Christina Teinler 0224-343 91.

Syföreningsstart

2013



Enåkers kyrkliga syförening
träffas varannan torsdag 13.00 (Obs! tiden)
fr.o.m. den 31 jan.

Platsen kan variera så titta i Västra Upplands kyrkonytt.
Om du undra över något kan du ringa till Gun-Britt Johansson 0224-920 63.

Heby kyrkliga syförening träffas varannan tisdag
14.00 i församlingshemmet, med start tisdagen
den 29 januari.

Om du undrar över något kan du kontakta Margareta Söderqvist 0224-307 92.

Nya som gamla medlemmar är välkomna!



Svenska kyrkan i vida världen

rapport från ett SKUT-ombud

Kyrkostyrelsen, som är kyrkans högsta beslutande organ, har bestämt att utlandsförsamlingarna är våra inhemska församlingars förlängda arm ute i världen. Vi har alltså ansvar för dessa församlingar. I höst gick två rikskollekter till Svenska kyrkan i utlandet, på Mikaelidagen för barn- och ungdomsarbete och på Allhelgonadagen för diakonalt arbete och kris- och katastrofarbete. Svenska kyrkan finns där, när den behövs. Därför är gåvorna viktiga! Det går givetvis Även bara att då och då ta upp en församlingskollekt till SKUT.

På väg mot kyrkan i Wittenberg där Martin Luther spikade upp sina teser. På tornet står med stora guldbokstäver – Der Gott ist unser feste Burg – som betyder – vår Gud är oss en väldig borg.



Gert Lyngemark, ordförande för Uppsala stifts råd för Svenska kyrkan i utlandet, är en mycket upptagen man, som åker över hela världen. Men till vår stora glädje tog han sig ändå tid att besöka oss här i Västerlövsta i början av september. Han berättade då om SKUT:s verksamhet och stora betydelse i en s.k. dialogpredikan ledd av vår kyrkoherde Ulrika Råberg. Vid det efterföljande samkvämet i Församlingshemmet talade han om personliga möten, om hur människor kan räddas ur svåra situationer genom SKUT:s arbete utomlands och hur viktigt det är med engagemang.

Med vid samkvämet var också Ruth Kallén, välkänd politiker i Heby, som numera bor i Spanien under vinterhalvåret. Hon berättade entusiastiskt om den svenska församlingen i Torre Vieja, om gudstjänster och sammankomster av olika slag och om vilken glädje det är att få vara med om allt detta och känna

den gemenskap som Svenska kyrkan skapar. Hennes väninna, som också var med, betonade att denna utlandskyrka är en mycket viktig och fast punkt för de svenskar som bor där.

Och visst är det så som Gert Lyngemark brukar säga, att när vi svenskar kommer ut i världen, så blir vi ännu mer svenska och gärna lite religiösa också. Bara det att få tala sitt eget språk ett tag, kan kännas skönt. –”Som hemma fast utomlands.” Två personer till i vårt pastorat har nu inspirerats till att bli SKUT-ombud, nämligen Emma Ekman i Huddunge och Bengt-Åke Öhrström i Västerlövsta. Mycket bra!

Vår komminister Lena Gustafsson och en skara församlingsmedlemmar åkte i slutet av september till Tyskland på en resa kallad ”I Luthers fotspår”. Första anhalten blev Berlin och ett besök i den svenska Victoriaförsamlingen där. Kyrkomusiker Claes Sandström tog mycket vänligt

emot och serverade kaffe och kanelbullar. Han berättade om kyrkans gripande och starka historia och om all imponerande verksamhet både förr och nu.

Församlingen grundades 1903 och fick sitt namn efter drottning Victoria, som var född i Tyskland och som gifte sig med Gustav V. Omkring tjugo år senare byggdes en kyrka, som invigdes av ärkebiskop Nathan Söderblom. Genom två världskrig och svår depression och in i modern tid har denna församling varit en viktig mötesplats för svenskar och tyskar i stadsdelen Wilmersdorf mitt i Berlin.

Under andra världskriget hjälpte kyrkans personal arbetslösa och förföljda människor. De gömdes på vinden och i källaren och kunde få ny identitet genom förfälskningar av papper.

Detta sågs inte med blida ögon av Gestapo. Vid krigsslutet bombades kyrkan av ryska soldater. Endast klocktornet blev kvar. Efter kriget ställdes baracker



Gunilla von Knorring-Johansson, Kerstin Erdös och Lena Ljunggren på Svenska Victoriaförsamlingens gård i Berlin.



Birthe Jörgensen och Margareta Isberg Nilsson i Victoriakyrkan.



Martin Luthers fotspår

Under vår och höstterminerna har vi haft en studiecirkel om Martin Luther. Som vanligt avslutades denna med en resa och församlingsafton.



Det blev långa promenader genom många medeltida städer i den store reformatorns fotspår. Här ett stopp vid Gustav II Adolfs monument i Lützen.

upp på kyrktomten, där man började fira gudstjänst. Berlinmuren byggdes i augusti 1961, och kyrkans hjälparbete fortsatte. En kyrkoherde lyckades flera gånger föra över flyktingar från Öst till Väst i bagageutrymmet på sin bil. Vid ett tillfälle råkade luckan gå upp, men kyrkoherden stängde den och tog sig igenom Checkpoint Charlie. Den östtyska underrättelsetjänsten slog sig därefter ner i ett hus mitt emot Svenska Victoriaförsamlingen för att dag och natt kunna kontrollera vad som försiggick. Situationen var naturligtvis ytterst pressad och dramatisk.

Kyrkans nya lokaler, som är stora, ljusa och funktionella, ligger runt en vacker, lummig park. Där finns bland annat kyrksal, bibliotek, café, samlingsal, gästrum, personalbostäder, skola och förskola. I kyrkparken finns trädgårdsmöbler och lekredskap och en lekstuga för barnen.

Verksamheten här är, som på många andra platser i världen, mycket omfattande med olika sammankomster för alla åldrar: gudstjänster, samtalsgrupper, syförening, öppen förskola, körsång, konserter, föredrag, middagar och utflykter. Lördag och söndag under första Advent är det dags för den stora julbasaren. Då brukar det komma 250 frivilliga, som arbetar med alltihop. Och det behövs nog, för det brukar också komma omkring 16 000 besökare!

Besöket som vår grupp fick göra i denna Victoriaförsamling var fantastiskt trevligt, intressant och givande, och jag är mycket glad att det gick att genomföra.

*Eivor Hoffman,
SKUT-ombud i Enåker*

Det var ett varmt och härligt Tyskland som vi mötte och det kändes lite kymigt att komma hem till höstrusket. Det blev en lång resa, först från Heby till Trelleborg och sedan nattbåt till Rostock. Färden gick vidare till Berlin där en del av oss besökte Svenska kyrkan i utlandet och andra shoppade loss. Vi åkte på en guidad statstur och fick bland mycket annat se platsen där Adolf Hitler hade sin bunker. Det var en märklig känsla.

Ifrån Berlin åkte vi mot Wittenberg där vi övernattade på hotell Luther. På vägen dit åt vi middag på ett alldeles fantastiskt ställe. Det var Pär Emgardsson som stod för den upplevelsen. På en arbetsresa till Tyskland hade Pär kommit i kontakt med en grisbonde som både hade snälla och goda grisar samt catering. Där fick vi både mat och upplevelser samt förevisning av grisarna. Dagen därpå gick vi på statspromenad i Wittenberg och allt lutherskt där.

Vi fortsatte sedan till Leipzig men på vägen dit stannade vi till i Dessau och besökte Bauhaus, ett centrum för forskning, undervisning och experimental design.



Gunilla Olsson, Eivor Hoffman och Kerstin Lindberg på Bio Back Haus mit Café i Berlin.

Vi hann också med ett besök vid Lützen, platsen där Gustav II Adolf stupade. Med tillräckligt vild fantasi kunde man uppleva både dimman och händelsen där.

Vi fortsatte till Erfurt och besökte Augustinerklostret där Martin Luther en tid levde och verkade. Efter Erfurt gick färden vidare till Eisleben där vi besökte Luthers födelsehus. Vi passerade hans uppväxtstad Mansfeld kom till Magdeburg där vi stannade för natten. Dagen efter åkte till den gamla byn Schwerin och besökte friluftsmuséet Alt Schwerin Agroneum.

Vi fortsatte mot Travemünde för vidare färd mot Malmö och sedan hem till Heby.

Ja det var i korta drag en liten beskrivning av vår resa. Den var innehållsrik och bjöd på många upplevelser. Bussresan var också underhållande tack vare en energisk guide och många resenärers bidrag. Pär var som vanligt mycket påläst om tyskt jordbruk och Mats underhöll och fick oss att skratta.

Församlingsaftonen

Den tjugofjärde oktober hade vi resenärer ordnat en kväll med bildvisning, reseberättelser underhållning, lek och mat. Vi bjöd på surkål, tysk potatissallad, massor av korb och annan sallad därtill bröd, kaffe och kakor. Mitt i allt sjöng vi allsång. pianister var Eivor Hoffman och Urban Olsson.

Vi var många och jag tror att alla hade roligt. Jag vill tacka alla för ert deltagande, både i cirkeln, resan och cafékvällen. Vi har verkligen levt i gemenskap och haft roligt tillsammans.

*Lena Gustavsson, komminister och ledare
för studiecirkeln i Västerlövsta pastorat*



Gud blir en av oss

I skrivandets stund är det allhelgonatid och när ni läser detta lever vi i adventstid. Jag har ändå trots det valt att skriva ner några tankar om julen och dess budskap och då sett ifrån mitt perspektiv.

Julevangeliet handlar inte bara om det söta lilla Jesusbarnet som vilar i krubban, utan om något mycket större och mäktigare, det att Gud blev en av oss. Ibland tror jag inte att vi riktigt har förstått denna fantastiska händelse som förändrade inte bara en hel värld, utan hela universum. Han som är hela universums **skapare och livsuppehållare, Gud den högste**, blir människa, precis som vi. Att vara människa är långt ifrån att vara Gud, men att som Gud göra sig till en av oss, i det ligger nog det gudomliga.

I en matplats för djur, i ett stall utan några bekvämligheter, föds så Gud till världen som en liten försvarslös baby, av en ung och lika försvarslös mamma. Det fanns inte rum för den gudomliga välsignelsen i härbärgat eller så vågade ingen ta emot den höggravida kvinnan och hennes man. Kanske visste man redan då att de var jagade för ryktena om en ny kung, en ny härskare hade nog redan gått före dem.

Hela rymden fylldes av änglarnas lovsång när Jesus Kristus föddes och både människor och djur hörsammade budskapet om att världens frälsare var född. Från österns länder kom astrologerna för att hylla honom med gåvor av dyrbart slag. Över alltihopa spred betlehemsstjärnan sitt ljus, lyste över barnet i krubban, över Maria, Josef och alla andra som samlats runt världens under. Det finns så mycket mänsklighet i det gudomliga undret och så mycket av den överflödande nåden möter oss i evangelieberättelserna om Jesus Kristus. Det gudomliga kommer oss människor till mötes.

Vem är gudomligheten till för och vem behöver frälsningen? (Frälsning betyder för övrigt räddning) Julevangeliet tillhör alla och det finns ingen måttstock för vem som har mer eller mindre rätt till Gud. Jesus Kristus kom för att hela mänskligheten och inte för att dela den. Jag tror att alla har behov av julens budskap. Både



den som har mycket och den som saknar allt. Vi människor vi kan vara både fattiga och rika på olika sätt men alla behöver vi nåden, den som säger att vi alla är lika mycket värda, oavsett vilka vi är och oavsett vår sociala tillhörighet.

Jesus Kristus är Guds gåva till oss. En gåva som vi inte ska behålla för oss själva utan dela med oss av till den som inte har något hopp eller tro kvar. Det finns så många människor som inte har någon plats i tillvaron, människor som känner sig frusna, ensamma och utanför. I vårt möte människor emellan har vi fått möjligheten att sprida Guds kärleksbudskap så låt oss inte behålla Gud för oss själva. Vi kan tillsammans göra vår egen betlehemsstjärna och i gemenskap värma den som fryser och gråter. Gud föddes i all enkelhet

som en av oss, en människa som vi. Det stora är att han fortfarande är en av oss och att Gud vandrar med oss i vår vardag och att han deltar i allt det som är oss. Gudomligheten lever helt enkelt med oss och välsignar oss. Detta är både advents och julens budskap och försoningen är vår följeslagare.

Barn och broder, Gud och man, frideus furste heter han, stillar oro, läker sår, lär oss bedja Fader vår, delar all vår lust och nöd mellan födelse och död, möter oss en gång på nytt, när en evig dag har grytt. Lyss till änglasångens ord: Gud är kommen till vår jord.

Med denna vers från psalm 123:3 önskar jag er en riktigt välsignad advent och jultid.

Lena Gustavsson

365 blanka sidor



På bordet ligger en alldeles ny och oanvänd almanacka. Trehundra sextiofem blanka sidor. Vad kommer alla dessa blanka sidor att fyllas med? Vad kommer dagarna att fyllas med? Vad kommer det nya året 2013 att föra med sig? Ett nytt okänt år ligger framför oss. Vi lämnar det gamla och något nytt kommer. Vi lägger nu bakom oss det året som gått. Vi minns

och sammanfattar det gångna året. Händelser som varit inspirerande, nya upplevelser, det som varit glädjande. Men även det som varit svårt och gjort oss otrygga.

På nyårsnatten kan vi höra domkyrkorna från hela Sverige ringa in det nya året. Då många glädjeämnen och sorger finns med när vi tar farväl av det gamla, och förhoppningar finns inför det nya. Nyårsfirandet, fortsättning av julen. I våra kyrkor står julkrubborna framme i centrum, såsom de placerades inför Juldagen och löftet. Det vackraste löftet,

Gud har valt oss. Har valt att komma till vår jord, till vår vardag. Det lilla barnet Jesus, föddes i fattigdom och otrygghet. Att Gud har kommit till oss, gör att jag vågar lita på att Gud vet hur vi har det. Samma känslor som vi, skratt, gråt, sorg och glädje har också Jesus upplevt. Gud väljer att i Jesus komma in i världen för att dela våra liv.

365 välsignade dagar med det vackra löftet. Gud tror på oss.

Ett bibelord – Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. (Hebreerbrevet 13:8)

*Anna-Katrin Sigfridson Olovsson,
komminister i Västerlövsta pastorat*

Nu finns vi på facebook!

Gå in och titta på vår sida, gilla
och prenumerera!

www.facebook.com/VasterlovstaPastorat



facebook



Jultraditioner

Monica Psilander berättar...

Cafékväll vid öppna spisen
Sön 9 dec 16.00 Enåkers församlingshem



Operatrion **Divine** & **Indrakvartetten** i Västerlövsta kyrka!

Lördagen den 15 december kl. 16.00
ger den kända operatrion **Divine** konsert
i **Västerlövsta kyrka** tillsammans med
Indrakvartetten.

Divine består av de tre soprannerna Caroline Gentele, Gabriella Lambert-Olsson och Jacqueline Miura. Divine sjunger välkända stycken ur operans förtrollade värld men även moderna klassiker som Time to say goodbye och The Prayer.

Trions önskan är att sprida opera till alla på ett lätsamt sätt och de driver gärna med sig själva i rollen som moderna kvinnor, mammor och inte minst divor.

Efter sitt första framträdande 2007 medverkade gruppen vid Kungäpparets statsbesök i Wien samma år. Trion har sedan dess sjungit sig in i många hjärtan genom medverkan i bl.a. Allsång på Skansen, TV-programmet Go'kväll, på utomhusarenan Dalhalla, Polarpriset, Stockholm Pride, Oslo-Operan och i Berwaldhallen.



Indrakvartetten

Biljetterna kostar 150 kr/st och kan köpas hos Floristen i Heby eller bokas via e-post musik@vasterlofst.se.



Invigningen blev en succé

Huset fullkomligen sprakade av liv och människor och positiva kommentarer om prästgården strömmade in

Den 26 oktober var det dags, prästgårdsrenoveringen var avslutad och lokalerna skulle invigas! Det bjöds bland annat på tårta, tipspromenad, konstutställning, tävlingar och fotovisning. Under kvällen fick besökarna mingla runt i lokalerna och även lyssna på olika typer av musikunderhållning, personalkören sjöng ett par sånger, Louise Jakobsson och barnkören Sångfåglarna sjöng och Birgit Schildt spelade saxofon. Anders Wall höll ett invigningstal och kyrkoherde Ulrika L Råberg höjde glaset med cider och utbringade en skål. Å C Danell höll ett tal och presenterade sin konst. Intresset var stort, uppskattningsvis var det 150-200 besökare under kvällen. Många var väldigt positivt överraskade över hur fint det blivit i prästgården och tyckte det var en trevlig tillställning.

(Vill du ställa ut konst i prästgården? Kontakta Elin Johansson elin.johansson@svenskakyrkan.se.)

Namntävlingen pågår...

Under invigningskvällen fick den som ville lämna ett namnförslag på vad det nya kansliet i prästgården ska kallas. Spänningen är olidlig och ännu har inte det vinnande bidraget utsetts, vi återkommer så snart man har fattat ett beslut.

Vi vill att huset ska vara en blandning av historia och nutid, av verksamhet och planering, av samtal i både de små och stora sammanhangen. Under 2013 hoppas vi även kunna inreda ett andaktsrum i ett av de härliga rummen i källaren, så vi får en egen Krypta att be och fira andakt i.

Det är med glädje och otrolig tacksamhet till alla enastående hantverkare och alla engagerade och modiga förtroendevalda, som vågade fatta stora beslut när ekonomi och behov krävde det, som jag idag går in på vår arbetsplats varje morgon och känner att vi skapat det finaste kansliet i hela Svenska kyrkan. Där personal och församlingsbor kan trivas och vara kreativa.

Ulrika Lindholm Råberg, Kyrkoherde

En renovering med fokus på arbetsmiljö

Med visionen att skapa en öppen mötesplats för församlingsbor och personal i Västerlövsta pastorat har nu Prästgården i Heby totalrenoverats.

Utgångspunkten för renoveringen var ett uppdrag från kyrkofullmäktige att vid möjlighet sälja de fastigheter som inte används i egen verksamhet. Utöver det fanns brister i den befintliga pastorsexpeditionen på Kyrkogatan, en bostadsrätt som var i behov av att renoveras, samt ett utspritt arbetslag med kontor i flera olika byggnader. Så arbetsmiljö var ledordet för renoveringen och flytten till prästgården.

Renoveringen har inneburit omfattande arbeten som ny ventilation, el och flera nya golv som med flytspackling, breddning och återupptagande av gammalt dörrhåll, installation av trapphiss och brandtrappa, en del nya fönster, handikappanpassning och sen mycket målning och tapetsering såklart. Det enda som står relativt orört är köket, som var i gott skick.



Anders Wall klippte bandet och höll ett fint invigningstal mitt i den stora salen.



Å.C. Danell visade ett urval av sin konst under kvällen, den finns fortfarande tillgänglig att titta på i huset.



Louise Jakobsson var en av kvällens musikaliska programpunkt och bjöd på några härliga sånger



Kyrkoherden njöt av den härliga stämningen i huset och utbringade en skål, med cider i glasen.



Vem vann tipspromenaden?

Det var många som vandrade runt i huset och svarade på frågorna i de olika rummen.

Flera trodde att Lars-Göran hade satt upp de flesta gardinerna, men rätt svar är Gudrun. Att konfirmanderna ska träffas minst 60 timmar var det väldigt många som hade koll på. En annan klurig fråga var den om vad personalen uppskattade mest i sitt nya personalkök. Rätt svar är kaffeautomaten. Du som är nyfiken på alla rätta svar kan läsa frågor och svar på vår anslagstavla i församlingshemmet.

Första pris går till Gunilla von Knorring-Johansson. Andra pris tilldelas J. Westerlind och tredje pris får Ninette Rydh. Grattis! Ni kan hämta era vinster på pastorsexpeditionen.

Lena Gustavsson

slutar som präst i
Västerlövsta

Dags för pension och nya uppdrag



Tack alla ni!

Det är dags att säga hej då till er alla underbara människor som jag mött under mina år i Västerlövsta pastorat. Både som präst och tjänstebiträde har jag haft fantastiskt roligt.

Naturligtvis kommer jag att sakna er alla, för ni har gett mig så mycket och jag känner att ni har blivit mina vänner. I glädje och i sorg har jag mött er och ni har i allt varit så varma och välkomnande mot mig.

Som präst kan man känna sig liten ibland men ni har gett mig vingar. Så tack snälla ni för er värme och tillgivenhet och en stor kram till er alla från

*Lena Gustavsson,
komminister i Västerlövsta pastorat*

Avtackning av Lena Gustavsson sker på nyårsdagen i Västerlövsta kyrka 11.00.

Hyr våra församlingslokaler!

Våra fina församlingshem finns till förfogande för dig som vill hyra! I samband med kyrkliga handlingar såsom dop, begravning och vigsel får du som församlingsbo låna lokalen kostnadsfritt.

Vanligaste ändamålet för övrig uthyrning är sammanträden och möten men även barnkalas och andra sammankomster har ordnats. Vi har förmånliga hyror och det finns tillgång till porslin och kaffebryggare. I de flesta lokaler har vi även Internet, vit duk och du har möjlighet att låna projektor. Städningen står du själv för, lokalen ska återlämnas i det skick som var.

Lokaler som vi hyr ut är Västerlövsta församlingshem, Heby, Huddunge församlingshem, Enåkers församlingshem och Enåkers sockenstuga. (Alla som bor i Huddunge och inte bokar för en förening eller ett företag som är registrerat i annan församling bokar församlingshemmet gratis.)

Så här bokar du!

Du bokar lokalerna genom att kontakta pastorexpeditionen! Enklast är att skicka e-post. vasterlovsta.pastorat@svenskakyrkan.se eller ring 0224-341 90.



Huddunge församlingshem som ligger mitt i Heby kommun är en populär plats att ha sammanträden på.

Kontaktinformation

Pastorexpedition och kansli Skolgatan 6, Heby vasterlovsta.pastorat@svenskakyrkan.se Tel **0224-34190** Fax **0224-34192**

Telefon- och öppettid: tisdagar 10-12, 13-15 och torsdagar 10-12. Övrig kontorstid svarar vi och har öppet i mån av tid.

Elin Johansson elin.johansson@svenskakyrkan.se

Gudrun Hedlund vasterlovsta.pastorat@svenskakyrkan.se

Präster

Kyroherde Ulrika Lindholm Råberg 0224-34171

ulrika.lindholm.raberg@svenskakyrkan.se

Lena Gustavsson, komminister lena.l.gustafsson@svenskakyrkan.se 0224-34178

Anna-Katrin Sigfridson anna-katrin.sigfridson@svenskakyrkan.se 0224-34174

Diakon

Christina Teinler christina.teinler@svenskakyrkan.se 0224-34391

Barn- och ungdomsverksamhet

Kristina Andersson kristina.k.andersson@svenskakyrkan.se 0224-341 44

Musiker

Karin Burwick karin.burwick@svenskakyrkan.se 0224-343 92

Andreas Risberg Hofling andreas.r.hofling@svenskakyrkan.se 0224-341 43

Stina Röjerås stina.rojerås@svenskakyrkan.se 0224-341 58

Birgit Schildt 070-514 66 65

Serviceteam vaktmästeri

Jan Ingemarsson, Förman, huvudansvarig kyrkogårdarna 0224-341 93

jan.ingemarsson@svenskakyrkan.se

Lars-Göran Sjöling, huvudansvarig kyrkorna 0224-341 82

lars-goran.sjoling@svenskakyrkan.se

Maria Malmström

Nils-Göran Gustavsson 0224-961 75

Helene Axtelius, huvudansvarig församlingshem 0224-910 60

helene.axtelius@svenskakyrkan.se 0224-341 48

Församlingshem

Västerlövsta (kök) 0224-31039

Huddunge (även fax) 0224-96106

Enåker (även fax) 0224-91003

Förtroendevalda (ordförande)

Kyrkofullmäktige

Rickert Olzon rickert.olzon@sala.se 0224-31868

Kyrkoråd

David Olsson (Västerlövsta) david.olsson@heby.se 0224-340 69

Eva Wikström (Huddunge) eva.wikstrom@telia.com 0224-961 44

Monica Psilander (Enåker) monica@psilander.se 0224-912 67

Kyrkonämnd

Leif Nilsson leffeni46@hotmail.com 0224-310 75



www.svenskakyrkan.se/vasterlovsta

Gudstjänstschema

vinter 2012/2013



Västerlövsta kyrka



Huddunge kyrka



Enåkers kyrka

December	2/12 1:a Advent	11 Adventsgudstjänst 18 Animakörens julkonsert	11 Adventsgudstjänst	16 Adventsgudstjänst
	3/12	18.30 Syföreningsauktion		
	9/12 2:a Advent	11 Kröningsgudstjänst prinses- skola	18 Ekumenisk adventsguds- tjänst i missionskyrkan	16 Cafékväll jultraditioner
	12/12	18.30 Adventsfest m luciatåg		
	15/12	16 Flygelkonsert		
	16/12 3:a Advent	11 Söndagsgudstjänst 18 Kröning av Hebys Lucia	18 "Jullegender" med musik	16 Luciatåg och KU Auktion
	24/12 Julafton	11 Krubbgudstjänst 23 Midnattsmässa	23 Midnattsgudstjänst	
25/12 Juldagen	07 Julotta		07 Julotta	
26/12 Annandag jul	11 Högmässa i Uppsala Domkyrka – sammanlyst			
30/12 Sön eft jul	11 Julens psalmtopp			
31/12 Nyårsafton		18 Nyårsbön med musik	16 Nyårsbön med musik	
Januari	1/1 Nyårsdagen	11 Gudstjänst med nattvard		
	6/1 Trettondedag jul	18 Musikgudstjänst	11 Familjegudstjänst med julspel	16 Musikgudstjänst
	13/1 1 sön eft trettondedagen	11 Gudstjänst med mässa	18 Gudstjänst med mässa	
	20/1 2 sön eft trettondedagen	11 Gudstjänst		
27/1 Septuagesima	11 Gudstjänst med mässa	18 Gudstjänst med musik		
Februari	3/2 Kyndelmässodagen	18 Ljusedstjänst	11 Kyndelmässogudstjänst	16 Familjegudstjänst
	10/2 Fastlagssöndagen	11 Gudstjänst med nattvard		18 Gudstjänst med nattvard
	13/2		19 Askonsdagsmässa	
	17/2 1 sön i fastan	11 Söndagsgudstjänst		
24/2 2 sön i fastan	11 Gudstjänst med nattvard	18 Gudstjänst med nattvard	18 Cafékväll	
Mars	3/3 3 sön i fastan	11 Gudstjänst	18 Gudstjänst med nattvard	
	10/3 Midfastosöndagen	11 Gudstjänst med nattvard		
	17/3 Marie bebådelsedag	11 Gudstjänst	11 Gudstjänst	16 Gudstjänst
23/3	16 Flygelkonsert			

Med reservation för ändringar! Se våra annonser i Västra Upplands flygblad och på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/vasterlovsta

Vill du ha hjälp att ta dig till våra aktiviteter så ordnar vi det kostnadsfritt, ring taxi på 0224-302 75